

September 2020



Om en Bij 2
2512 XK Den Haag

Om en Bij de Lukaskerk

Jaargang 27

nummer 8

Predikant:**Jannet van der Spek**domineelukaskerk@xs4all.nl

telefonisch bereikbaar:

dinsdag, woensdag en donderdag
op 06-41728662

vrijdag en zaterdag 050-5252633

Diaconaal Werker: Esther Israëltelefoon: 06 57 73 49 87, eisrael@stekdenhaag.nl**Secretariaat:**

mw Els Bisschops

telefoon: 070 346 33 66, elcabiss@kpnplanet.nl

postadres: Lukaskerk, Om en Bij 2, 2512 XK Den Haag

Koster Lukaskerk – kosterlukaskerk@outlook.com

de heer Frederik Ekkelboom – 070 737 04 47

Telefoon Lukaskerk – 070 389 72 63

Verhuur ruimten: De heer Paul Blom

telefoon 070 4277261 (bellen tussen 18.00 en 19.00 u)

Colofon

Om en Bij de Lukaskerk is het wijkblad van de Protestantse Gemeente Lukaskerk en verschijnt 12 x per jaar op de laatste zondag van de maand.

Opgave abonnementen en adreswijzigingen:

Om en Bij 2, 2512 XK Den Haag, t.a.v. administratie wijkblad

of per email: lukaskerk@hotmail.com**Uitgave**

Protestantse Stichting Wijkvereniging Binnenstad

*zie voor gironummers achterzijde binnenblad.**Kopijdatum voor het wijkblad van oktober*

uiterlijk 20 september (verschijning 4 oktober)

Mail voor informatie naar lukaskerk@hotmail.com

Inhoudsopgave

Terugblik op de treinreizen	Jannet van der Spek	4
Startzondag 27 sept.	Léonne Zwaal	5
In memoriam: Elisabeth Fox	Christine Scheurkogel	6
Vakantiecadeaubonnen voor kinderen	Kees Ton	7
Huwelijk Stefanie en Francesco	Jannet van der Spek en Els Bisschops	8
Nieuw: de buurtlunch op maandag	Jan Becht	9
Dienst 'door de week'	Christine Scheurkogel	9
Burendag 25 september	Frederik Ekkelboom	10
Houd moed – heb lief	Hillie Merx	11
Geloof in gesprek	Jannet van der Spek	13
Bedankt	Thea Gordijn	14
Collecten in de komende periode	Anna Leest	15
Ontmoeting en Inspiratie	Frederik Ekkelboom	15
Van de Seniorenkring	Els Pellen	16
Over vieren, schoonmaken en techniek	Margriet Quarles	16
Webinar Godly Play	Trinette Verhoeven	18
Collecte van Kerk in Actie	Kerk in Actie	19
Agenda en vieringen		21

Terugblik op de treinreizen

Het was een tamelijk bout plan om mijn eerste jaar als Lulupredikant op en neer te reizen van Groningen naar Den Haag. Het is eigenlijk behoorlijk goed gegaan.

Op de beste dagen duurt de rit 2 uur en 37 minuten. Het zou nog iets sneller kunnen, maar dan moet je overstappen en dat is een risico leert de treinreiziger al snel. Behalve de eerste keer op 6 oktober in de Lukaskerk heb ik altijd op tijd kunnen komen op zondag. Mijn eerste afspraak met Rien Sprong kwam ik ook prompt een uur te laat, maar ook dat is daarna niet meer voorgekomen.

Ik ben oud genoeg om nog predikant geweest te zijn zonder laptop, zonder smartphone en zonder mondkapje en toch ben ik de drie keer dat ik een van deze voorwerpen vergeten was teruggegaan om ze op te halen en kwam ik een half uur te laat. Maar dat lag dan dus niet aan de trein!

Wat tegenviel was dat het zelden lukte om drie aaneengesloten dagen in DH te zijn. Dat betekende dus door de week twee keer op en neer. Wat meeviel was de drukte. Zowel Den Haag Centraal als Groningen zijn kopstations. Ik kon eigenlijk altijd zitten en prima werken.

Een dieptepunt was 16 februari. Na de viering in de Lukaskerk zou ik meewerken aan een workshop in de Grote Kerk en per ongeluk had ik mijn sleutels in de Lukas laten liggen. Het was de derde zondag op een rij dat het stormde en regende en wat kun je je dan dakloos voelen! Gelukkig kwam ik een zuster uit de kerk tegen en ik heb bij haar doornat en wel een kop thee gedronken.

En toen kwam corona. In de eerste tijd van de *lockdown* ging ik twee dagen per week naar Den Haag plus de zondagen in de Lukaskerk. Voor de Lutherse Gemeente werden de diensten van tevoren opgenomen. Ik kon nog steeds in de pastorie aan de Willemstraat slapen. De reis duurde toen vier en half uur. Alleen maar stoptreinen en drie keer overstappen. Adembenemend om op een doodstil

Utrecht centraal rond te lopen. Ik geloof dat ik de enige was die dat hele stuk nog deed. De ambtenaren mochten immers niet. Minister Grapperhaus had beslist dat ook het vak van dominee tot de noodzakelijke beroepen hoort. Daar valt over te twisten, maar ik was er wel heel blij mee! Het zou heel vervreemdend zijn geweest om alles per telefoon en internet te doen en verder alleen de Groningse straten te zien. Dan breekt ook op dat ik hier nog maar vijf en halve maand bezig was. Hoe langer en intensiever je al contact hebt gehad met mensen, hoe makkelijker het is om over te schakelen op digitale contacten. De Lutherse kerk had natuurlijk extra pech dat net toen de versoepeling begon bij ons de vloer werd opgebroken. Sommige mensen waren ongerust omdat ik nog treinde, maar de trein was super-rustig in die tijd. Per 1 juli mocht je ook weer voor je plezier met de trein. Grappig was om begin juli weer uitgaanders in de eerste trein te zien zitten (slapen).

Erger dan de stoptreinen tijdens de *lockdown* waren de vele keren dat je rond Zwolle of Assen met de bus moest. Er is veel aan het spoor gewerkt afgelopen jaar. Maar al met al is het denk ik erg goed gegaan, al was het soms heel vroeg of heel laat.

Ik dank allen die op wat voor manier rekening hebben gehouden met de lange afstand met koffie en soep, gunstige tijden en begrip!

Eind augustus verhuizen wij naar de Architect Mutterskade 22, 2552 ZL Den Haag, telefoonnummer volgt.

Hartelijke groet, Jannet van der Spek

..*

Startzondag 27 september

Wat konden we genieten van een mooie zomer en elkaar weer meer ontmoeten. Er was van alles in en om de Lukaskerk. Er waren onder meer creatieve en inspirerende vieringen, een spelmiddag voor kinderen in de wijk, ontmoetingen met bezoekers van de voedselbank en veel koffiemomenten. De jongeren vierden een Taize viering en hebben elkaar gesproken rond het thema Jij en de

Lukaskerk. Daarnaast bleven we in contact met wie doorgaans de ouderenviering bezoeken. Op zondag 9 augustus vierde men thuis gelijktijdig de ouderenviering met een liturgie. En dan krijg je zin in een startzondag, om samen met de Lutheranen en nieuwe seizoenen in te luiden. De kerk van de lutheranen is als het goed is dan weer in gebruik. Dat geeft meer mogelijkheden en wanneer nodig gebruiken we op creatieve wijze allebei de kerken. Het thema is levenskunst. Wie wil mee doen met de voorbereiding? Handen en voeten geven aan samen vieren en ontmoeten in de 1,5 meter samenleving.

Meld je aan bij Léonne Zwaal, Lukaskerk Den Haag
lukaskerk@hotmail.com

..*

In memoriam: Elisabeth Fox

Op zaterdag 15 augustus in alle vroegte is aan het aardse leven een einde gekomen voor **Elisabeth Fox**, in de leeftijd van bijna 81 jaar. We leerden Elisabeth kennen toen ze met haar rolstoel naar onze diensten kwam vanuit de flat om de hoek. Ze hield van mensen, en van samen de Bijbel lezen en doordenken. Als jongere vrouw heeft ze een poosje in New York gewoond en er een gaarkeuken opgezet, een van haar dochters is daarbij nog betrokken. Vanuit Curaçao trok ze regelmatig (alleen) naar Venezuela om daar als evangeliste mensen te ontmoeten. Ook de laatste jaren, in het verpleegtehuis Op de Laan, hield ze die betrokken levenshouding vol, al waren inmiddels beide benen afgezet. Een bijzondere, onopvallende, zachtmoedige en dappere vrouw. Ze is thuis bij God.

Christine Scheurkogel



..*

Vakantiecadeaubonnen voor kinderen van 4-12 jaar

De Protestantse (wijk)diaconieën in Den Haag hebben dit jaar – deels via collectes – zoveel mogelijk geld ingezameld om 450 kinderen van cliënten van de voedselbank van 4-12 jaar een vakantiecadeaubon te kunnen geven.

Het gaat om voedselbankuitdeelpunten van Stek en/of gelieerd aan de Protestantse Kerk. Ook de voedselbank van de Lukaskerk en Lutherse Kerk deed mee. Ouders kregen voor elk kind in de leeftijd van 4-12 jaar een vakantiecadeaubon van 10 euro mee. Daarmee konden zij voor hun kinderen speelgoed kopen bij Intertoys in Den Haag. Deze speelgoedwinkel stelde als bijdrage via een prijsvraag twee steps als prijs ter beschikking.

Op de foto's overhandigt Ineke Peereboom namens de Lukaskerk / Lutherse Kerk de vakantiecadeaubonnen aan diaconaal werker Esther Israel. De Protestantse Diaconie Den Haag stond voor deze actie financieel garant en vulde het bedrag aan tot het totaalbedrag dat nodig was.

Kees Ton



..*

Huwelijk Stefanie en Francesco

Stefanie Schuddebeurs en Francesco del Puglia hebben elkaar ontmoet op 'de Camino'. Hun zoontje Noah werd gedoopt in de Lukaskerk. Stefanie en Francesco hadden dit jaar hun bruiloft groots willen vieren in Italië. Dat ging als zoveel bruiloften door corona niet door. Hun burgerlijk huwelijk echter wel. Op 28 juli trouwden zij in het gemeentehuis van Den Haag. Aansluitend vierden ze in kleine kring een feest op landgoed Ockenburg. In de buitenlucht hebben we een kleine viering van dankbaarheid en zegen gehouden. De moeder van Francesco, een vriendin van Stefanie en ik hebben hen de zegen gegeven. Els Bisschops gaf namens de Lukaskerk een kaars. Gelukkig kon het allemaal buiten. In Italië zullen ze opnieuw in kleine kring hun bruiloft vieren. We wensen Noah, Stefanie en Francesco veel geluk op hun verdere levensweg.

Jannet van der Spek

..*

Trouwen tussen de bomen in de zon

Het ging heel anders door de corona dan ze gedacht hadden. Op 28 juli stond een groepje familieleden en vrienden hen op te wachten op landgoed Ockenburg. Noah was al gearriveerd in de auto van zijn tante. Een half uur later dan gepland kwam het bruidspaar aan vanuit het stadhuis in de binnenstad: Stefanie voorin in een soort Babboefiets en arme Francesco maar trappen, want het waaide heel hard. Nadat ze rijkelijk bestrooid waren met rijst wandelden we naar een open plek in het bos en tussen de bomen in de zon, in een grote kring, waren er twee toespraken en gaf ds Jannet hen na een korte toespraak de zegen. Namens de Lukaskerk heb ik hen een kaars overhandigd en werd het huwelijk bezegeld met een drankje. De huwelijksreis ging naar Italië, waar het feest dunnetjes overgedaan zou worden met de familie en vrienden aldaar. Het was een heel bijzondere ervaring, zo in de natuur.

Els Bisschops

..*

Nieuw: de buurtlunch op maandag

Met enige trots lanceren wij, de medewerkers van het maaltijden project van de dinsdagavond een nieuwe activiteit in de Lukaskerk: de maandagmiddaglunch.

De lunch komt in plaats van de dinsdagavond maaltijd gedurende de corona periode. De lunch bestaat standaard uit een maaltijd soep en stokbrood, maar een enkele keer kunt u zich ook laten verrassen door een stuk groentetaart of een andere culinaire verrassing. Een kopje koffie of thee en iets lekkers maakt de lunch compleet.

Met het oog op de groene kerk willen we zoveel mogelijk vegetarisch koken en laten zien dat we een hele lekkere lunch kunnen bereiden zonder vlees en hopen u te kunnen inspireren.

Wij denken dat we deze maaltijden op een veilige manier kunnen aanbieden. De maaltijden vinden plaats in de kerkzaal op anderhalve meter afstand en het totaal aantal gasten en vrijwilligers is beperkt tot maximaal 24 personen. We zijn heel blij dat er ondanks de corona nog zoveel mogelijk is in de Lukaskerk.

De buurtluch op maandag

Tijd: van half één tot ca. twee uur.

Start: 14 september

Kosten: 3 euro. Het is noodzakelijk om u van tevoren aan te melden, uiterlijk de vrijdag vantevoren om 12.00 uur. Dat kan via lukaskerk@hotmail.com, een aanmeldijst in de kerk of via 070 389 72 63 (bij geen gehoor graag de voicemail inspreken).

Jan Becht

..*

Dienst 'door de week'

Op de eerste woensdag van de maand is het weer begonnen... zomaar samen te zingen en kaarsjes op te steken en naar muziek van Taco te luisteren. Het is anders dan een kringviering, maar het was

ook heerlijk dat we met ons tienen waren. O, wat is samen zingen jofel.

Op 9/8 geciteerd in de Bijbelse Dagkalender 2020 uit 'Leven met elkander' Dietrich Bonhoeffer (NB: Toen deze dagkalender werd samengesteld, wisten we nog niets van corona!)

Waarom zingen christenen als zij bijeen zijn?

Allereerst heel eenvoudig: omdat het hun in het gemeenschappelijk zingen mogelijk is hetzelfde woord tegelijkertijd te zeggen en te bidden. Om de eenheid in het Woord dus. Alle wijding en alle devotie geldt het woord dat in het lied tot uitdrukking komt. Dat wij het niet gezamenlijk uitspreken, maar zingen, is een bewijs voor het feit dat onze gesproken woorden niet voldoende zijn om uit te drukken wat we willen zeggen – en dat het onderwerp van ons lied ver uitgaat boven alle menselijke woorden. Toch galmen we niet, maar wij zingen woorden tot verheerlijking van God, woorden van dank, belijdenis en gebed...

Christine Scheurkogel

..*

Burendag 2020, op vrijdagmiddag 25 september

Koffie, kaarsjes, zoet en lekkere broodjes!

Iedereen is van harte welkom tussen 11 en 15 uur, vrijdagmiddag 25 september.

Gezellig om elkaar eens tijdens Burendag te ontmoeten.

www.lukaskerk-den Haag.nl

..*



HOUD MOED – HEB LIEF

Ik kijk uit mijn raam en zie aan de overkant, op het raam van de burens, de bekende rode kaart. Ik kan de tekst niet lezen, maar weet wat er staat; 'Houd moed, heb lief'.

Het is het thema geworden voor de kringviering van augustus. Zelf kreeg ik de kaart per post; van anderen weet ik dat ze door een Pinksterduif werden bezorgd (pinksterduif=Margriet en Corrie e.a.) Vanaf het Pinksterfeest gaat deze boodschap als een lopend vuurtje door Den Haag en Nederland. Ter bemoediging in Coronatijd.

Bovenstaande woorden staan in een gedicht van de Utrechtse dichter Ingmar Heytze: een gedicht voor op een bouwschutting:

Ik ken u niet. Ik zal u nooit herkennen.
Ik ben er pas als u mij ziet en eerder niet.
Ik ben maar een paar regels op een schutting
in de stad. Bedankt dat u mij leest. Ik heb
alleen de woorden waar ik uit besta. Het zijn:
houd moed, heb lief, wees eerlijk, geef nooit
op – als het slecht gaat zal het beter gaan.

Op de zijgevel van een herenhuis aan de Parkzichtlaan in Leidsche Rijn prijkt al enige jaren een deel van dit gedicht van Ingmar Heytze. Heel groot en heel wit is voor eenieder te lezen: Houd moed.... Heb lief. De bewoonster liet dit doen als een steuntje in de rug voor passanten.

Ik sta met mijn dochter voor de kaart die in onze 'huisboom' hangt.' Daar gaan we het vanavond over hebben', zeg ik. Ik vertel over de voorgeschiedenis van de kaart. Mijn dochter kijkt en is stil. Ze heeft wat met taal, met woorden. 'Mam, kijk nou eens goed naar die woorden'; zegt ze.' Houd, houden; het gaat dus om iets wat je al hebt, wat je al in je hebt. De oproep is om dat vast te houden, niet los te laten, erin te blijven geloven'. In dit geval gaat het om moed.

Ze vindt het bijzonder dat iemand de moeite nam om de kaart bij mij en anderen te (laten) bezorgen. Maar, vragen we ons af, hoe

voorkom je dat de woorden, lege woorden zijn. Het Hebreeuwse woord 'Dabar' komt op: woorden en daden. Ze horen onlosmakelijk bij elkaar. Woorden moeten in daden omgezet worden. En de daden moeten weer een uitnodiging kunnen zijn om erover verder te vertellen. We begrijpen dan ook dat na 'Houd moed, heb lief' volgt.

Bij de kringviering vertellen drie vrouwen over moed houden, liefhebben, en dit doorgeven aan anderen.

Berdien:

Haar Arie heeft Alzheimer en verblijft in een verpleeghuis. Al snel na de uitbraak van het Corona virus werd op bezoek gaan onmogelijk; later werd het zwaaien en mocht ze achter een scherm en hek staan. Zo verdrietig om amper contact te kunnen maken en de zorg of hij haar nog wel zou herkennen. Berdien ging liefdesbrieven aan Arie schrijven; korte teksten met foto's van hem en haar samen.

Korte lesjes noemt Berdien ze, waarin ze duidelijk maakt hoeveel ze van hem houdt. En daar gingen dan witte chocolaatjes bij, want daar houdt hij zo van. Arie straalt als hij de brief voorgelezen krijgt en hij kust de brief. Ze worden verzameld in een mapje, zodat ook zijn verzorgers ze nog eens kunnen voorlezen aan Arie. Berdien heeft het gevoel dat ze steeds meer van Arie gaat houden.

Louisa:

Haar Jaap overleed eind december 2019. Naast dit verdriet en gemis, drukt ook de ellende met een oedeembeen, het niet goed mobiel zijn, haar terneer. De maatregelen rond Corona doen daar nog een schepje bovenop. En dan valt ze ook nog ongelukkig en breekt op een nare wijze haar pols. Hoeveel kan een mens hebben?

Door het luisteren naar muziek en het zingen komt ze wat dichterbij de moed en kracht in haar. Muziek en zingen; het tilt haar op, troost en bemoedigt. En dat is ze gaan delen met mensen van de Lukaskerk die elkaar treffen in een zogenaamde digitale koffieclub. Eerlijk is eerlijk, zegt Louisa, Margriet is daarmee begonnen. Maar Louisa stuurt de deelnemers nu 's avonds muziek om de nacht mee in te

gaan. Daarmee zendt ze soms een engel in de nacht, die weer doorgestuurd wordt naar anderen, die ook niet slapen kunnen.

Fatmata:

Ze liep Corona op tijdens haar werk in het verzorgingshuis. Met haar werden nog 12 collega's ziek. Ze kreeg een pannetje soep met de rode kaart 'Houd Moed'. Toen ze zich iets beter voelde besloot ze haar zieke collega's en nog werkende collega's ook zo'n bemoediging te sturen. 'Ik heb er eerlijk bij gezegd dat het van de Lukaskerk is, hoor', zegt zij. De 'postduiven' van de Lukaskerk zorgden voor voldoende kaarten en het lopend vuurtje ging verder.

De kaart heeft Fatmata veel steun gegeven: niet opgeven, vertrouwen en hoop houden dat het goed komt. Ze vond het heel fijn dat er ook een lichtje voor haar was aangestoken in de Lukaskerk. Ze kreeg mooie reacties van haar collega's; de kaart heeft zoveel mensen aangeraakt. De mensen vonden het bijzonder dat een kerk dat doet. Mensen voelen zich eenzaam in deze tijden van Corona, zegt Fatmata en zouden graag 'de heel lieve kaart' krijgen. Zelf vond ze het heel fijn om haar collega's zo een steuntje te geven.

In Psalm 27 (liedboek) vers 7B staat: Wees dapper hart, houd altijd goede moed, Hij is getrouw, de bron van alle goed. In 'een knipooog van U zou al helpen' verwoordt Karel Eykman in Psalm 27 dat het hart niet altijd dapper is en hij eindigt met de volgende verzen:

Zoek mij Heer, als ik bang ben
En ik niet weet hoe ik mij eruit moet redden.

Laat dan uw gezicht zien zodat ik weet dat u mij ziet.
al zie ik alleen maar dat iets van u zichtbaar wordt
aanschouw ik uw aangezicht.

Iets van de Eeuwige wordt zichtbaar in de verhalen van Berdien, Louisa en Fatmata.

Bron van liefde en inspiratie.
Hilly Merx

..*

Geloof in gesprek

Wat is christelijk geloven? Wat betekent het om lid te zijn van een kerk? Hoe vind je een weg in de veelheid van tradities en ideeën? Daarover gaan we met elkaar in gesprek. We gaan de grote woorden van het christelijk geloof, de bijbel en de lutherse traditie langs en onderzoeken wat ze ons te zeggen hebben. Deze kring is ook geschikt voor mensen die overwegen om belijdenis te doen of zich te laten dopen.

Eens in de drie weken op een avond. Data in overleg. We willen dit het liefst live doen en daarom geldt er i.v.m. de coronamaatregelen een maximum aantal van acht deelnemers.

Start donderdag 17 september om 20.00 uur in de Lutherse kerk, Lutherse Burgwal 7. Aanmelden en info bij ds Jannet van der Spek, @: jmtvdspek@hetnet.nl

..*

Beste mensen van De Lukaskerk,

Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor de kaartjes, de appjes en de telefoongesprekjes die ik heb ontvangen na mijn heupoperatie. Ik ben eind juni geopereerd, na een uitstel van 8 weken (als gevolg van de Coronacrisis) en na een paar dagen van euforie over het lopen zonder pijn brak een periode met pijn en onzekerheid aan. Het revalidatieproces verliep eerst heel voorspoedig, maar door iets te veel beweging ging het daarna even helemaal niet goed. Inmiddels ben ik weer op de goede weg. Ik kan nu ook kleine stukjes fietsen en door de afwisseling met lopen ben ik nu wat mobieler.

Ik hoop binnenkort weer van wandelen te kunnen gaan genieten. Nogmaals dank voor alle aandacht en hartelijke groet,

Thea Gordijn

..*

Collecten in de komende periode

De collecten in september zijn bestemd voor de volgende doelen:

6 Wijkdiaconie	Wijkgemeente
13 Werelddiaconaat	Vredeswerk
20 Buurt en kerkhuis Shalom	Zending
27 Viering Lutherse gemeente	

In de kerk is er één collecte aan de uitgang. Deze wordt gedeeld. U kunt uw bijdrage aan de collecte ook overmaken naar:

Voor de eerste collecte (diaconie) NL41INGB0000600100: diaconie Lukaskerk, Den Haag, ovv collecte september

Voor de tweede collecte (wijkgemeente/kerk) NL73INGB0006206900, PGG Lukaskerk ovv collecte september.

Indien u één bedrag overmaakt voor diaconie en kerk, wilt u dan vermelden dat het gedeeld moet worden?

..*

Ontmoetingstafel

Gesprek, actualiteit, muziek en verbeeldingskracht.

Het thema is deze keer: Wat is er nog waardevol?

Van harte welkom op maandagmiddag 21 september, 14 uur.

Frederik Ekkelboom.

www.inspiratie.vpweb.nl of voicemail 070.7370447

..*

Van de Seniorenkring

Terwijl ik dit stukje schrijf, zitten we in een hittegolf en kijken we uit naar verkoeling en naar de bijeenkomsten van het komende seizoen. We willen – als de coronaontwikkelingen dat toelaten – heel graag half september weer starten met onze bijeenkomsten. De seniorenkring zal dan bijeenkomen in de kerkzaal aan de Lutherse Burgwal, waar ruim voldoende plaats is om elkaar te ontmoeten. Alle deelnemers worden in september nog persoonlijk geïnformeerd over wat er mogelijk is voor onze seniorenkring.



Wij hopen u allen binnenkort weer te kunnen ontmoeten en wensen u een goede gezondheid toe en een positieve blik op het nieuwe seizoen.

Met een hartelijke groet, namens de vrijwilligers,
Els Pellen

..*

Over vieren, schoonmaken en techniek

De LuLu zomerdiensten zijn de komende weken ‘onder verantwoordelijkheid’ van de Lukaskerkenraad. Dus Frederik en verzamelen om 8.30 uur (dat was wel even wennen) om de kerk in te richten, schoon te maken, en alles wat er voor een koster komt kijken voor de kerkdienst begint.

Fokke en Els waren ook vroeg, zij wilden een aantal liederen oefenen. En Kees Ton was er om de laptop en beamer te installeren. Wij vragen jullie om zondagmorgen zo laat mogelijk naar de kerk te komen, en dat is omdat wij dan rustig kunnen rondlopen om alles klaar te zetten. Henk Baars ging voor, we zongen uit de bundel van Huub Oosterhuis. Prachtige liederen, soms wat moeilijk. Misschien hebben jullie gemerkt dat we een nieuwe microfoon aangeschaft hebben, eentje die je niet meer op je hoofd, maar aan je kleren of

stola kan bevestigen. De microfoon is heel gevoelig en soms zingt het rond. Daarom werden twee microfoons weggedraaid met als gevolg dat het geluid voor de mensen die thuis meekijken en luisteren wegviel. Mijn excuus, ik ga proberen het niet meer voor te laten komen, en ik ga ook proberen uit te zoeken waarom die nieuwe microfoon piept. Techniek.....

Over techniek gesproken. Kerk in Actie had gevraagd of de viering van 16 augustus in het teken van Libanon kon staan en Henk Baars heeft aan dat verzoek goed gevolg gegeven. Fijn. Hij had een mooie liturgie gemaakt aan de hand van 'richtlijnen' van Kerk in Actie en Christiaan heeft er weer een mooie presentatie van gemaakt. Fijn dat Christiaan dat toch maar steeds wil doen. Hij zegt wel dat het niet veel werk is, maar mensen die vaker een presentatie gemaakt hebben, weten wel beter.

Kees had de presentatie 's avonds thuis en 'morgens voor de dienst getest, indrukwekkend verhaal van *de Iraanse bruid*, en wat gebeurt er, in de viering geen ondertiteling en geen verhaal. Voor wie het terug wil zien, je kan op YouTube zoeken naar de bruid van Beiroet, en anders is dit de link.

<https://www.youtube.com/watch?v=yzRbjtBSPkI> (Maar dat is nog wel een gedoe om hem over te typen.)

Overigens moet ik nog iets rechtzetten uit mijn vorige stukje. Willem vroeg of ik hem nooit zag als ik op dinsdag in de Lukas kom. En ik dacht, als ik nou niet noem dat Willem, Magid en Anne daar aan het schoonmaken zijn, dan lopen we ook niet het risico dat iedereen straks bij hen op de koffie komt, of mee komt lunchen. Al sinds jaar en dag maken Willem en Magid op dinsdag de kerk schoon, de keuken, de wc's, ze doen de was, en alle klussen die zo voorhanden zijn, en die zij kunnen oppakken en Anne ruimt de kasten op. Week na week.

En dan denkt u misschien, maar Frederik dan? Klopt, Frederik doet dat ook, maar dan op andere dagen. Frederik heeft geen voltijdsbaan, dus kan niet elke dag een paar uur in de kerk zijn om

het onderhoudswerk te doen. En zo langzamerhand wordt de kerk weer door veel mensen gebruikt.

Zo kan het dus gaan in de Lukaskerk, op zondag en door de week. Met een goede groet,

Margriet Quarles van Ufford

..*

Nationale Week van de opvoeding en Webinar Godly Play

Hoe belangrijk het is om thuis tijd en aandacht te hebben voor elkaar heeft de tijd van lockdown ons meer dan verteld. Alle gewoontes werden doorbroken. Vragen rondom het ritme van het leven en de levenscyclus werden er niet minder, maar misschien eerder scherper van. Hoe merkbaar werd het dat je samen een team bent, ouders en kinderen. Een proeve van opvoedkunst.



Het netwerk *Rondom het Kind* roept kerken op aan het einde van de week van de opvoeding, 5 tot en met 11 oktober 2020, zondag 11 oktober in te zetten als *Zondag van de geloofsopvoeding*.

Als Godly Play willen we ons steentje bijdragen door voorbereidend op 24 september 's avonds 2 x een webinar te geven over “verhalen delen thuis”.

Uitgangspunt is de methode *Godly Play at home*. Het is een manier om als gezin thuis het bijbelse verhaal te delen, hand in hand met de uitnodiging samen verhalen te delen en te maken als onderdeel van

het grote verhaal van God. Spirituele groei en een voedend geloof worden beoogd. In de webinar hoor je iets over het belang van verhalen in de kring van de familie en over de kunst van het verwonderen. We gaan concreet aan de slag met het verhaal van de schepping. Je krijgt (kleur)platen passend bij dit verhaal, zodat je een basis hebt om thuis mee aan de gang te gaan.



De webinar is voor leiders van kindernevendienst, kerk, school, (groot)ouders. We bieden twee gelijke webinars aan, opdat zoveel mogelijk mensen kunnen inschrijven.

Trinette Verhoeven
graag opgave voor 10 september
wtv.verhoeven@hetnet.nl

..*

Doe mee met de huis-aan-huiscollecte van Kerk in Actie

Een primeur! Voor het eerst organiseert Kerk in Actie een landelijke huis-aan-huiscollecte. Het mooie van zo'n collecte is dat nog veel meer mensen kunnen kennismaken met Kerk in Actie en ons werk kunnen steunen. Samen zetten we ons dit jaar in voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. We geloven dat mensen van harte bereid zijn om hiervoor te geven. Doet u mee om de collecte tot een succes te maken?

Samen voor vluchtelingenkinderen

In de week van 29 november t/m 5 december 2020 gaan we in zoveel mogelijk plaatsen in Nederland aan de deur collecteren. Dit is het collectiedoel van dit jaar:

Geef licht! Een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland

Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo wachten duizenden bange kinderen in Griekse vluchtelingenkampen op de winter die komt. Ze zijn hier, soms helemaal alleen, aangekomen vanuit het Midden-Oosten en Afrika, op zoek naar warmte en veiligheid. Is dit de plek waar ze eindigen? Samen staan we op omdat we geloven dat deze kinderen recht hebben op een beter leven. We helpen met voedsel, kleding en onderwijs en proberen hen op een betere plek te krijgen. Ook investeren we in de landen van herkomst in een beter leven voor kinderen.

Dit doen we de komende maanden

De huis-aan-huiscollecte vindt plaats tussen 29 november en 5 december: een prachtig moment om juist in de aanloop naar Kerst licht te geven in het vaak donkere bestaan van vluchtelingenkinderen.

Meer informatie of coördinator of collectant worden?

Als u meer informatie wilt over de collecte en wat het betekent om coördinator of collectant te zijn, stuur een email naar collecte@kerkinactie.nl. Wij nemen dan contact met u op.

..*

Coronamaatregelen

Over de zondagse vieringen de komende tijd

Houdt u voor de laatste informatie ook onze website www.lukaskerk-denhaag.nl in de gaten, en de wekelijkse mail op de donderdag.

Als u deze mail nog niet ontvangt, kunt u zich aanmelden bij lukaskerk@hotmail.com.

We volgen de RIVM richtlijnen, anderhalve meter afstand en als u hoest of u niet lekker bent, vragen we u thuis te blijven.

Om u aan te melden voor de vieringen kunt u een mail sturen naar aanmeldenvieringlukas@hotmail.com. Zaterdag krijgt u dan het

bericht 'welkom in de Lukaskerk'. In die mail zetten we ook nog een aantal afspraken op een rijtje.

Als u niet naar de Lukaskerk kunt komen, kunt u de viering volgen via kerkomoep.nl en u kunt uw gebeden / lichtjes voor de kaarsenboom mailen naar lukaskerk@hotmail.com of naar het nummer dat wordt vermeld tijdens de viering.

Voor deze vieringen kunt u zich aanmelden:

6 september	zondagochtend, 10.15 uur. Jannet van der Spek
13 september	zondagochtend, 10.15 uur. Arjen Cuperus
16 september	Kringviering en maaltijd op woensdag, aanvang om 18.00 uur
20 september	zondagochtend, 10.15 uur. Jannet van der Spek. Esther Israël wordt ingezegend als diaconaal werker.
27 september	Startzondag 10.15, naar de Lutherse kerk

Agenda activiteiten september 2020

Houd ook voor de zekerheid onze website in de gaten

2 september	19.00	Viering door de week. De deur is open om 18.00 uur. Als u uw boterham meeneemt, dan kunt u die bij ons opeten. We maken er een 'potluck' maaltijd van.
6 september	10.15	Viering in Lukaskerk, Jannet van der Spek, aanmelding nodig
13 september	10.15	Viering in de Lukaskerk, Arjen Cuperus, aanmelding nodig
14 september	12.30	Buurtluch op maandag (meer informatie: zie pagina 7, aanmelding nodig).
16 september	18.00	Kringviering en maaltijd, aanmelding nodig
16 september	20.00	Gesprekskring Zien en Gezien worden (Over het boek van Fokke Obbema, de zin van het leven)
17 september	20.00	Geloof in gesprek, meer informatie: pagina 12 van dit wijkblad. Locatie: Lutherse kerk.
20 september	10.15	Viering in de Lukaskerk, Jannet van der Spek. Aanmelding nodig. Esther Israël wordt ingezegend als diaconaal werker.
21 september	14.00	Ontmoetingstafel met Frederik Ekkelboom, zie blz. 13 van dit wijkblad
25 september	11.00	Burendag in de Lukaskerk, welkom voor koffie, zie blz. 8 van dit wijkblad
27 september	10.15	Startzondag, samen naar de Lutherse kerk
30 september	14.00	Leerhuis

Belangrijke gironummers:

NL73INGB0006206900, BIC INGBNL2A – **PGG Lukaskerk**
met vermelding van bestemming

NL41INGB0000600100, BIC: NGBNL2A **tnv Diaconie Lukaskerk, Den Haag**

NL27INGB0000551852, BIC: NGBNL2A
t.n.v. Protestantse Stichting Wijkvereniging Binnenstad
(o.a. bijzondere projecten in de Haagse binnenstad, onkosten voor het wijkblad, zondagse liturgieën)

Maaltijdce Lukaskerk
IBAN: NL67ASNB0708520936; BIC: ASBNL21 t.n.v. Jan Becht en/of Margriet Quarles o.v.v. maaltijdproject

NL66INGB0006981862; BIC INGBNL2A t.n.v. Buurt en Lukaskerkprojecten

Collectebonnen: NL46 INGB 0000 076792 t.n.v. Diaconie vd Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage onder vermelding van uw naam en adres.

..*

Agenda

Voorlopig gaan veel vaste agenda-activiteiten niet door vanwege het coronavirus. Maar de kerk is wel open, u bent welkom op donderdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur om een kaarsje aan te steken, met de aanwezige gastheer, gastvrouw te spreken. De activiteiten die wel doorgaan staan in dit wijkblad vermeld. We blijven vieren en uitzenden via kerkomroep.nl. Helaas kunt u de komende tijd niet meer zomaar binnenlopen om de kerkdienst bij te wonen.

U kunt wel mailen naar lukaskerk@hotmail.com of bellen met ds Jannet van der Spek of Margriet Quarles. Houd voor de meest actuele informatie ook steeds onze website in de gaten: www.lukaskerk-denhaag.nl

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten:

www.lukaskerk-den Haag.nl