

Juli 2020



Om en Bij 2
2512 XK Den Haag

Om en Bij de Lukaskerk

Jaargang 27

nummer 6

Predikant:**Jannet van der Spek**domineelukaskerk@xs4all.nl

telefonisch bereikbaar:

dinsdag, woensdag en donderdag
op 06-41728662

vrijdag en zaterdag 050-5252633

Diaconaal Werker: Esther Israëltelefoon: 06 57 73 49 87, eisrael@stekdenhaag.nl**Secretariaat:**

mw Els Bisschops

telefoon: 070 346 33 66, elcabiss@kpnplanet.nl

postadres: Lukaskerk, Om en Bij 2, 2512 XK Den Haag

Koster Lukaskerk – kosterlukaskerk@outlook.com

de heer Frederik Ekkelboom – 070 737 04 47

Telefoon Lukaskerk – 070 389 72 63

Verhuur ruimten: De heer Paul Blom

telefoon 070 4277261 (bellen tussen 18.00 en 19.00 u)

Colofon

Om en Bij de Lukaskerk is het wijkblad van de Protestantse Gemeente Lukaskerk en verschijnt 12 x per jaar op de laatste zondag van de maand.

Opgave abonnementen en adreswijzigingen:

Om en Bij 2, 2512 XK Den Haag, t.a.v. administratie wijkblad

of per email: lukaskerk@hotmail.com**Uitgave**

Protestantse Stichting Wijkvereniging Binnenstad

*zie voor gironummers achterzijde binnenblad.**Kopijdatum voor het wijkblad van augustus*

uiterlijk 12 juli (verschijning 26 juli)

Mail voor informatie naar lukaskerk@hotmail.com

Inhoudsopgave

Zomergedachten	Corrie Hoogendoorn	4
Enquête en oproep	Margriet Quarles van Ufford	4
Zomerworkshop communicatie	Margriet Quarles, Léonne Zwaal, Elleke Bal	5
Collecten in de komende periode	Anna Leest	7
Restauratie orgel	Petra Hamerslag	7
Gebed voor de zomer	Berthe van Soest	8
Beelden	Christine Scheurkogel	9
Hou je Haags t-shirt-actie groot succes	Voedselbank Haaglanden	10
Van de seniorenkring	Els Pellen	11
Het gebroken glas	Floris Joziasse	12
Bevestiging Marja Flipse	Kloosterkerk	15
Cursus Theologische Vorming voor geïnteresseerden (TVG)	TVG	16
Ontmoeting en Inspiratie	Frederik Ekkelboom	17
Voor de kinderen	JOP – jeugdwerk Protestantse Kerk	17
Diensten in juli		18

Zomergedachten

Water en weiland
wolkenluchten wit op blauw
fietsen door groen land

bermen vol bloemen
langs slingerende paden
in rivierenland

meren en dijken
over bruggen en pontjes
zon in het gezicht

Dit is zoals ik me de zomer droom. En zoals beschreven ook beleefd. Een paar weken geleden. Gewoon vrij zijn en fietsen van knooppunt naar knooppunt. En je verbazen over de schoonheid van de natuur. Prachtige huizen met strakke tuinen en nederige huisjes in dorpen waar tussen de stoepstenen klapprozen bloeien.

Dan een pauze aan het meer op een bankje met thee uit een thermoskan en een boterham met een gebakken ei.

Van mij mag het nog even duren.

Corrie Hoogendoorn

..*

Enquête en oproep

Een aantal van u heeft de afgelopen weken de enquête over kerkgang en thuiskijken ingevuld, waarvoor hartelijke dank!

Het is mooi om te lezen dat het werk van Christiaan Donner om een beamerpresentatie te maken gewaardeerd wordt. Het is veel werk, en het zou zonde zijn als het voor niets is.

Een paar mensen heeft aangegeven niet te komen omdat er gezongen wordt in de viering. In een volgende

kerkenraadvergadering zal hier verder over gesproken worden, maar om zoveel mogelijk gemeenteleden de kans te geven om naar de kerk te komen willen we mensen die het leuk vinden om een viering zonder zingen voor te bereiden vragen om zich te melden bij Els Bisschops. Els kan hen dan in contact brengen met de voorgangers.

Er zijn ook mensen die er nog niet aan toe zijn om zich in grotere groepen te bewegen. De komende tijd zal de kerk wel gevuld zijn met tussen de 20 en 25 mensen. Als die groep te groot is, en u zou wel komen als er b.v. maximaal twaalf mensen zouden zijn, wilt u dat dan laten weten, dan kunnen we met elkaar nadenken of daar iets op te vinden is.

Voorlopig blijven we een kerk in beweging, dat is wel duidelijk.
Wij zijn benieuwd naar uw reactie,
Margriet Quarles van Ufford

..*

Zomerworkshop communicatie

De afgelopen maanden hebben we weer gezien hoe belangrijk het is dat we iedereen op de hoogte kunnen houden via website, nieuwsbrief en de wekelijkse mail. Het kan natuurlijk nooit in de plaats komen van fysiek contact, maar toch kunnen we op deze manieren praktische informatie delen, elkaar moed inspreken en inspireren, en weten wat er speelt in onze geloofsgemeenschap en daarbuiten.

Maar bereiken we ook iedereen die we willen bereiken? En is onze communicatie verbindend genoeg, leren we elkaar voldoende kennen?

Wij, Leonne, Margriet en Elleke, hebben het idee dat we onze communicatiemiddelen kunnen verbeteren. Zo ligt er al langere tijd het idee om een nieuwe website te maken, waar bijvoorbeeld ruimte is voor blogs. Ons maandelijkse wijkblad telt inmiddels al 27 jaargangen, en kan ook nieuwe ideeën gebruiken. Website, wijkblad en weekmail kunnen elkaar wellicht ook nog beter versterken.

Heel graag zouden we hier op een zomerse zaterdagmiddag over nadenken en aan de slag gaan met een club van minstens 10 mensen die hier ideeën over hebben. Hoe kunnen we duidelijker communiceren, ervoor zorgen dat onze wekelijkse mails goed gelezen worden, hoe kunnen we elkaar beter leren kennen door onze communicatievormen, ideeën delen, elkaar aan het denken zetten?

Er is ruimte voor gesprek over deze thema's, maar concreet gaan we in ieder geval aan de slag met drie vragen:

1. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen (mensen die vaak en minder vaak naar de kerk komen) zo goed mogelijk geïnformeerd over praktische zaken en activiteiten in de Lukaskerk, en voldoen onze huidige communicatiemiddelen?
2. Wat is er nodig als we een nieuwe website bouwen? We gaan websites van andere kerken bekijken, ideeën opdoen, en op papier zetten waar een nieuwe site voor de Lukas aan moet voldoen.
3. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze communicatie bijdraagt aan gemeenschapsvorming: dat we elkaar beter leren kennen en in gesprek blijven?

Word je hier enthousiast van? Meld je dan graag aan bij Elleke, Margriet of Léonne, via lukaskerk@hotmail.com

Praktisch:

Zaterdagmiddag 22 augustus, 13.00 tot 16.00

Op een fijne locatie buiten als het lukt, bij slecht weer binnen.

..*

Collecten in de komende periode

De collecten in juli zijn bestemd voor de diaconie en de wijkgemeente; in de kerk is er één collecte aan de uitgang. Deze wordt gedeeld.

U kunt uw bijdrage aan de collecte ook overmaken naar:

Voor de wijkgemeente NL73INGB0006206900, PGG Lukaskerk o/vv collecte juli

Voor de diaconie NL41INGB0000600100: diaconie Lukaskerk, Den Haag, o/vv collecte juli.

Indien u één bedrag overmaakt voor wijkgemeente én diaconie, wilt u dan vermelden dat het gedeeld moet worden?

In juli wordt de diaconale collecte verdeeld over de volgende doelen: Maatjesproject, Binnenlands diaconaat en het Aandachtscentrum.

De collecte van het binnenlands diaconaat is voor vakantiebonnen voor de kinderen van de voedselbank. Vorig jaar hebben we de kinderen blij gemaakt met een rugzakje vol spelletjes en leuke dingen om te doen in de vakantie. Dit jaar krijgen de kinderen van de voedselbank een bon om zelf te besteden aan speelgoed of spelletjes.

..*

Restauratie orgel

Op 16 mei zijn de restauratiewerkzaamheden aan ons orgel naar volle tevredenheid en binnen begroting afgerond. Als “huisorganist” is Fokke uiteraard betrokken geweest bij het stemmen.

We zijn blij dat we dit project hebben mogen laten uitvoeren en kijken uit naar kerkdiensten waarbij u allen weer aanwezig bent en we met elkaar weer kunnen genieten van de klanken van ons orgel!

Petra Hamerslag

..*

Het gebed dat tijdens de kringviering van 17 juni werd gelezen

Gebed voor de zomer (Berthe van Soest)

Nu wij vandaag de overgang van lente naar zomer vieren
bidden wij
dat wij de weg naar buiten weer mogen vinden
en de weg naar elkaar
bidden wij om heling
bidden wij om liefde
dat ons hart iemand mag raken deze zomer
om vrienden bidden wij
dat we ze durven zoeken als we ze missen
dat we feest kunnen vieren, hoe kleinschalig ook
om openheid bidden wij
dat we de beker zien die ons wordt aangereikt
om kracht, om de beker ook te kunnen drinken
om hoop bidden wij voor onszelf, onze buurt, onze stad, de wereld
dat wij kunnen geven, bidden wij, overvloedig en gul
dat wij mogen bloeien, uitbundig, kleurrijk
om regen en zon bidden wij
dat ook de natuur mag bloeien
Om goede keuzes deze zomer bidden wij, dat wij kiezen wat echt
belangrijk voor ons is
om vertrouwen in het pad dat wij deze zomer gaan
Wij bidden om zelfvertrouwen, dat wij onze talenten durven zien en
in te zetten voor het goede
Om geluk bidden wij deze zomer, voor allen die ons lief zijn
voor allen waar we zorg om hebben
voor mij, mijn vrienden, mij familie, allen op deze aarde
Zo moge het zijn

..*

Beelden

Ooit ging ik naar Amsterdam om kunst te zien. Op het Museumplein wilde ik even uitrusten en wat drinken. Daar kwam niks van: ik zag dit adembenemende beeld van Paul van Pieck tot Beesd en Benno Rewinkel. Op slag kwam het binnen. Weerklank in mijn ziel naast het lied: tegen onrecht, tegen dwang richten pelgrims hun gezang.... Liefst zou ik een van de vuisten voor mijn deur hebben staan of, later, op mijn graf. De groep is verplaatst naar het Beatrix plantsoen in Amsterdam.



Deze weken is er veel beroering, veel protest. We zien optochten van mensen met de vuist omhoog. We zien beelden van mensen die nieuwe vormen van protest tonen: knielen in stilte. We zijn ons allemaal (opnieuw, of nog méér) bewust van ongelijke behandeling van mensen. Er worden eeuwenoude beelden omvergetrokken, soms begrijpelijk, maar terecht? Uit woede doen ze het. Maar helpt het ons allemaal om hier en nu eerlijker naar onszelf te kijken? Naar eigen vooroordelen? Laat het ons beter luisteren naar elkaar, naar wie – nog steeds – last hebben van vernederingen?

Beelden zijn gemaakt om te zien en ons aan elkaar te verbinden. Zadkine met zijn 'Stad zonder hart' in Rotterdam herkent iedereen als een beeld vol wanhoop en verdriet om wat is gebeurd. Andere beelden werden gemaakt uit trots en vreugde – en ja, ik kan



begrijpen dat mensen in een andere tijd en met voelbare gevolgen van een andere geschiedenis zich ergeren aan die eenzijdige kijk. Symbolen van 'onze' roemrijke tijden hebben een schaduwkant. Helpt het om ze aan te vallen? Als je een dictator die nog leeft, zoals Saddam Hoessein indertijd, 'van zijn voetstuk haalt', dat klopt wél. Verf desnoods het White House zwart, als stunt – al zou het van mij afspoelbare verf mogen zijn.

Maar al die mensen van vroeger – die tegelijk hun tijd dienden, en hun fouten maakten? Zet er dan een betere, eerlijker geschiedenis náást op een bordje. Met één van die vuisten...

Christine Scheurkogel

..*

Hou je Haags t-shirt-actie groot succes

De ludieke t-shirt actie voor Voedselbank Haaglanden is een groot succes geworden. In totaal zijn al bijna 1000 t-shirt met de opdruk 'Hou Je Haags' verkocht. De Haagse initiatiefnemers hebben dankzij de actie op 11 juni maar liefst € 13.659,75 aan Voedselbank Haaglanden kunnen schenken.

“We zijn hier zo blij mee”, vertelt Henk Baars, vicevoorzitter van Voedselbank Haaglanden. “In deze tijd hebben steeds meer mensen de hulp van de voedselbank hard nodig. We kunnen deze bijdrage enorm goed gebruiken”.

Het 'Hou Je Haags'-t-shirt is bedacht door de Haagse textieldrukkers van The Cotton Express, Key Merchandise en Fietskoerier Den Haag. The Cotton Express drukte de (fairtrade- en bio-cotton) shirts tegen kostprijs. Daarna werden de bestellingen zónder verzendkosten (en CO2-vrij!) uitgereden door Fietskoerier Den Haag. De volledige opbrengst van de shirts is aan de voedselbank geschonken. Veel bekende Hagenaars, zoals Sjaak Bral, Di-rect, De Kraaien en ADO Den Haag hebben aan de actie meegewerkt. De t-shirts zijn verkrijgbaar via www.officialbrand.eu/houjehaags en in de shop bij The Hague Information Store.

..*

Van de seniorenkring

Op dit moment is nog niet bekend wanneer wij elkaar weer zullen ontmoeten. Maar we doen ons best om contact te houden via de telefoon en door het sturen van kaarten met een zoekopdracht, een Sudoku of een taalopdracht. En er komen er nog meer....

Ook sturen we kaarten naar onze jarigen. Op het moment dat deze kopij ingeleverd moet worden, ligt er een kaart klaar voor Jenneke Thielen, die eind juni 104 jaar hoopt te worden. Een gezegende leeftijd! Het is alweer vier jaar geleden dat we met alle leden van de seniorenkring naar het Woon Zorg Centrum gingen om haar honderdste verjaardag heel gezellig samen te vieren. Hopelijk wordt het ook dit jaar ondanks alle beperkende maatregelen een gezellige verjaardag in goede gezondheid.

Wij wensen u allemaal fijne dagen, een goede gezondheid en een hoopvolle blik op de toekomst.

Met een hartelijke groet, namens de vrijwilligers, Els Pellen.

..*

Het gebroken glas

Over Racisme op Rosslyn Academy

Door Floris Joziasse

eerder gepubliceerd bij Initiatives of Change – www.iofc.nl

In een van mijn lievelings tv-series ‘How I met your Mother’ is er een prachtige aflevering waarin een hechte groep vrienden het fenomeen ervaren van ‘Het gebroken glas’. Dit fenomeen heb ik de laatste weken ook gevoeld, niet binnen mijn vriendengroep, maar door de Black Lives Matter beweging. Dit heeft duidelijk wat uitleg nodig.

In de aflevering waar ik op doel zijn alle vrienden een beetje geïrriteerd en ontstaat er een discussie tussen twee vrienden Ted en Robin. Tijdens de woordenwisseling in keuken maakt een van de vrienden Robin de opmerking dat Ted constant iedereen en alles corrigeert. Na die opmerking wordt de hele groep in beeld gebracht en blijft het even stil, terwijl iedereen bedachtzaam naar boven kijkt. Dan gebeurt het: boven iedereen's hoofd klinkt het geluid van glas dat breekt. “Dat is echt zó waar! Hoe heb ik dat nog niet eerder opgemerkt! Waarom doe je dat altijd?!”, roept iedereen door elkaar heen. Gedurende de rest van de scène gaan ze iedereen langs. De een eet onsmakelijk, de ander gebruikt telkens hetzelfde stopwoordje, een vriendin neemt steeds irritante dates mee naar huis, enzovoorts. Na iedere ontdekking klinkt het geluid van brekend glas boven het hoofd van de vrienden.

Het lijkt erop dat het glas dat brak boven de hoofden van de vrienden symbool stond voor het beeld dat ze hadden van elkaar. Zodra ze erop werden gewezen dat het beeld niet klopte, viel het plotseling in duigen.

Naarmate de dagen zich vorderen, lang nadat de discussie over is, blijkt echter dat deze gewoontes van ieder individu ondragelijk zijn omdat er nu op wordt gelet! Het glas was gebroken. En gebroken glas kon niet meer gemaakt worden, hoeveel ze ook zouden willen dat het veilige glas nooit was aangeraakt.

Van 2009-2014 (9e tot 14e levensjaar) heb ik samen met mijn familie in Kenia gewoond omdat mijn ouders uitgezonden waren door Kerk in Actie. Tijdens deze periode ging ik naar een Rosslyn Academy, een Amerikaans-Internationale evangelisch Christelijke middelbare school. Deze school in Nairobi, Kenia herbergde leerlingen uit 46 landen. Van de leerlingen was ongeveer 40% wit en 60% had een andere huidskleur, waarbij de leiding van de school grotendeels bestond uit witte missionarissen uit Amerika. Op Rosslyn Academy heb ik een geweldige tijd beleefd. Ik was gezegend met een hechte groep vrienden afkomstig uit heel de wereld, ik kon elke sport en instrument uitproberen en ik ging op indrukwekkende schoolreizen. Ik ben immens dankbaar dat ik op die school heb mogen zitten en heb erg goede herinneringen aan de medeleerlingen en docenten.

Nu ben ik alweer 5 jaar terug in Nederland, maar ik zit nog wel in een facebookgroep waar oud-docenten en oud-leerlingen ideeën en informatie kunnen uitwisselen. Aangezien de school ten diepste Amerikaans was, zal het u niet verbazen dat daar nu veel verhalen worden uitgewisseld met betrekking tot racisme en white privilege. Ik zie nu dag in, dag uit steeds meer verhalen geplaatst worden van zwarte oud-leerlingen die hun vervelende ervaringen en zelfs trauma's door racisme op Rosslyn Academy kwijt willen. Het gaat zelfs zo ver dat docenten waar ik echt fan van was bij naam worden genoemd in verhalen waarin ze zwarte leerlingen oneerlijk en racistisch behandelen. Deze zwarte oud-leerlingen bleken dus helemaal niet zulke positieve herinneringen te hebben aan de school en de docenten waar ik zo van hield.

Ik had in de loop der jaren een bepaald veilig en fijn beeld van de docenten en de school opgebouwd. Met toenemende verbazing en zelfs boosheid heb ik de afgelopen dagen verhalen gelezen die dit beeld in duigen heeft doen vallen. Er heerst bij mij een grote tweestrijd. Aan de ene kant heb ik enorme moeite om te geloven dat deze docenten de bizarre uitspraken en racistische uitlatingen hebben gedaan. Deze passen totaal niet bij die mensen die ik zo hoog had zitten. Aan de andere kant zie ik, nu het glas eenmaal is

gebroken, wel dat sommige herinneringen die ik heb niet zo rooskleurig zijn als ik dacht. Het bestuur van de school was inderdaad gedomineerd door blanke mannen waarbij de zwarte mensen het niet hoger schopten dan gymdocent-assistent. In sommige lessen die ik kreeg werden inderdaad dingen gezegd die voor zwarte mensen discriminerend en neerbuigend waren. Vijf jaar later na terugkomst uit Kenia kan ik door de scherven van mijn beeld van Rosslyn kijken en zien dat de discriminatie die in de absurde verhalen beschreven wordt best wel eens op mijn Rosslyn Academy hebben kunnen gebeuren.

Hoe kan het dat ik mij als het jong, wit kereltje alleen maar gesteund en geliefd heb gevoeld op die school in Kenia, terwijl kinderen met een andere huidskleur nu komen met verhalen vol pijn door racisme en discriminatie? Misschien is dát dan die ‘white privilege’ waar ik nu steeds over hoor. Natuurlijk kan men sceptisch zijn en gaatjes prikken in de talloze lastig te bewijzen verhalen van deze mensen, als je het over je hart krijgt. Echter, het feit dat mijn liefdevolle herinneringen (en die van meerdere witte vrienden die ik ken van Rosslyn) bijna zonder uitzondering loodrecht staan op de traumatische herinneringen van mijn zwarte medeleerlingen, duidt volgens mij toch zeker wel op een verschrikkelijk probleem in dat systeem.

En dan toch blijft het bij mij knagen dat de docenten die mij hebben gevormd met naam en toenaam keihard worden beschuldigd van racisme door de leerlingen die zij doceerden, jaren na dato. Is dit de manier om systematisch racisme aan te pakken? Wat is mijn rol in dit systeem? Als stil zijn wordt gezien als medeplichtigheid, wat moet ik dan doen en laten om dat systeem te veranderen? Wat is eerlijk en wijs om te doen met deze ongelofelijk complexe problematiek die eeuwen bestrijkt? Dit zijn vragen waar ik nog geen antwoord op heb, maar wel mee worstel. Ik hoop in ieder geval dat dit worstelen, nadenken en bespreken al wel een stap is in de goede richting.

In de aflevering van ‘How I met your Mother’ werd het beschermende glas van naïviteit over de anders storende gewoontes gebroken. Dit kon niet meer hersteld worden, en dat deed pijn. Maar

naarmate het verhaal vorderde realiseerden de vrienden zich dat de vriendschap die ze hadden veruit de gekke gewoontes overschaduwde. Ze konden elkaars gekte tolereren en zelfs waarderen, en ze hielden van elkaar op een puurdere manier.

Hoe apart deze parallel ook klinkt, ik voel de pijn en het ongemak van het gebroken glas. Het is vervelend om een nieuwe schaduwkant te zien van de herinneringen die mij maken

tot wie ik ben. Maar nu dat glas toch gebroken is ga ik mijn uiterste best doen om die waarheid te begrijpen, een plaats te geven en erop te handelen. Ik hoop dat mensen na de pijn van de uiteenspattende scherven elkaar weer tegemoet kunnen komen in een betere wereld waar mijn prachtige school voor iedereen prachtig kan zijn.

..*

Bevestiging Marja Flipse

Anderhalf jaar geleden heeft Marja Flipse in de Lukaskerk “proef-gepreekt”, nu wordt ze op 12 juli bevestigd als predikant in de Kloosterkerk. We ontvingen als Lukassers deze uitnodiging:

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor het online bijwonen van de kerkdienst waarin *Marja Flipse* bevestigd wordt als predikant in de Protestantse Kerk in Nederland en intrede doet als predikant verbonden aan de Kloosterkerk. De dienst vindt plaats op zondag 12 juli 2020, aanvang 10.00 uur in de Kloosterkerk.

De bevestiging zal geschieden door ds. Rienk Lanooy, predikant van de Kloosterkerk. Vanwege de coronacrisis kan in de kerk slechts een beperkt aantal mensen aanwezig zijn. Wij hopen dat u de dienst online zult meevieren. Op het Youtube-kanaal van de Kloosterkerk zal de dienst rechtstreeks te zien en te horen zijn. Via de kerkomroep is de dienst ook rechtstreeks te beluisteren. Het Youtube-kanaal van de Kloosterkerk is te vinden via de website www.kloosterkerk.nl onder “diensten”.

..*

Cursus Theologische Vorming voor geïnteresseerden (TVG)

Een cursus die open is voor iedereen ongeacht leeftijd, achtergrond of geloofsovertuiging.

Heeft u zich altijd al eens wat meer willen verdiepen in wat er allemaal in de Bijbel staat? Hoe is de Bijbel eigenlijk tot stand gekomen? Wat zijn de geheimen en verhalen in het oude en nieuwe testament?

Wat is de geschiedenis van de kerk in Nederland, Europa en de rest van de wereld, waarom zijn er in de loop van de tijd allerlei dogma's ontstaan? Wat betekenen die eigenlijk voor het Christelijk geloof? Welke levensvragen kom je tegen bij spiritualiteit, ethiek en filosofie? Hoe zit het met al die variaties in de liturgie bij de verschillende kerkgenootschappen? Maar ook hoe kijken we naar andere religies, wat kunnen andere religies ons te zeggen hebben.

Over deze veelheid aan vragen en nog veel meer onderwerpen zult u tijdens de cursus onder leiding van deskundige docenten zeker antwoorden krijgen. De cursus duurt 3 jaar. De lessen worden gegeven in de zalen de Christus Triomfator kerk in Den Haag

De lessen worden in een ruimte gegeven conform de eisen van het RIVM. Hierdoor kan er in het nieuwe cursusjaar alleen op donderdagmiddag een nieuwe groep starten.

Wilt u meer informatie, bel of mail dan naar Annemarie van Duijn, 071-4073566 of 06. 5537. 5048 of mail naar:

w.van.duyn1@kpnplanet.nl

(Secr. TVG, Den Haag e.o.)

..*

Maandagmiddag 20 juli is er weer 'Ontmoeting en Inspiratie'. Een ontmoeting met ontspanning, actualiteit, verbeeldingskracht en gesprek. Van harte welkom in de Lukaskerk van 2 tot half 4. Graag aanmelden via voicemail 7370447. Op de website staat alle informatie: www.inspiratie.vpweb.nl.

Van harte welkom, Frederik Ekkelboom.

..*

Voor de kinderen

“Jezus zei: ‘Denk aan de wind: die waait waarheen hij wil. Je hoort hem, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij naartoe gaat. Zo is het ook met de Geest: je weet niet waar hij vandaan komt en hoe hij werkt. Want hij hoort bij de hemelse wereld. En iedereen die door de Geest geboren wordt, hoort ook bij de hemelse wereld.’”
- Johannes 3: 8

Nodig

- Plastic tasjes
- Touw

De Heilige Geest is niet zichtbaar, net zoals we lucht of wind niet kunnen zien. Maar als we de lucht ‘vangen’ in een plastic tas (vlieger) dan zien we wat de wind doet!

Uitleg activiteit

Neem een plastic tas en maak een touw vast aan de handvatten. Neem de ‘vlieger’ mee naar buiten, en laat de wind erin blazen. Wat gebeurt er nu?



Bron: jongprotestant.protestantsekerk.nl/werkvormen/vlieger-in-de-wind/

Over de zondagvieringen de komende tijd

In deze tijden van corona is de planning onzeker, maar de komende zondagen staan de diensten in de Lukaskerk als volgt in het rooster.

Houd u voor de laatste informatie vooral ook onze website www.lukaskerk-den Haag.nl in de gaten, en ook de wekelijkse mail op de donderdag. We volgen de RIVM richtlijnen, anderhalve meter afstand en als u hoest of u niet lekker bent, vragen we u thuis te blijven.

Als u bij de viering aanwezig wilt zijn, stuur dan een mailtje naar lukaskerk@hotmail.com. Zaterdag krijgt u dan het bericht 'welkom in de Lukaskerk'. Als u niet naar de Lukaskerk kunt komen, kunt u de viering volgen via kerkomoep.nl en U kunt uw gebeden / lichtjes voor de kaarsenboom mailen naar lukaskerk@hotmail.com of naar het nummer dat wordt vermeld tijdens de viering.

JULI

5 juli: Heleen Joziasse

12 juli: Ineke Bakker

19 juli: Taizéviering

26 juli: Jannet van der Spek,
we volgen op deze zondag de Lutherse liturgie

Belangrijke gironummers:

NL73INGB0006206900, BIC INGBNL2A – **PGG Lukaskerk**
met vermelding van bestemming

NL41INGB0000600100, BIC: NGBNL2A **tnv Diaconie Lukaskerk, Den Haag**

NL27INGB0000551852, BIC: NGBNL2A
t.n.v. Protestantse Stichting Wijkvereniging Binnenstad
(o.a. bijzondere projecten in de Haagse binnenstad, onkosten voor het wijkblad, zondagse liturgieën)

Maaltijdce Lukaskerk
IBAN: NL67ASNB0708520936; BIC: ASBNL21 t.n.v. Jan Becht en/of Margriet Quarles o.v.v. maaltijdproject

NL66INGB0006981862; BIC INGBNL2A t.n.v. Buurt en Lukaskerkprojecten

Collectebonnen: NL46 INGB 0000 076792 t.n.v. Diaconie vd Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage onder vermelding van uw naam en adres

* . * . *

Agenda

Voorlopig gaan veel vaste agenda-activiteiten niet door vanwege het coronavirus. Maar de kerk is wel open, u bent welkom op donderdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur om een kaarsje aan te steken, met de aanwezige gastheer, gastvrouw te spreken.

We blijven vieren en uitzenden via kerkomroep.nl. Helaas kunt u de komende tijd niet meer zomaar binnenlopen om de kerkdienst bij te wonen. U kunt wel mailen naar lukaskerk@hotmail.com of bellen met ds Jannet van der Spek of Margriet Quarles. Houd voor de meest actuele informatie onze website in de gaten: www.lukaskerk-denhaag.nl

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten:

www.lukaskerk-den Haag.nl