



Om en Bij 2
2512 XK Den Haag
ds Jannet van der Spek:
06-41728662

Nieuwsbrief Lukaskerk, maart 2020

Beste Lukaskerkeren,

In verband met het coronavirus deze maand geen wijkblad. Maar wel een korte update in deze nieuwsbrief. De Lukaskerk is open geweest de afgelopen weken. Zolang het mogelijk was kwamen we op zondagochtend bij elkaar, met een kleine groep mensen en we houden afstand van elkaar. We vroegen iedereen de richtlijnen te volgen: heeft u klachten of bent u verkouden, valt u in de risicogroep? Dan zeker niet komen. Als de regering verdere maatregelen dan sluit ook de kerk. Alle anderen bijeenkomsten en de ontmoetingen voor ouderen zijn sowieso afgelast. Helaas hebben we ook al het besluit moeten nemen om de paasviering op 12 april in ieder geval niet in de Grote Kerk te laten plaatsvinden.

De laatste informatie kunt u ook lezen op onze website www.lukaskerk-den Haag.nl

Voor informatie belt u met onze predikant,
ds Jannet van der Spek, 06-41728662,
diaconaal werker Esther Israël, 06-57734987
of met Margriet Quarles, 06-12112651

Wist-u-dat:

*Als er diensten zijn kunt u deze kijken via www.kerkomroep.nl, daar kunt u zoeken op de term 'Lukaskerk'. Dat kan ook op de iPad, computer en telefoon en u kunt ook diensten terugkijken.

*De gemeenschap van Taizé zendt iedere avond om 20.30 uur een korte eenvoudige viering live uit. Bekijk deze viering via www.facebook.com/taize (u hoeft geen lid te zijn van Facebook), of via de website van Taizé.

..*

Gods verborgen omgang vinden

Beste mensen,

Er is veel kleiner en groter coronaleed. Een reis die niet door kan gaan naar een kind in de Verenigde Staten. En het was door leeftijd en gezondheid waarschijnlijk de laatste keer dat het kon. Een huwelijk of afscheidsfeest dat wordt uitgesteld. De onzekerheid over het eindexamen. Ernstige zorgen als je bang bent je baan kwijt te raken op Schiphol, in de horeca of als buschauffeur. Heel veel mensen die veel te lang alleen thuis zitten. Wat betekent dat aanraakverbod als je alleen woont? Het lijkt me ook ontzettend pittig om wekenlang de kinderen in huis te hebben, terwijl je zelf moet werken of zou willen solliciteren.

Ongelooflijk vervelend is de voorlopige sluiting van de voedselbank. Als kerk proberen we daar in ieder geval iets voor te regelen. Het Aandachtscentrum en de horeca zijn dicht. Waar moeten daklozen heen om hun handen te wassen en al het andere? De wethouder heeft nu even wat geregeld. Als er plotseling extra vrijwilligers nodig zijn dan doen we een oproep.

En dan nog alle zieken....

Er zijn natuurlijk ook mensen die al dan niet stiekem blij zijn met de extra rust in de stad, in de trein en op het werk. Zeker als de zon schijnt. Ik ben heel benieuwd of het gaat lukken, die getemperde uitbraak van het coronavirus. Als ik het goed begrijp is het ook goed als er af en toe

iemand van de fitte mensen ziek wordt, want zo wordt de weerstand opgebouwd. Tegelijk zijn we natuurlijk zo voorzichtig mogelijk, want wie gaat nu niet met extra kwetsbare mensen om. Wat ik ook lastig vind is de aandacht voor zaken die onder het coronavirus verdwijnen. De erbarmelijke toestanden aan de grenzen van Griekenland en de zeer zorgelijke situatie in de vluchtelingkampen, om maar iets te noemen.

Gelukkig mogen we nog samenkomen en dat doen we dan ook. De Lukaskerk kiest ervoor om zich te houden aan de richtlijnen van de overheid en de PKN. Dus kleinschalige ontmoetingen gaan door. Onze kerk is groot genoeg om anderhalve meter afstand te houden, al is het erg wennen om dat ook echt te doen. Wat we natuurlijk erg missen zijn onze gesprekken, de dialogen, het over grenzen heen elkaar ontmoeten. Maar samen stil zijn, bidden en vieren kan wel in verbondenheid met al diegenen die meevieren via het internet. *Gods verborgen omgang vinden* (Psalm 25) kan ook alleen, op een stille plek. Ik hoop dat het allemaal lukt. We zullen het mogen ontdekken wat het betekent om kerk te zijn in een grote stad in tijden van sociale onthouding. Laten we vooral doorgaan met op vele manieren op elkaar te letten, maar geef vooral ook (tijdig) aan als het niet meer lukt, je boodschappen, zorg of gewoon een praatje nodig hebt.

Hartelijke groet en alle goeds, Jannet van der Spek
Mail naar: domineelukaskerk@xs4all.nl, tel 06-41728662 en 050-5252633

..*

Behoed en bewaar jij ons lieve God, wijs jij ons de goede wegen....

Zo zongen wij ons slotlied op die gedenkwaardige zondag 15 maart.

Ja, de kerk was open in tegenstelling tot vele anderen en de dominee was er en we dronken koffie voor en na de dienst met een boterham erbij. Sommige mensen begroetten elkaar met de ellebogen en verder hielden we afstand. Zelfs de stoelen stonden een meter uit elkaar. In een kring, dat wel, want het was de maandelijkse kringviering. Er waren ongeveer dertig mensen. De mensen uit risicogroepen bleven thuis, evenals verkouden mensen zoals ons gevraagd was in de weekmail. Na de viering ging ik fietsen met Margriet. Naar Clingendael waar we een stevige wandeling maakten. Zowaar kwamen we een bekende tegen: Marion de Laat. Ze laat ons allen hartelijk groeten. Marion is de muzikale leider van het mama verhalenkoor wat ze op haar accordeon begeleidt. Uit de zon was het fris en op de terugweg dronken we een heerlijke kop gemberthee in de Hoytemastraat. Dat vertelde ik later aan een van mijn zonen en die reageerde alert: dat dat dan voorlopig mijn laatste kop thee buiten de deur zou zijn want alle horeca zou 's avonds voorlopig voor drie weken de deuren moeten sluiten. En nog veel meer maatregelen zouden aangekondigd worden! Goede God, wijs ons de wegen; leer ons wijs worden.

Corrie Hoogendoorn

..*

Ga met God en Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen. Ga met God en Hij zal met je
zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn: bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden. Ga met God en Hij zal met je zijn.

(Liedboek, lied 416)

