

COLLECTEROOSTER LUKASKERK NOVEMBER 2022

6 november	Wijkdiaconie	KIA Zending: uitzending Jeannet Bierman
13 november	KiA Werelddiaconaat: arbeidsmigranten in Golfstaten	Wijkgemeente
20 november	Wereldhuis	Protestantse Kerk Pastoraat
27 november	KiA Werelddiaconaat: Colombia, onderwijs werkende kinderen	Wijkgemeente

KIA Zending – uitzending Jeannet Bierman

In mei 2022 is Jeannet Bierman vanuit de Lukaskerk namens Kerk in Actie uitgezonden naar Colombia als docent praktische theologie. Jeannet geeft daar les aan de Fundación Universitaria Bautista in Cali, een theologisch instituut waar studenten worden opgeleid als predikant of kerkelijk werker. Het jarenlange gewapende conflict in Colombia heeft miljoenen mensen getraumatiseerd en verjaagd van hun vertrouwde plek. In deze context moeten predikanten hun werk doen. Wat betekent dit voor hun pastorale en diaconale taak? Met haar studenten onderzoekt Jeannet wat er leeft in samenleving én kerk. Ze rust deze toekomstige predikanten toe om straks met hun gemeenteleden om te zien naar anderen. Lees [hier](#) de laatste berichten van Jeannet.

KiA Werelddiaconaat: arbeidsmigranten in Golfstaten

In de Golfstaten werken miljoenen arbeidsmigranten. Ze maken lange werkdagen onder erbarmelijke omstandigheden om geld te verdienen voor hun familie ver weg. Veel van deze arbeidsmigranten zijn christen en willen graag meer weten over de Bijbel, maar kunnen zelf niet lezen. Het Bijbelgenootschap in de Golfstaten traint voorgangers in storytelling: een vertelmethodiek waarbij bijbelverhalen mondeling worden doorgegeven. De eeuwenoude verhalen komen zo tot leven en krijgen betekenis in het leven van de arbeidsmigranten. De Bijbel geeft moed en kracht. Meer lezen kan [hier](#).

Wereldhuis

Het [Wereldhuis](#) is een ontmoetingsplek voor ongedocumenteerden in Den Haag: migranten zonder geldige verblijfsvergunning. Zij kunnen in het Wereldhuis terecht voor steun en advies. Daarnaast zijn er activiteiten als een inloopspreekuur, een kookproject en een - inmiddels vermaard - koekjesproject. In het Wereldhuis komen mensen die allemaal hun eigen verhaal en achtergrond hebben: verhalen van mensenhandel, arbeidsmigratie of het ontvluchten van oorlog of geweld. Het Wereldhuis helpt deze mensen om de rechten die ze hebben te benutten. Den Haag telt vele honderden mensen zonder verblijfsvergunning. De Diaconie zet zich voor hen in, omdat in onze welvarende samenleving geen mens in de steek gelaten mag worden. Doet u mee? U bent van harte uitgenodigd voor een persoonlijke kennismaking. Op maandag 7 november om 12.00 uur wordt u ontvangen door projectleider Lizebeth Melse. Graag wel van te voren aanmelden bij: lmelse@stekdenhaag.nl.

Protestantse Kerk Pastoraat: samen gedenken in dorp of stadswijk

De gemeenten en pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland bieden aan het einde van het jaar steeds vaker gedachtenismomenten aan voor wijk- of dorpsbewoners die te maken hebben gehad met verlies en rouw. Deze vorm van pastoraat geeft mensen de gelegenheid om samen stil te zijn en naar muziek te luisteren, waarbij er uiteraard ook altijd een luisterend oor is. Oog hebben voor mensen buiten en binnen de kerk is een onmisbaar onderdeel van gemeente zijn. Meer lezen kan [hier](#).

KiA Werelddiaconaat: Colombia, onderwijs voor werkende kinderen

Maar liefst 1,5 miljoen kinderen in Colombia moeten elke dag zwaar en gevaarlijk werk doen. Ze groeien op in een omgeving met veel geweld en drugsgebruik, zoals in de sloppenwijken van de hoofdstad Bogotá. Kinderen werken er op de markt of in op de vuilnisbelt. School komt vaak op de laatste plaats. Stichting De Kleine Arbeider, partnerorganisatie van Kerk in Actie, geeft deze kinderen onderwijs en maakt hen weerbaarder om zo hun kansen op een betere toekomst te vergroten. Meer lezen kan [hier](#).