

lukaskerk

Maart 2021
Maandblad Lukaskerk
Om en Bij 2
2512 XK Den Haag

Om en Bij de Lukaskerk

Jaargang 28

nummer 3

Predikant:**Jannet van der Spek**domineelukaskerk@xs4all.nl

telefonisch bereikbaar:

dinsdag, woensdag en donderdag
op 06-41728662

vrijdag en zaterdag 070-4062077

Diaconaal Werker: Esther Israëltelefoon: 06 57 73 49 87, eisrael@stekdenhaag.nl**Secretariaat:**

mw Els Bisschops

telefoon: 070 346 33 66, elcabiss@kpnplanet.nl

postadres: Lukaskerk, Om en Bij 2, 2512 XK Den Haag

Koster Lukaskerk – kosterlukaskerk@outlook.com

de heer Frederik Ekkelboom – 070 737 04 47

Telefoon Lukaskerk – 070 389 72 63

Verhuur ruimten: De heer Paul Blom

telefoon 070 4277261 (bellen tussen 18.00 en 19.00 u)

Colofon

Om en Bij de Lukaskerk is het wijkblad van de Protestantse Gemeente Lukaskerk en verschijnt 12 x per jaar op de laatste zondag van de maand.

Opgave abonnementen en adreswijzigingen:

Om en Bij 2, 2512 XK Den Haag, t.a.v. administratie wijkblad

of per email: lukaskerk@hotmail.com**Uitgave**

Protestantse Stichting Wijkvereniging Binnenstad

*zie voor gironummers achterzijde binnenblad.**Kopijdatum voor het wijkblad van april 2021*

uiterlijk 14 maart

Mail voor informatie naar lukaskerk@hotmail.com

Inhoudsopgave

Nieuwe website, nieuwe Om en Bij de Lukaskerk	Elleke Bal	4
Bevestiging en veertigdagentijd	Jannet van der Spek	6
De kerk <i>is</i> diaconaat	Waltraut Stroh	7
Kerkbalans 2021 rondbrengen	Margriet Quarles	8
Dankbericht, na het overlijden van Klaas	Elly Poldervaart-Sekeris	12
Thuis bidden voor elkaar	Margriet Quarles	12
AGENDA maart 2021		13
Solidariteitsmaaltijden Veertigdagentijd	Esther Israël	17
Veertigdagenproject Congo	Waltraut Stroh	17
Inspiratiemiddag	Frederik Ekkelboom	19
Lief en Leed met bloemen en kaarten	Corrie Hoogendoorn en Berdien Penning	21
Collecten	Corrie Hoogendoorn	22
Buurtgemeente Kerk in Laak	Léonne Zwaal	23
Winterwandeling in de natuur	Waltraut Stroh	24



Nieuwe website, nieuwe Om en Bij de Lukaskerk ***Door: Elleke Bal***

Misschien had u het al opgemerkt. We hebben een nieuwe website! Voor wie 'm nog niet bewonderd had: www.lukaskerk-den Haag.nl

En ook dit maandblad van onze gemeente wordt steeds iets fraaier.

Vorig jaar augustus organiseerden we een workshop communicatie in de Lukaskerk. We waren benieuwd wat u vond van de manieren waarop we u informeren en betrekken via mail, kerkblad en website. Zes gemeenteleden deden mee aan deze middag, die ons veel nuttige inzichten opleverde. Daar zijn we mee aan de slag gegaan.

Wat is er veranderd?

*We hebben **een nieuwe website!** En dat kwam ook een beetje omdat onze provider Hoppakay ermee ophield. We besloten over te stappen op het format van de Protestantse Kerk. Duizendpoot Margriet heeft zich over deze nieuwe site ontfermd, hulde! U vindt op de site onder meer informatie over kerk en gemeente, belangrijke mailadressen en telefoonnummers en een vernieuwde agenda-pagina voor activiteiten (nu door corona natuurlijk even minder goed gevuld dan normaal gesproken). Onder het kopje 'mijmeringen' af en toe een blog.

*U kunt op de site ook dit maandblad lezen in PDF-versie. Die maandbladen laten we daar overigens niet langer dan twee maanden staan, omdat er soms ook **privacy-gevoelige informatie** in staat. Soms halen we ook persoonsgegevens uit dit maandblad voordat we het online zetten, uit privacyoverwegingen.

*De wekelijkse Lukasmail die Gijs wekelijks samenstelt is ook **nóg overzichtelijker** geworden, met onder meer een inhoudsopgave.

*Dit maandblad van de Lukaskerk noemden we vaak "wijkblad", maar

die naam bleek tot verwarring te leiden. Vandaar dat we tegenwoordig heten (*tromgeroffel*):

OM EN BIJ DE LUKASKERK

*Het maandblad mag sinds kort in kleur gedrukt worden! Daarvoor is de financiële steun van de Protestantse Stichting Wijkvereniging Binnenstad onmisbaar.

*En het is nog werk in uitvoering, maar het maandblad gaat er iedere maand iets mooier uitzien. We proberen meer foto's toe te voegen, en beter op te letten dat de teksten ook voor nieuwkomers leesbaar zijn en niet te veel 'ons kent ons' zijn.

Heeft u vragen over website, Om en Bij de Lukaskerk of weekmail, laat het horen! De redactieleden Margriet, Gijs en Elleke lezen mail via lukaskerk@hotmail.com

The screenshot shows the website 'lukaskerk.nl'. The navigation bar includes 'Welkom', 'Over ons', 'Nieuws', 'Agendapagina', 'Mijneringen', 'Vieren', 'Komende vieringen', and a search icon. The main content area features a large article titled '40dagen naar Pasen' with a word cloud containing terms like 'Vasten', 'Eten', 'loslaten', 'alcohol', 'fruit', 'water', 'drinken', 'snoep', 'inspiratie', 'vegetarisch', 'delen', 'stille', 'gebed', 'voedsel', 'huus', 'meditatie', 'dagboek', 'snoep', 'drinken', 'inspiratie', 'vegetarisch', 'delen', 'stille', 'gebed', 'voedsel', 'huus'. Below the word cloud is text about Lent: 'Veertig dagen nog tot pasen, tot de winter is gegaan en het lengen van de dagen kou en duister gaan verjagen en het leven op zal staan. Veertig dagen, weken, jaren wachten, weten en ervaren dat iets nieuws, verandering met vreugd en moeite samenging. Veertig dagen nog tot pasen soms een tocht door de woestijn om te leren en te vragen'. To the right is an event announcement: 'Buurtlunch gaat nog niet door' (22-02-2021 om 12.00 uur) and 'Gespreksavond God met Ons' (22-02-2021 om 19.30 uur) featuring Rowan Williams and the book 'God met'. A large photograph of the brick church building is shown below. The footer contains 'Welkom in de Lukaskerk', 'Vieren in de Lukaskerk', and another event announcement: 'Buurtlunch gaat nog niet door' (22-02-2021 om 12.00 uur).

..*

Bevestiging nieuwe diakenen en de veertigdagentijd

Door: dominee Jannet van der Spek

Bevestiging

Op 21 maart hopen we Robert Udilwe en Fokke Brouwer te bevestigen als diaken van de Lukaskerk. Rien Huijgen zal in dezelfde viering afscheid nemen als diaken. Fokke volgt Anna Leest op als penningmeester van de diaconie. Anna nam in oktober al afscheid als diaken, maar heeft het boekjaar nog afgemaakt als penningmeester. Geweldig dat Anna en Rien dit werk zo lang hebben kunnen doen en even geweldig dat Robert en Fokke het nu kunnen overnemen.

Veertig dagen nog tot Pasen

Vorig jaar werden we tijdens de veertigdagentijd overvallen door de coronamaatregelen en nu zijn ze nog steeds niet voorbij. Een kleine dertig jaar geleden viel de veertigdagentijd ongeveer samen met de ramadan. Ik besloot toen met een paar vriendinnen om ook de christelijke traditie van het vasten weer op te pakken. Je in de veertigdagentijd van iets onthouden met de bedoeling om met meer aandacht naar Pasen toe te leven. En heel erg 21ste eeuw westers, iets naar eigen keuze. Niet drinken of niet snoepen, geen televisie of minder schermtijd. Minder moeten, vrijer worden. Dorst voelen, trek hebben en er niet aan toe geven, meer tijd nemen voor meditatie of gebed.

Dit jaar aarzel ik. We mogen al zoveel niet: elkaar buiten het huishouden niet aanraken, geen twee of drie mensen ontvangen, niet met zijn allen naar de kerk, we onthouden ons van zingen en Avondmaal, geen avondwandelingetje, vrijwel niet sporten, scholieren en studenten niet naar school of universiteit. Wat dit voor mensen betekent is heel verschillend. De een heeft het veel te stil. De ander met jonge kinderen thuis en thuiswerk heeft het veel te druk. Gelukkig zijn de basisscholen en kinderopvang weer open.

Toch vraagt zowel die drukte als die gedwongen rust misschien wel om eenzelfde soort levenskunst. Een woestijnvader zei: *Kom naar de woestijn met je glas water waarin behoorlijk veel zand gevallen is. Laat nu maar het zand bezinken. Stop met roeren in je glas. Licht komt binnen in je verhaal. Je ziet de korrels op de bodem van het glas. Door niets te doen komt er helderheid in je leven. Vertrouw daarop.*

Aandachtig niets doen. Zelf kiezen waar je je van onthoudt of waar je je aandacht aan wil geven en vervolgens openstaan voor wat er dan gebeurt. Terwijl we uitkijken naar Pasen, naar de lente en naar elkaar. Ik hoop dat het lukt.

..*

De kerk is diaconaat

Door: Waltraut Stroh, Diaken

“Het diaconaat is niet de praktische poot van de kerk. De kerk *heeft* geen diaconaat, maar *is* diaconaat.” Dit is een nogal uitdagende kernzin van een lezing die Thijs Tromp op 5 september 2020 op uitnodiging van STEK gehouden heeft. Dr. Thijs Tromp is sinds kort bijzonder hoogleraar diaconaat aan de PThU (Protestantse Theologische Universiteit). Hij weet waar hij het over heeft en zet zijn gedachten over diaconaat in een theologisch en historisch perspectief. Graag wil ik enkele van zijn gedachten met u/jullie delen.

Volgens Tromp wordt het centrum van de kerk vaak omschreven met geloofsgroei, spiritualiteit, vieren en leren. Daarnaast heeft de kerk dan ook een diaconale taak die uitbesteed wordt aan diaconieën en diaconale organisaties. Maar daarmee mist men de ware identiteit van de kerk. Dienen maakt deel uit van het hart van de identiteit van een christelijke gemeenschap. Een beetje een christen zou dus herkenbaar moeten zijn aan het feit dat zij of hij altijd vraagt: waarmee kan ik u van dienst zijn? Dienen staat tegenover macht uitoefenen.

Dienen/diaconaat als identiteitskenmerk van een christen en van een christelijke gemeenschap, waar baseer je dat op? Tromp gaat terug naar het voorbeeld van Jezus en van de eerste christenen.

God heeft de wereld zo liefgehad dat hij zijn Zoon gestuurd heeft om de mensen te dienen. Jezus was het tegenovergestelde van een machtige heerser. Hij was “niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.” (Matteüs 20: 28) en hij vraagt van zijn volgelingen “wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen.” (vers 26).

In Handelingen lezen we over de eerste christenen na Pinksteren. Velen verkochten hun bezit om de noodlijdenden te helpen. Ook deelden zij hun eten in gemeenschappelijke maaltijden. Zo ontstond gemeenschap door te delen en te dienen, door te zingen en te bidden. Belangrijk was dat bij het dienen de ander centraal stond en niet de eigen glorie.

Tromp is zich er zeer van bewust dat christenen en de kerk vaak niet voldaan hebben aan dit prachtige ideaal. We moeten zelfkritisch kijken hoe het diaconaat vaak gebruikt werd om macht uit te oefenen, ook in de Nederlandse kerkgeschiedenis. Kerken gingen mensen aan zich binden want ze hielpen vaak alleen hun eigen leden. Dan *heeft* de kerk een diaconie, maar *is* ze geen diaconie meer. Tromp citeert instemmend Bonhoeffer die zei dat de kerk pas kerk is als zij er is voor anderen, net als Jezus de mens voor anderen is. Zo zijn we weer terug bij het grote voorbeeld van dienstbaarheid in het leven en sterven van Jezus.

Jezus, de eerste diaken, zouden we kunnen zeggen. Jezus, de Zoon van degene wiens naam is “Ik zal er zijn voor jou”. Jezus, die er is voor anderen en zeker voor de mensen naar wie niemand omziet, prostitueés, collaborateurs, mensen met een besmettelijke ziekte of die bezeten zijn, buitenlanders uit een vijandig buurland, andersgelovigen. Jezus, die ons wil ontmoeten in de kwetsbaren, de zieken en gevangenen, vreemdelingen en vluchtelingen, mensen die geen geld hebben om eten of kleren te kopen. Jezus die als man het

dienen tot zijn levenstaak maakt, een taak die meestal aan vrouwen toegeschreven wordt. Jezus, die op ons rekt om zijn diaconaal werk voort te zetten.

En wij, gemeenteleden van de Lukaskerk in Den Haag, u, jij en ik, willen wij volgelingen zijn van deze Jezus? Zijn handen, zijn voeten, zijn ogen, zijn oren in onze stad, in ons land, in deze wereld? Durven we er te zijn voor elkaar, voor de mensen die op ons pad komen, vrienden en vreemden, zonder eigen belang, uit barmhartigheid, terwille van gerechtigheid? In navolging van die Jezus, in dienst van zijn koninkrijk waar niemand te veel en niemand te weinig heeft zijn we allemaal diakenen, dienstbaar aan elkaar en aan mensen buiten onze kring, elk met onze eigen mogelijkheden, met onze tijd of geld, onze aandacht en talenten. En als nodig mogen wij een beroep doen op anderen om er te zijn voor ons.

Ik hoor vaak mensen zeggen dat ze zich bij de Lukaskerk aangesloten hebben omdat het een diaconale kerk is. Wat betekent dit concreet voor u/jou? Is dit meer dan onderdak geven aan de voedselbank en de inzet van een diaconaal werkster? Zie je/ ziet u zichzelf als diaken?

..*

Kerkbalans 2021 rondbrengen ***Margriet Quarles, ouderling***

Wij kunnen dit jaar wel wat extra enveloppen aan zeiden Corrie en ik tegen Petra. 'Ja', zei Petra, 'dat zegt iedereen dit jaar. We kunnen andere wijkgemeenten wel aanbieden dat we hun brieven ook gaan bezorgen.' Maar zo geschiedde, en op zondag 24 januari na de viering gingen we op stap. We gingen lopen en zouden de brieven rondom de kerk gaan bezorgen. Op het wandelaartje ziet u wat dat betekent, rondom de kerk. We hebben een pracht wandeling gemaakt. Het was leuk om zo door de Schilderswijk heen te lopen. Buurten en straten waar we anders niet komen. Zo liepen we ook door het 'rode dorp'. Een paar straten met kleine huisjes met rode daken. Vraag maar aan

Willem wat dat is, hij weet dat wel, zei Corrie. Maar Willem wist dat niet, google weet raad. Ik geef weer wat Wikipedia schrijft, maar als u google vraagt naar het Rode Dorp, Schilderswijk krijgt u hele mooie verhalen.

Het Rode Dorp werd op initiatief van de in 1854 opgerichte Vereniging tot Verbetering der Woningen van de Arbeidende Klasse te 's-Gravenhage gebouwd. Hiertoe was in 1872 een stuk grond aan de Hoefkade aangekocht. Met de bouw werd in 1873 gestart, en de woningen werden in 1874 opgeleverd.[1] De woningen werden opgetrokken in lichtroze steen met rode dakpannen, waaraan het buurtje de naam ontleent. Het lag destijds midden in de weilanden bij het station Hollands Spoor en ijzergieterijen De Prins van Oranje en L.J. Enthoven. Het Rode Dorp staat niet op een monumentenlijst of in architectonische overzichtslijsten. Het ligt tussen de Parallelweg en de Hoefkade.

In één van de straten waar we kwamen werden we aangesproken door twee jongens. Bent u van een deurwaarderskantoor? Neen, dat zijn we niet, we zijn van de kerk.

Eigenlijk is het heel erg leuk om kerkbalansbrieven rond te brengen. Goed voor de beweging, Corrie is nu ook verslaafd aan het lopen, en nu maar hopen dat iedereen die zo'n brief krijgt zijn kerkelijke bijdrage ook wil overmaken. Ik zou bijna zeggen, geef u ook op bij Petra om brieven te bezorgen, maar ja, dan hebben wij minder 😊



..*

Klaas Sekeris

3 augustus 1939 – 9 januari 2020



Een jaar is alweer voorbij. Een jaar zo lang, zo traag, zo anders. Alles nieuw. Het is onvoorstelbaar hoe een jaar kan zijn. Zoveel verdriet en pijn, gemis en leegte. En ook zo veel liefde, vriendschap en moedige stapjes.

Op zijn overlijdenskaart staat dat Klaas leefde in het vertrouwen dat hij gedragen werd. Dat mocht ik het afgelopen jaar ook ervaren. Je aanwezigheid op de begafenis, de kaarten en appjes die je stuurde, de herinneringen die je deelde, de lieve en bemoedigende woorden, de bloemen, dat alles was en is een grote steun.

Mede namens Reinier, Leonard en Aiko bedank ik je hartelijk daarvoor!

Elly Poldervaart Sekeris



Thuis bidden voor elkaar

Door: Margriet Quarles

We waren niet in de Lukaskerk op zondag 31 januari, en we weten ook niet zeker of Ment Toet daar geweest zou zijn dit jaar, maar wat we wel zeker weten is, dat als hij op zondag 31 januari in de Lukaskerk geweest zou zijn hij in de kaarsenboom een lichtje had aangestoken. 68 jaar geleden. De

watersnoodramp, als er iets is wat een onuitwisbare indruk op Ment gemaakt heeft, dan is het wel de watersnoodramp en de hulp die hij daar geboden heeft. De herinneringen aan de storm, de slachtoffers, Corrie noemde het op de digitale koffie app en zo kwam het dat er thuis lichtjes werden aangestoken voor Ment en Coby. Of we nou in de Lukaskerk zijn of niet, in gebed zijn we bij elkaar.

Op vrijdag 5 februari is overleden Barend Jakob Gerhard Leeuwenberg, man van Jolien Dekker, vader, schoonvader, opa, vriend, buurman.....

op zondag 7 februari heeft Christiaan gezongen:

*Laat ons maar van liefde zingen
Laat ons maar de dood weerstaan
Laat ons maar elkaar omringen
Met de moed om door te gaan*

En de kerkgangers neurieden mee, en thuis werd er misschien wel mee gezongen. Op vrijdag 12 februari is er in besloten kring afscheid genomen van Barend. In de kerk en thuis hebben wij kaarsjes aangestoken en voor hen die om Barend heen staan.

..*



Door de coronacrisis zijn veel activiteiten afhankelijk van maatregelen en omstandigheden. Weet u niet zeker of iets doorgaat? Mail gerust naar lukaskerk@hotmail.com, bel of app de dominee of houd onze website in de gaten.

Activiteiten in februari 2021			
Maandag 1 maart	De buurtlunch is even gestopt vanwege corona		
Dinsdag 2 maart	Open kerk, welkom voor een praatje, een kopje koffie, aansteken van een kaars.	Lukaskerk	13.30 - 15.00
Woensdag 3 maart	Kringviering en solidariteitsmaaltijd Veertigdagentijd. Zie pagina 17.	Lukaskerk	18.00
Donderdag 4 maart	Voedselbank	Lukaskerk	
	Inloopspreekuur, welkom met vragen van allerlei aard	Lukaskerk	10.30 - 12.00
	Open kerk, welkom voor een praatje, een kopje koffie, aansteken van een kaars.	Lukaskerk	13.30 - 16.00
Zondag 7 maart	Viering in de Lukaskerk, voorganger Fokke Fennema	Lukaskerk	10.15

	Eredienst Lutherse Kerk, alleen digitaal vanwege corona	Lutherse Kerk	
Maandag 8 maart	De buurtlunch is even gestopt vanwege corona		afgelast
Dinsdag 9 maart	Open kerk: welkom voor een praatje, een kopje koffie, aansteken van een kaars.	Lukaskerk	13.30 - 15.00
Woensdag 10 maart	Kringviering en solidariteitsmaaltijd Veertigdagentijd. Zie pagina 17	Lukaskerk	18.00
Donderdag 11 maart	Voedselbank	Lukaskerk	
	Inloopspreekuur, welkom met vragen van allerlei aard	Lukaskerk	10.30 - 12.00
	Open kerk, welkom voor een praatje, een kopje koffie, aansteken van een kaars.	Lukaskerk	13.30 - 16.00
Zondag 14 maart	Kringviering, voorganger Folly Hemrica	Lukaskerk	10.15
	Eredienst Lutherse Kerk, alleen digitaal vanwege corona	Lutherse Kerk	

Maandag 15 maart	De buurtlunch is even gestopt vanwege corona		afgelast
	Inspiratiemiddag met Frederik Ekkelboom, onder voorbehoud van coronamaatregelen	Lukaskerk	14.30
	Digitale gespreksavond over het boek 'God met Ons'	Online	19.30
Dinsdag 16 maart	Open kerk, welkom voor een praatje, een kopje koffie, aansteken van een kaars.	Lukaskerk	13.30 - 15.00
Woensdag 17 maart	Kringviering en solidariteitsmaaltijd Veertigdagentijd. Zie pagina 17.	Lukaskerk	18.00
	Gesprekskring zien en gezien worden, onder voorbehoud van coronamaatregelen	Lukaskerk	20.00
Donderdag 18 maart	Voedselbank	Lukaskerk	
	Inloopspreekuur, welkom met vragen	Lukaskerk	10.30 - 12.00
	Open kerk, welkom voor een praatje, een kopje koffie, aansteken van een kaars.	Lukaskerk	13.30 - 16.00

Zondag 21 maart	Kringviering in de Lukaskerk, voorganger Jannet van der Spek	Lukaskerk	10.15
	Eredienst Lutherse Kerk, alleen digitaal vanwege corona	Lutherse Kerk	
Maandag 22 maart	De buurtlunch is even gestopt vanwege corona		afgelast
Dinsdag 23 maart	Open kerk, welkom voor een praatje, een kopje koffie, aansteken van een kaars.	Lukaskerk	13.30 - 15.00
Woensdag 24 maart	Kringviering en solidariteitsmaaltijd Veertigdagentijd. Zie pagina 17.	Lukaskerk	18.00
Donderdag 25 maart	Voedselbank	Lukaskerk	
	Inloopspreekuur, welkom met vragen	Lukaskerk	10.30 - 12.00
	Open kerk, welkom voor een praatje, een kopje koffie, aansteken van een kaars.	Lukaskerk	13.30 - 16.00
Zondag 28 maart	Gezamenlijke dienst Lukas/Luthers, in de Lutherse kerk	Waarschijnlijk online	10.15

..*

Solidariteitsmaaltijden Veertigdagentijd

Door: Esther Israël, diaconaal werker

Op 24 februari zijn de solidariteitsmaaltijden gestart. We komen in de Veertigdagentijd elke woensdagavond om 18 uur bij elkaar om te luisteren naar verhalen rond het thema: 'ik ben er voor jou'. De verhalen belichten verschillende aspecten van dit thema. Tijdens de maaltijd delen we onze gedachten over het verhaal en het onderwerp. Over het mooie collectiedoel leest u even verderop. Wat zou het mooi zijn als hierdoor over en weer contact ontstaat met deze gemeente in Congo!

Een overzicht van de vieringen:

24 februari, thema: ik ben er voor jou.

3 maart, thema: mantelzorg voor verstandelijk gehandicapten.

10 maart, thema: leven met schulden en schuldhulpverlening.

17 maart, thema: goede zorg.

24 maart, thema: wie is er voor mij?

Vanwege de coronamaatregelen kunnen er maximaal 20 mensen aanwezig zijn. We houden de maaltijden sober: een eenpansgerecht of maaltijdsoep, zonder toetje en zonder koffie en thee. Zo proberen we besmetting met Covid19 te voorkomen. U kunt zich op de gebruikelijke wijze aanmelden, via aanmeldenvieringlukas@hotmail.com.

Vanwege het beperkte aantal mogelijke deelnemers zullen we voorrang geven aan mensen die de diensten op zondag niet bezoeken.

..*

Veertigdagenproject Congo

Door: Waltraut Stroh, diaken

Twee weken geleden was er een groep whatsapp-telefoongesprek gepland tussen Den Haag en Lubumbashi (een stad in het Zuiden van Congo). Het was nog even afwachten of het zou lukken, maar dan ging om 12 uur mijn mobieltje af. Aan de lijn Robert Udilwa en Kees

Ton van onze diaconie en pastor Moïse Ngoyi samen met vier diakenen (twee mannen en twee vrouwen) van een protestantse kerk in Lubumbashi. Een gesprek van Nederland naar Congo, een afstand van meer dan 11 duizend kilometer en een temperatuurverschil van dertig graden. Dan ben je opeens met elkaar verbonden, hoor je elkaars stemmen en op de achtergrondgeluiden van het Afrikaanse leven. Maar meer nog voel je de verbondenheid als christenen en als diaconieën. Het was een bijzondere ervaring.

Waarom dit contact? Het ging uit van onze kant. We waren op zoek naar een diaconaal doel voor de collectes tijdens de solidariteitsmaaltijden in de Veertigdagentijd. Omdat Robert Udilwa in de voorbereidingsgroep van de solidariteitsmaaltijden zit gingen onze gedachten naar Congo, het land waar hij vandaan komt. Zijn dochter is in Lubumbashi lid van de protestantse Arc-en-Ciel kerk (Regenboogkerk). We vroegen ons af wat de diaconale noden zijn, waar deze gemeente mee te maken heeft. Zouden ze met een bedrag van rond de 500 euro zinvol geholpen zijn?

Het viel me op dat corona in het gesprek niet genoemd werd. Ons leven hier wordt voor een groot deel door corona bepaald. In Lubumbashi zijn er blijkbaar andere problemen die de aandacht vragen. We hadden trouwens al een paar filmpjes gekregen van een kerkdienst in de Arc-en-Ciel kerk. Daarop zie en hoor je een levende gemeente, een volle kerk met volop gezang en mensen die elkaar ter begroeting een hand geven. Covid-19 lijkt ver weg. De problemen waar de diaconie daar probeert te helpen met de geringe middelen die ze hebben, zijn verbonden met armoede. Zieken, weduwen en weeskinderen zijn vaak op de hulp van anderen aangewezen. Uitkeringen of kindertoeslag bestaan niet. De diakenen in Lubumbashi noemden deze groepen in hun gemeente die de grootste moeilijkheden hebben: de weduwen met kinderen en weeskinderen (die vaak door andere gezinnen opgevangen worden). Heel bijbels, moest ik denken. Hoe vaak lezen we niet in de Torah, de psalmen en

bij de profeten dat God opkomt voor weduwen en wezen en hetzelfde van ons verwacht.

Een gift uit de Lukaskerk zou welkom zijn. Ze zijn er zeer blij mee. De diakenen kunnen dan een paar gezinnen met alleenstaande moeders en weeskinderen helpen. Het liefst niet zo zeer directe noodhulp maar een meer structurele hulp, een geldbedrag waarmee ze bijv. kunnen beginnen om groente te verbouwen of kippen te houden of een handeltje op te zetten. Dat leek ons wel wat, een zinvolle bestemming voor onze solidariteitsmaaltijden. We vroegen aan onze collega diakenen in Lubumbashi om een concreet plan uit te werken hoe ze de 500 euro willen besteden. U hoort daar nog meer over.

Aan ons nu de taak om geld te collecteren. Kunnen we daar een Veertigdagen-solidariteitsproject van maken voor de hele gemeente en niet alleen voor de deelnemers aan de solidariteitsmaaltijden? Door corona is dat toch al een vrij kleine groep en vaak ook mensen met een kleine portemonnee. De Veertigdagentijd of vastentijd is van oudsher een periode waar je ervoor kiest om minder te eten of te drinken of andere dingen te minderen en dan het bespaarde geld aan een goed doel te geven. In die geest is het solidariteitsproject Congo van harte aanbevolen aan eenieder die dit leest.

Als u geld wilt overmaken kan dit op de bankrekening van de diaconie van de Lukaskerk: NL41INGB0000600100: t.n.v. diaconie Lukaskerk, o.v.v. solidariteitsproject Congo. Natuurlijk zijn er meer projecten die je kunt ondersteunen. Maar omdat Robert Udilwa lid is van onze gemeente hebben we een bijzondere verbinding met Congo en direct contact met de Regenboogkerk in Lubumbashi. Ik ervaar het als voorrecht en zegen om daarbij betrokken te zijn.

..*

Inspiratiemiddag, met *Frederik Ekkelboom*

Op maandagmiddag 15 maart 2021 zijn we er weer met onze maandelijkse inspiratie-ontmoeting in de Lukaskerk. Een van de

gesprekspunten is deze keer: de kersttoespraak van koning Willem Alexander van 2020. Uw gastheer is Frederik Ekkelboom, vanaf half drie schenken we koffie en thee. Graag aanmelden via voicemail: 070.7370447. Meer informatie: www.inspiratie.vpweb.nl

..*

Seniorenkring, door Els Pellen

Bij het schrijven van dit stukje is de lockdown verlengd tot begin maart. Dat betekent dat er helaas nog steeds geen bijeenkomsten mogelijk zijn. Op dinsdag 30 maart staat de Paasviering gepland van 10.30 uur tot 15.00 uur in het kerkgebouw aan de Lutherse Burgwal 7 in Den Haag. Dit is een liturgische viering in de ochtend met als voorganger Ds. Jannet van der Spek. Hierna lunchen we samen en tijdens het middagprogramma kunnen we luisteren naar een muzikaal verhaal van de harpiste Carla Bos.



We volgen de maatregelen van het RIVM. Of deze Paasviering door kan gaan is nog niet duidelijk. De vaste deelnemers van de seniorenkring krijgen in de loop van de maand maart bericht over wat mogelijk is.

Bent u geen vaste deelnemer maar zou u graag onze Paasviering bij willen wonen? Neemt u dan **rond 15 maart** telefonisch contact op met Jowien de Klerk, tel. 070 3559858/ 0625207424 of met Joke Momberg tel. 06 22750242. U hoort dan of de viering doorgaat en u kunt zich dan gelijk aanmelden en aangeven of u taxivervoer nodig heeft. Het wordt dus nog even doorbijten. Maar hopelijk blijft u allen gezond en kunnen we elkaar binnenkort toch eindelijk weer eens persoonlijk ontmoeten. Tot die tijd blijven we graag met elkaar in contact via telefoon, whatsapp en post. Houd moed, heb lief.

..*

Lief en Leed met bloemen en kaarten

Door: Corrie Hoogendoorn en Berdien Penning

Ooit hebben we afgesproken dat de kerkbloemen aan mensen worden gegeven waar meegeleefd wordt in lief en leed.

Lief; jarig zijn of anderszins iets te vieren hebben. Zoveel jaar getrouwd zijn of geslaagd zijn voor een examen enzovoort.

Leed: ziekte, eenzaamheid, verlies en nog veel meer om op te noemen. Omdat het niet altijd mogelijk is iemand te vinden die de bloemen weg kan brengen hebben we afgesproken dat degene die niet in de kerk zijn een kaart krijgen toegestuurd. Daar zorgt Berdien voor.

De bloemen in de kerk worden bij toerbeurt door Jannet Schuurman, Berdien Pennings, Riet Luijk en Corrie Hoogendoorn verzorgd. Er wordt rekening mee gehouden dat er voor drie mensen een bloemetje is. Als er geen van de gegadigden is dan worden de bloemen spontaan weggegeven. Vaak naar aanleiding van de gebeden bij de kaarsenboom.



Op de eerste zondag in februari waren er grote forsytia takken en enkele potjes blauwe druifjes verpakt in grijs papier wat de aardsheid symboliseert. Enkele horizontale donkere takjes horizontaal tussen de uitkomende druifjes symboliseerden de doodsheid waaruit nieuw leven kan ontstaan. Een forsytia tak rechtop: opstaan!

Toen ging het verder zo: Jolien Dekker kreeg een tak aangereikt door Margriet en Corrie vanwege het overlijden van haar man Barend. Gecombineerd met een heerlijke sneuwwandeling voor de brengers. Ook Chandran, een “nieuwe vriend” die al jaren zich een

soort van familie van de Lukas voelt kreeg bloemen omdat hij jarig was. Kees van der Laan en Kees Ton waren aanwezig en zij kregen een tak. Samuel, die met zijn opa Christiaan was meegekomen speelde op de piano omdat Fokke door de weersomstandigheden niet kon komen en ook hij kreeg een bloemetje. Een potje druifjes over: weggegeven aan iemand die er heel erg blij en ontroerd door was!

Bloemen en kaarten

In januari 2021 kregen de volgende mensen een **bloemetje** uit de Lukaskerk, omdat ze jarig waren geweest of omdat ze liefdevolle aandacht nodig hadden:

Florence, Eefke, Jolien, Elly, Louisa, Hilly, Anne, Joeke, Christine, Jolien, Ans, Jeannette Bierman, Kees v.d. Laan, Ans, Cornelien, Sebastiaan, Ment.

We stuurden een **kaart** voor een verjaardag of uit medeleven met lief-en-leed naar: Mevr. Bronsveld, Govert, Ralph, Marien, Hilly, Joan, Joke E., Ellie J., Yael, Fokke B., Roos, Karin Astrid.

..*

Collecten, door: Corrie Hoogendoorn

Collecten komende periode:

7 maart: wijkdiaconie en wijkgemeente

14 maart: SIV (zie meer informatie hieronder) en KIA/zending
Colombia, project Jeanette Biermans

21 maart: Buurt en kerk, Lukaskerk

28 maart: Lutherse kerk

Collecteopbrengsten

10 januari: Maatjes 2 Go €49,50 en haastu: €43,00

17 januari aandachtscentrum €53,00 en landelijk pastoraat €53,25

24 januari: paardenberg: €74,00 en missionair werk PKN €75,00

31 januari: Lutherse kerk

7 februari: wijkdiaconie €36,70 en wijkgemeente €37,70

Over stichting SIV, collecte op 14 maart

De doelstelling van Stichting SIV is om mensen met een (ernstige) functionele beperking, wonende in Den Haag en omstreken, in staat te stellen om voor een betaalbaar bedrag te genieten van een vakantie. Dit vindt plaats in aangepaste vakantiehuisen op een mooie plek in Nederland. Het doel wordt verwezenlijkt door de inzet van vele vrijwilligers die hart hebben voor de medemens.

..*

Buurtgemeente Kerk in Laak

Door: Léonne Zwaal, voorzitter Kerkenraad



De kerkenraad ontving onlangs formeel onderstaand verzoek van Buurtgemeente (in oprichting) Kerk in Laak:

Sinds 1 januari 2021 is de vierplek 'Kerk in Laak' in De Oase in Spoorwijk de vierplek van 'buurtgemeente Kerk in Laak. De drie ambtsdragers van de buurtgemeente vragen aan de wijkkerkenraad van de Lukaskerk of deze hen wil **bevestigen in het ambt met een speciale opdracht.**

Kerk in Laak is vanaf dit jaar geen onderdeel meer van de wijkgemeente Drieklank. De vergrijzing van Kerk in Laak maakte het moeilijk om aan voldoende ambtsdragers en vrijwilligers te komen. Een werkgroep van de wijkkerkenraad heeft vanaf voorjaar 2019 toekomstscenario's voor de vierplek Oase verkend. Omdat samenwerking met andere groepen in de wijk geen goed alternatief was, kwam de werkgroep in juni 2020 tot de slotsom dat de vierplek Oase het beste opgeheven zou kunnen worden. Kerk in Laak is geen formele wijkgemeente meer. De commissie valt onder de AK en de verantwoordelijkheid voor het werk van de buurtgemeente en de financiering is dus een AK-aangelegenheid. Het gaat alleen om de

ambtelijke verantwoordelijkheid. Zou er iemand willen klagen over het schenden van ambtelijke vertrouwelijkheid of een klacht hebben over grensoverschrijding of ambtelijk machtsmisbruik, dan is de wijkkerkenraad de groep die zo'n klacht moet oppikken. Kerkrechtelijk kan de AK lastig ambtsdragers bevestigen. Een wijkgemeente heeft de voorkeur. De Drieklank wil dat niet meer doen.

Ze starten met een proefperiode van een half jaar. We hebben het vertrouwen dat dit slaagt en willen daarom spoedig de huidige ambtsdragers herbevestigen. Er zijn op dit moment drie ambtsdragers: Betty Mol, diaken en voorzitter van de commissie, Sander Siebenga, ouderling en Els Siebenga, diaken.

De drie ambtsdragers zouden een bevestiging als ouderling/diaken 'met bijzondere opdracht voor het werk in de buurtgemeente Kerk in Laak' kunnen krijgen. Ze tellen als lid van de wijkkerkenraad Lukaskerk, maar ze zullen niet mee vergaderen met de wijkkerkenraad of meestemmen. Informeel contact zou fijn zijn, bijvoorbeeld door een jaarlijks gesprek, uitwisseling van kerkbladen. We staan open voor suggesties. We zouden het waarderen om niet als kerkelijke wezen door het leven te gaan, maar dat we de Lukaskerk als moedergemeente kunnen beschouwen.

De kerkenraad van de Lukaskerk heeft van harte ingestemd. Dominee Jannet van der Spek zal binnenkort in de bevestigingsdienst voorgaan. De viering is in de Oase. Een kleine afvaardiging van de Lukaskerk zal aansluiten. In de komende Om en Bij leest u meer over Buurtgemeente Kerk in Laak en de samenwerking met de Lukaskerk.

..*

Winterwandeling in de natuur, Waltraut Stroh

Als ik aan de natuur in de winter denk, zie ik voor me: kale bomen, afgestorven planten, als je geluk hebt bedekt met een laagje sneeuw, natuur in winterslaap. In het vorige Om en Bij de Lukaskerk stond een

Winter Nature Challenge van A Rocha.
Net als veel mensen ben ik door corona vaker aan het wandelen en vond ik het leuk om een aantal van de voorgestelde wandelingen met een opdracht te doen. Ik merkte dat ik door de opdrachten anders naar de natuur ging kijken, meer zag, diepere geheimen ontdekte.



Opdracht 1: Ga op zoek naar bloeiende bloemen en planten

Samen met mijn dochter maakte ik een korte wandeling door het park rond Parnassia, vlakbij mijn huis. Dit is het resultaat. Ik had nooit verwacht om zo veel bloei te ontdekken. Wat een doorzetters zijn al deze planten. Kleur en leven midden in de winter. Ik moest aan het kerstlied denken: Er is een roos ontloken uit barre wintergrond. Kunnen we daar niet van leren en daarop vertrouwen dat het leven doorgaat, ook al is het in ons koud en donker?

Opdracht 2: Ga op zoek naar knoppen in bomen en struiken

Mijn kleinzoon van 4 jaar was op bezoek en we wandelden op een 'geheim pad' door de duinen naar het strand onderweg op zoek naar knoppen. Inderdaad als je goed kijkt is er aan de kale takken van bomen en struiken het nieuwe leven al verborgen aanwezig. Kleine knoppen nog gesloten. Geduldig wachtend op de warme zon van de lente. Teken van hoop. Zwanger van nieuw leven. Ik zei tegen mijn kleinzoon, "Kijk, deze knoppen zijn baby blaadjes en baby bloemetjes

die nog moeten groeien net als een baby groeit in de buik van zijn moeder.” Dat vond hij leuk.



Opdracht 3:

Ga op zoek naar sterren in de natuur

Deze keer was ik alleen onderweg in de duinen. Tussen bruine bladeren en verdord gras zag ik opeens een intense lichtgroene kleur. Ontelbare groene sterretjes zo maar langs de weg. Hoe kan het dat ik dit sterrenmos nooit eerder gezien had. Ik werd geraakt door de eenvoud en schoonheid van deze plantjes. Ik bleef er lang naar kijken en dit beeld ging met me mee.

Vanochtend las ik in een boekje van Kick Bras over aardse schoonheid die zijn oorsprong heeft in goddelijke schoonheid, “De schoonheid die ik om mij heen waarneem brengt mijn ziel in vervoering en verenigt mijn ziel met de Schepper zelf die in alle dingen ons roept en lokt.”



Elk seizoen heeft zijn eigen schoonheid en laat ons zien hoe prachtig Gods schepping is, maar ook hoe kwetsbaar. Als ik met open ogen en een open hart naar de natuur kijk voel ik me diep verbonden met de schepping en de Schepper. Heeft niet Jezus ons al de natuur als voorbeeld gegeven: “Kijk naar de lelies hoe ze groeien in het veld... Zaadjes die in goede grond vallen brengen veel vrucht voort... Als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft... Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken.” En heeft God de aarde niet aan de mens toevertrouwd “om die te bewerken en te bewaren”.

Belangrijke gironummers:

NL73INGB0006206900, BIC INGBNL2A – **PGG Lukaskerk**
met vermelding van bestemming

NL41INGB0000600100, BIC: NGBNL2A **tnv Diaconie Lukaskerk, Den Haag**

NL27INGB0000551852, BIC: NGBNL2A
t.n.v. Protestantse Stichting Wijkvereniging Binnenstad
(o.a. bijzondere projecten in de Haagse binnenstad, onkosten voor het wijkblad, zondagse liturgieën)

Maaltijdce Lukaskerk
IBAN: NL67ASNB0708520936; BIC: ASBNL21 t.n.v. Jan Becht en/of Margriet Quarles o.v.v. maaltijdproject

NL66INGB0006981862; BIC INGBNL2A t.n.v. Buurt en Lukaskerkprojecten

Collectebonnen: NL46 INGB 0000 076792 t.n.v. Diaconie vd Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage onder vermelding van uw naam en adres.

..*

Agenda

Voorlopig gaan veel vaste agenda-activiteiten niet door vanwege het coronavirus. De activiteiten die waarschijnlijk wel doorgaan staan in dit wijkblad vermeld, zie vanaf pagina 13.

We blijven vieren en uitzenden via kerkomroep.nl. Helaas kunt u de komende tijd niet meer zomaar binnenlopen om de kerkdienst bij te wonen.

U kunt wel mailen naar lukaskerk@hotmail.com of bellen met ds Jannet van der Spek of Margriet Quarles. Houd voor de meest actuele informatie ook steeds onze website in de gaten: www.lukaskerk-denhaag.nl

**Pagina's 13 t/m 15
rooster activiteiten in maart**

Houd voor actuele informatie ook onze website in de gaten:

www.lukaskerk-den Haag.nl

