



lukaskerk

Maandblad Lukaskerk
Om en Bij 2
2512 XK Den Haag

Om en Bij de Lukaskerk

Jaargang 29

nummer 4

Predikant:**Jannet van der Spek**domineelukaskerk@xs4all.nl

telefonisch bereikbaar:

dinsdag, woensdag en donderdag
op 06-41728662

vrijdag en zaterdag 070-4062077

Diaconaal Werker: Esther Israëltelefoon: 06 57 73 49 87, eisrael@stekdenhaag.nl**Secretariaat:**

mw Els Bisschops

telefoon: 070 346 33 66, elcabiss@kpnplanet.nl

postadres: Lukaskerk, Om en Bij 2, 2512 XK Den Haag

Koster Lukaskerk – kosterlukaskerk@outlook.com

de heer Frederik Ekkelboom – 070 737 04 47

Telefoon Lukaskerk – 070 389 72 63

Verhuur ruimten: De heer Paul Blom

telefoon 070 4277261 (bellen tussen 18.00 en 19.00 u)

Colofon

Om en Bij de Lukaskerk is het wijkblad van de Protestantse Gemeente Lukaskerk en verschijnt 12 x per jaar op de laatste zondag van de maand.

Opgave abonnementen en adreswijzigingen:

Om en Bij 2, 2512 XK Den Haag, t.a.v. administratie wijkblad

of per email: lukaskerk@hotmail.com**Uitgave**

Protestantse Stichting Wijkvereniging Binnenstad

*zie voor gironummers achterzijde binnenblad.**Kopijdatum voor het wijkblad van mei 2022*

uiterlijk 18 april

Mail voor informatie naar lukaskerk@hotmail.com

Inhoudsopgave

Gebed voor Oekraïne	PKN	4
Energiearmoede	Esther Israël	5
24 april: gemeentevergadering	Léonne Zwaal	6
Lief en leed delen	Berdien Penning	7
Opbrengst Kerkbalans 2021 en status Kerkbalans 2022	Petra Hamerslag	8
De geheimen van de zolder van onze kerk	Petra Hamerslag	9
Den Haag geeft warmte	STEK	10
Agenda april 2022		11
Seniorenkring april	Els Pellen	14
Collectes	Kees Ton, Petra Hamerslag en Fokke Brouwer	16
Bedankt voor uw bijdrage aan de Voedselbank	Esther Israël	18
Van huis naar.....	Anna Leest	19
Groene Inspiratiedag	Waltraut Stroh, Willem Jansen, Martine van Wolfswinkel	21
Gedicht: Emmausgangers	Djoa van Oostenrijk	22

Gebed voor Oekraïne

Uitgesproken tijdens de oecumenische gebedsviering voor vrede en recht in Oekraïne op aswoensdag in de Domkerk

God van liefde en trouw,

*Wij bidden U voor de inwoners van Oekraïne,
iedereen die getroffen is door het vreselijke geweld.
In verbijstering zien we de afschuwelijke beelden,
Heer, ontferm U over dit land en haar inwoners.
Laat geweld en wapengekletter stoppen,
de wapens zwijgen.*

*Wij bidden U voor de Oekraïense gemeenschap in ons land,
zij hebben grote zorgen om familieleden en geliefden.
Heer, wees hen nabij nu alles zo onzeker is,
geef hen moed om vol te houden.*

*Heer, geef dat vijandsbeelden niet onnodig uitvergroot worden,
maak dat Uw visioen van verzoening en vrede ons hoe dan ook blijft
dragen.*

*Geef dat die stemmen die weg willen blijven bij angst en strijd
gehoord worden,
geef wijsheid aan alle betrokken leiders.*

*Dat wapens geen recht van spreken krijgen, dat vrede gezocht en
gevonden wordt.*

*Toon ons de weg van omzien naar elkaar, van mildheid, vertrouwen
en zachtheid.*

*Heer, ontferm U over deze wereld, waarin de onderlinge liefde vaak
zo ver te zoeken is, geef ons uitzicht op Uw hoopvolle toekomst.*

In Jezus' naam,

Amen

.*.

Energiearmoede

Door: Esther Israël, diaconaal werker

Het onderwerp van de kringvieringen in februari was energiearmoede. Huishoudens die een laag inkomen hebben, een groot percentage (meer dan 10 procent) van hun inkomen aan energie moeten betalen, en die vaak een woning hebben die niet goed geïsoleerd is, leven in energiearmoede. Eenoudergezinnen zijn hierbij oververtegenwoordigd. Voor veel van deze huishoudens is het niet mogelijk om hun huis beter te isoleren, want ongeveer 75 procent van de energiearme huishoudens huurt de woning van een woningcorporatie. Voor het verduurzamen van de woning zijn zij afhankelijk van de verhuurder. En voor de andere 25 procent ontbreekt simpelweg het geld om een huis te isoleren en duurzamer te maken.

De enige wijk in Den Haag waar meer dan 13 procent van de huishoudens aan energiearmoede lijdt, is de Schilderswijk. Dit is het hoogste percentage in de stad.

Tijdens ons inloopspreekuur op donderdagochtend komen er de laatste tijd hoge en onbetaalbare energierekeningen voorbij. Dit aantal zal alleen maar toenemen, omdat energiecontracten gaan aflopen en opnieuw afgesloten moeten worden. En natuurlijk vanwege de huidige, enorm stijgende energieprijzen. Ondanks de toegezegde compensaties van de overheid, zal het schulden gaan veroorzaken bij mensen met een uitkering en werkende-armen.

Als je in energiearmoede leeft, word je gedwongen keuzes te maken. Hoe vaak kook je in de week? Wanneer doe je de verwarming aan? Veel mensen stoken alleen als ze gasten over de vloer krijgen en zitten de rest van de week in de kou, onder een aantal lagen kleding en een dekentje. Geef je je geld uit aan gezond eten, toiletartikelen of energie? Bespaar je op je zorgverzekering als je niet gezond bent?

In de viering op zondag vroeg ik de aanwezigen kort op te schrijven wat hen die ochtend had geraakt en wat we zelf nodig hebben en/of

kunnen doen aan energiearmoede. Hieronder deel ik een gedeelte van die opbrengst.

**De confrontatie met armoede vanuit mijn comfortabele positie.*

**Bewust zijn van je eigen rijkdom.*

**Ik ken geen mensen in de kou.*

**Energiearmoede treft de mensen die al kwetsbaar zijn.*

**Het raakt me dat de werelden zo gescheiden leven.*

Wat kunnen we doen:

**Meer solidariteit.*

**Zelf rustiger aan doen met energie.*

**Op een partij stemmen die zich inzet voor eerlijk delen.*

**Praktische hulp: geven aan de actie 'Den Haag geeft warmte'.*

Mensen uitnodigen om mee te eten. Geld geven aan de Straatkrantverkoper. Mensen helpen met kleine isolatiemaatregelen.

**Hoe deel ik het geld dat ik kan doneren het beste?*

**Hoe delen we als samenleving het beste?*

Een goede vraag: we willen wel werken aan een oplossing, maar wat is de beste manier? Iemand schreef: 'bijdragen aan oplossingen wordt anders als ik me ook persoonlijk verbind met mensen in armoede of mindere omstandigheden'.

Het kan inderdaad wel eens beginnen met de ander te ontmoeten, je openstellen voor en je te laten raken door die ander. Uit je eigen bubbel komen. Dan spreken niet de hoge energiekosten boekdelen, maar de verhalen van de ander. Dat kan confronterend zijn en je wereld veranderen. Wie weet wat dat bij je in beweging brengt.

In de Lukaskerk hebben we mooie momenten om anderen te ontmoeten en beter te leren kennen: de kringvieringen en solidariteitsmaaltijden op woensdag en de open kerk op dinsdag- en donderdagmiddag. Hoe mooi zou het zijn als meer gemeenteleden daarbij aanschuiven. Van harte welkom!

..*

24 april: gemeentevergadering

Door: Léonne Zwaal

De PKN-Kerken in Den Haag staan voor uitdagingen. Het blijft nodig om over de toekomst na te denken.

Ook in de Lukaskerk leven vragen: Kunnen we als kerk blijven vernieuwen, rekening houdend met wat de samenleving vraagt? Wat voor gemeenschap willen en kunnen we zijn? Kerk op zondag en door de week ook present in de kerk en buurthuis van STEK? Voor heel de wijk? Pastoraal, diaconaal, groen, verjongend en vernieuwend? Hoe doen we dat als menskracht verandert en financiële middelen dalen?

Op 24 april willen we daar graag met u over verder praten, in een gemeentevergadering na de dienst in de Lukaskerk.

Na de gemeentevergadering gaan we op een later moment in de Algemene Kerkenraad vertellen waar onze gemeente voor staat. Wilt u alvast wat lezen? Op de website van de PKN staat de conceptvisie Herkenbaar en Present van de PGG, u leest het via www.protestantsekerkdenhaag.nl

..*

Lief en leed delen in de Lukaskerk, februari 2022

Door: Berdien Penning

Bloemen gaven we in de maand februari aan:

Erwin de Fouw, Eric Kruit, Taco, Hans vd T. Janny, Esther, Christa, Ment en Folly, die beiden een oogoperatie moesten ondergaan, baby Sara, Willem Bor en zijn echtgenote (62 jaar getrouwd), Willem Jansen (uit Berkel en Rodenrijs)

Een verjaardagskaart stuurden we naar:

Caroline, Bitu, Els C. Jonne, Henny, Jacqueline, Marijke, Maick en Nick, Rendall, Christa, Eric

Een extra kaart stuurden we naar: Dhr. K. Taal, heup gebroken.

..*

Opbrengst Kerkbalans 2021 en status Kerkbalans 2022

Door: Petra Hamerslag, Kerkrentmeester

De financiële boeken van 2021 zijn gesloten. De opbrengst van de actie Kerkbalans 2021 bedroeg € 54505, wederom meer dan in 2020. Heel hartelijk dank daarvoor!

Er hebben 113 mensen/gezinnen bijgedragen en we hadden 456 adressen benaderd. De gemiddelde bedrage was € 482 op jaarbasis, waarvan de laagste bijdrage was € 10 en de hoogste € 3600.

Verdeling bijdragen/betalenden

€ 10 - € 99	17
€ 100 - € 199	18
€ 200- € 299	13
€ 300 - € 399	12
€ 400 - € 499	9
€ 500 - € 749	22
€ 750 - € 999	6
€ 1000 - € 1499	11
€ 1500 - € 1999	1
€ 2000 - € 3000	3
€ 3000 - € 4000	1

De septemberactie heeft € 2845 opgebracht, aantal bijdragers bedroeg 24, een gemiddeld bedrag van € 119. Daarnaast ontvangen we jaarlijks ook giften van mensen die zich bij ons betrokken voelen zoals oud-gemeenteleden. In 2021 ontvingen we 13 giften met een totaalbedrag van € 7435, hierbij waren 2 giften van € 2500.

Voor wat betreft de actie Kerkbalans 2022 stond de teller op 7 maart qua toezeggingen op € 32,145. Dat bedrag is iets hoger dan in voorgaande jaren, en nog niet alle toezeggingen hebben we mogen ontvangen. Denkt u er zelf ook aan s.v.p. als u het formulier nog niet heeft teruggestuurd of uw toezegging online heeft gedaan? Merci!

..*

De geheimen van de zolder van onze kerk (deel 1)

Door: Petra Hamerslag, kerkrentmeester

Zoals u weet krijgen we dit jaar een nieuw dak op de oudbouw van ons gebouw. De meesten van u zijn nog nooit op de zolder geweest, en eerlijk gezegd, u heeft ook niet veel gemist! De wind waait dwars door het dak heen, alles ligt onder het stof en er stonden heel veel spullen. U kent het wel: als je de ruimte hebt, heb je de neiging om ook alles te bewaren. Het kan immers altijd nog van pas komen.

U moet ervan uitgaan dat de zolder in totaal zo'n 70 vierkante meter beslaat! De ruimte is indertijd door Leo en Ineke, ons oude kosterspaar, gedeeltelijk met muurtjes afgezet zodat hun zoon Marco er kon bivakkeren.

In voorbereiding op de grote werkzaamheden moeten we de zolder grondig opruimen en daar zijn we enige tijd geleden mee begonnen. Eerst voorzichtig inventariseren wat er staat, van wie het eventueel kan zijn en dan bedenken of we het gaan bewaren of niet en waar. De opruimwoede maakte dat er ook elders eens goed gekeken is naar dingen die we al jaren hebben staan.

In december heeft Margriet twee dozen Bijbels (in alle talen, soms nog verpakt in plastic; hoe zijn we er ooit aangekomen?) en christelijke boeken verzameld uit de kasten in de vergaderzaal. Nadat ik ze op Marktplaats gratis had aangeboden had ik binnen 20 minuten 4 reacties. Uiteindelijk zijn ze opgehaald door een man die werkt in het asielzoekerscentrum in Wassenaar en hij heeft de mensen daar heel blij kunnen maken. In de wat oudere, soms wat minder mooie, exemplaren was hij zelf zeer geïnteresseerd. Hij gaf aan dat hij al meer dan 25 jaar Bijbels uit alle landen van de wereld verzameld en vertelde mij leuke anekdotes hoe hij aan sommige exemplaren in diverse landen is gekomen. De Bijbel spreekt alle talen dat is duidelijk. En wat een mooie, bijzondere hobby!

Mocht u nog exemplaren hebben die u wilt weggeven voor het AZC of voor deze verzamelaar, neemt u dan contact met mij op.

Op de zolder vond ik ook een oude Italiaanse naaimachine, compleet met alles erbij, inclusief instructieboekje, uit de jaren '60. Corrie heeft 'm gelijk geprobeerd en hij werkte prima. Zij heeft de naaimachine meegenomen en na hem te hebben getest voor zichzelf gehouden en haar eigen naaimachine is doorgeschoven naar haar schoondochter die haar recentelijk had gevraagd haar een naaimachine te leren gebruiken. Ook weer een goed huis voor gevonden. Wordt vervolgd...

..*

Actie 'Den Haag geeft warmte' levert al een ton op *STEK*

Sinds 22 december 2021 riepen enkele Haagse organisaties met de actie 'Den Haag geeft warmte' mensen op (een deel van) hun energie- compensatie te doneren aan klanten van de Voedselbank. Want hoewel iedereen gemiddeld zo'n € 400,- compensatie krijgt, is dit voor sommigen niet nodig en voor anderen juist bij lange na niet voldoende.

Op initiatief van Stek, voor stad en kerk, en de Protestantse Diaconieën van Den Haag en Scheveningen, en in samenwerking met de Voedselbank Haaglanden, de Haagse Gemeenschap van Kerken en de Liberaal Joodse Gemeente in Den Haag, werden inwoners van Den Haag twee maanden lang opgeroepen om deel te nemen aan de actie. Met een fantastisch resultaat: de opbrengst was eind februari al € 100.000,-.

De campagne rond de actie is hiermee ten einde gekomen, maar het blijft mogelijk om te doneren. De hoge inflatie en energieprijzen zullen nog een tijd blijven, dus solidariteit met mensen met een kleine beurs blijft belangrijk. Meer informatie over de actie op www.stekdenhaag.nl/warmte

Heeft u vanwege corona vragen over activiteiten? Weet u niet zeker of iets doorgaat? Mail gerust naar lukaskerk@hotmail.com, bel of app de dominee en houd ook onze website in de gaten.

Activiteiten april 2022			
Zondag 27 maart	Gezamenlijke viering in de Lutherse kerk, voorganger Jannet van der Spek	Lutherse, geen viering in de Lukas	10.15
Dinsdag 29 maart	Open kerk, welkom voor een praatje, kopje koffie, aansteken van een kaars.	Lukaskerk	13.30 – 15.30
	Seniorenkring	Lutherse Kerk	13.30
Woensdag 30 maart	Solidariteitsmaaltijd veertigdagentijd	Lukaskerk	18.00
Donderdag 31 maart	Voedselbank	Lukaskerk	
	Inloopspreekuur, welkom met allerlei vragen	Lukaskerk	10.30 - 12.00
	Open kerk, welkom voor een praatje, kopje koffie, aansteken van een kaars.	Lukaskerk	13.30 – 15.30
Zondag 3 april	Viering Lukaskerk, voorganger Christiaan Donner	Lukaskerk	10.15
	Eredienst in de Lutherse Kerk, voorganger ntb	Lutherse Kerk	10.15
Dinsdag 5 april	Open kerk: welkom voor een praatje, een kopje	Lukaskerk	13.30 – 15.30

	koffie of het aansteken van een kaars.		
Woensdag 6 april	Solidariteitsmaaltijd veertigdagentijd	Lukaskerk	18.00
Donderdag 7 april	Voedselbank	Lukaskerk	
	Inloopspreekuur, welkom met vragen van allerlei aard	Lukaskerk	10.30 - 12.00
	Open kerk, welkom voor een praatje, kopje koffie, aansteken van een kaars.	Lukaskerk	13.30 – 15.30
Zondag 10 april	Viering in de Lukaskerk, Jannet van der Spek	Lukaskerk	10.15
	Eredienst Lutherse Kerk, voorganger Erwin de Fouw	Lutherse kerk	10.15
Dinsdag 12 april	Open kerk, welkom voor een praatje, een kopje koffie, aansteken kaarsje.	Lukaskerk	13.30 – 15.30
	Seniorenkring, paasviering, zie pagina 15 voor meer informatie	Lutherse Kerk	10.30
Donderdag 14 april	Voedselbank	Lukaskerk	
	Inloopspreekuur, welkom met vragen	Lukaskerk	10.30 - 12.00

	Open kerk, welkom voor een praatje, kopje koffie, aansteken van een kaars.	Lukaskerk	13.30 – 15.30
Donderdag 14 april	Witte Donderdag, voorganger Christiaan Donner	Lukaskerk	19.30
Vrijdag 15 april	Goede Vrijdag, voorganger Jannet van der Spek	Lukaskerk	19.30
Zaterdag 16 april	Kinderpaasviering	n.t.b.	n.t.b.
Zaterdag 16 april	Stille Zaterdag, voorganger Christiaan Donner	Lukaskerk	19.30
Zondag 17 april	Pasen in de Grote Kerk, voorganger Jannet van der Spek	Grote Kerk, niet in de Lukaskerk	10.15
	Eredienst Pasen Lutherse Kerk, voorganger Erwin de Fouw	Lutherse Kerk	10.15
Dinsdag 19 april	Open kerk, welkom voor een praatje, kopje koffie, aansteken van een kaars.	Lukaskerk	13.30 – 15.30
Donderdag 21 april	Voedselbank	Lukaskerk	
	Inloopspreekuur, welkom met allerlei vragen.	Lukaskerk	10.30 - 12.00
	Open kerk, welkom voor een praatje, kopje koffie, aansteken van een kaars.	Lukaskerk	13.30 – 15.30

Zondag 24 april	Gezamenlijke viering in de Lukaskerk, voorganger Jannet van der Spek	Lukas, geen viering in de Lutherse	10.15
Dinsdag 26 april	Open kerk, welkom voor een praatje, kopje koffie, aansteken van een kaars.	Lukaskerk	13.30 – 15.30
	Seniorenkring, spelletjesmiddag	Lutherse Kerk	13.30
Woensdag 27 april	Leerhuis	Lukaskerk	14.00
Donderdag 28 april	Voedselbank	Lukaskerk	
	Inloopspreekuur, welkom met allerlei vragen	Lukaskerk	10.30 - 12.00
	Open kerk, welkom voor een praatje, kopje koffie, aansteken van een kaars.	Lukaskerk	13.30 – 15.30
Zondag 1 mei	Viering Lukaskerk, voorganger Christiaan Donner	Lukaskerk	10.15
	Eredienst Lutherse Kerk, voorganger ntb.	Lutherse Kerk	10.15

..*

Seniorenkring in april

Door: Els Pellen

Er staan in april 2 bijeenkomsten gepland.

Op dinsdag 12 april hopen wij onze jaarlijkse paasviering te kunnen houden. Deze houden we in de kerkzaal. In de ochtend is Ds. Erwin de Fouw onze voorganger. Roelfien Folkersma begeleidt ons op het orgel en/of op de piano. We lunchen samen en na de lunch komt verhalenvertelster Melanie Plag (Baboes) vertellen over de Griekse mythe van Demeter en Persephone, die beschrijft hoe de seizoenen zijn ontstaan. Dit wordt gecombineerd met enkele andere Griekse verhalen, bijvoorbeeld over de herkomst van de naam van bepaalde bloemen of bomen.

Om 10.30 uur begint de viering, vanaf 10.00 uur staat de koffie/thee voor u klaar. We sluiten de dag rond 15 uur.

Komt u niet naar de spelletjesmiddagen van de seniorenkring, maar wilt u wel graag de Paasviering bijwonen, neemt u dan voor 5 april contact op met Jowien de Klerk (tel. 070 3559858 / jo.klerk@planet.nl) of met Joke Momberg, tel 06 22750242 / fredenjokemomberg@hetnet.nl).

Indien u moeite heeft om zelfstandig naar het kerkgebouw te komen, kan Jowien taxivervoer voor u regelen.

Op dinsdag 26 april is er een spelletjesmiddag. Om 13.30 uur staat de koffie/thee klaar en zullen wij u met veel plezier ontvangen.

Wij wensen u allen prettige Paasdagen.



..*

Collectes

Door: Kees Ton, Petra Hamerslag, Fokke Brouwer

Opbrengsten 'eerste' collecte voor diaconie, februari 2022

6 februari, Wijkdiaconie, € 74,45

*13 februari, Kerk in Actie Noodhulp,
werkloze jongeren in Nepal, €103,50*

*20 februari, Kerk in Actie Werelddiaconaat,
Boer in Oeganda, € 69,60*

27 februari, Buurt-en-kerkhuis Bethel, € 92,25

Oekraïne

Vooruitlopend op de totalen van maart alvast de tussenstand van de Oekraïne-collectes: tot nu toe is daarop € 776,71 binnengekomen en naar de Diaconie Den Haag doorgestuurd. Die verdubbelt het dan nog.

Opbrengsten 'tweede' collecte voor kerk/wijkgemeente, februari 2022

6 februari Eigen wijkgemeente € 69,45

13 februari Stichting Kerk op de Floriade € 98,50

20 februari, Eigen wijkgemeente € 64,60

Collectedoelen de komende periode

3 april: Wijkdiaconie Wijkgemeente

*10 april: KIA Werelddiaconaat: Kinderen en ouderen in Moldavië,
Protestantse Kerk, Jong Protestant*

17 april: KIA, Werelddiaconaat: Jongeren in Libanon, Wijkgemeente

*24 april: Vakantieweken diaconale locaties, Jeugdwerk eigen
gemeente*

Toelichting op de collectedoelen

*Kerk in Actie Werelddiaconaat, Moldavië: Kinderen en ouderen
worden gezien*

Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken veel mensen in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven achter en krijgen thuis niet de zorg en aandacht die ze nodig hebben. In de twee opvangcentra

van de christelijke organisatie Bethania krijgen ze dat wel. Kwetsbare kinderen worden na schooltijd opgevangen en krijgen eten en drinken en hulp bij hun huiswerk. Ouderen kunnen in de opvangcentra terecht voor een gezonde maaltijd, gezamenlijke activiteiten en basisvoorzieningen zoals een douche. Meer lezen: <https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-2022-werelddiaconaat-moldavie-40dagentijd/>

Protestantse Kerk Jong Protestant - PaasChallenge: inleven in het paasverhaal

Elk jaar doen meer dan zesduizend jongeren in de week voor Pasen mee met de PaasChallenge. Met dit spel, dat gemaakt is door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, leren de jongeren de karakters uit het paasverhaal kennen. Door middel van allerlei opdrachten leven ze zich in in bijvoorbeeld Petrus, Judas en Maria en wordt hun de vraag gesteld welke keuzes zij zouden maken in de situatie van toen. Jongeren ervaren de PaasChallenge als ontdekkend en verrijkend. Meer lezen:

<https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-jong-protestant-2022-paaschallenge-inleven-in-het-paasverhaal/>

Kerk in Actie Werelddiaconaat - Libanon: Kansen voor jongeren in achterstandswijk

In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Geweld, verslaving, criminaliteit, werkloosheid en gebrek aan goed onderwijs ontnemt de jongeren die er wonen elk perspectief op een betere toekomst. Kerk in Actie steunt het werk van het Manara Youth Center van Youth for Christ. Dit centrum geeft jongeren psychosociale hulp en helpt hen om hun trauma's te verwerken. Jongeren krijgen er ook huiswerkbegeleiding en kunnen er een vaktraining volgen. Meer lezen:

<https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-2022-werelddiaconaat-libanon-pasen/>

Vakantieweken diaconale locaties

In verschillende wijken in Den Haag wonen volwassenen en kinderen zelden de stad uitkomen en soms zelfs zelden buiten hun eigen wijk

kijken. Tijdens de vakantiecampen en vakantieactiviteiten vanuit locaties van Stek, strijken zij neer op mooie plaatsen in het land, begeleid door vrijwilligers en beroepskrachten, en doen zij met elkaar al die dingen die een vakantie zo leuk maken: samen lekker eten, spelen, bezienswaardigheden bezoeken, elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek raken, en dan mag het ook ergens over gaan. Maar vooral gaat het om genieten van de rust, van het even niet meer hoeven, van het even kunnen loslaten van hun stadsleven dat niet altijd over rozen gaat.

Het zijn dankbare weken, maar ze zijn ook kostbaar en kunnen niet gehouden worden zonder de ondersteuning van de Protestantse Diaconie Den Haag. U kunt ook helpen. Uw gift is heel welkom.

..*

Bedankt voor uw bijdrage aan de Voedselbank

Door: Esther Israël, diaconaal werker

Bijna elke donderdag vinden we wel wat in de houten kist in de kerkzaal, de plek waar men levensmiddelen en andere producten kwijt kan voor de voedselbank. De spullen komen van alle kanten: van wijkbewoners, van vrijwilligers, van andere kerken, van mensen die ons op internet hebben gevonden. Laatst bracht een vrijwilligster van de Ooievaart (die rondvaarten verzorgt) een hele stapel doosjes met iets lekkers. Zij vertelde dat ze dit koopt van de fooien die ze krijgen. Wat een mooi gebaar!!

Ook ú neemt geregeld producten en levensmiddelen mee. Ik weet niet altijd wie u bent, maar wil u graag hartelijk bedanken voor wat u doneert en de betrokkenheid die u daarmee laat zien. We kunnen de voedselpakketten zo vaker voorzien van iets extra's.

Regelmatig vragen mensen of we schoenen, kleding, beddengoed of andere spullen kunnen gebruiken. Als u contact met me opneemt, kunnen we bekijken of er op dat moment een bestemming voor is. Het is wel belangrijk dat alles wat u wilt geven schoon en heel is.

..*

Van huis naar.....

Door: Anna Leest

Woensdag 2 maart ben ik vertrokken voor een voettocht richting Santiago de Compostella. 4 Maanden de tijd heb ik en of ik Santiago dan zal bereiken is de vraag. Maar gaandeweg kan ik mijn plan bijstellen of lopen tot waar ik kom. Want in Santiago ben ik al eens geweest. Ik ga merken hoe belangrijk het is om toch dat doel voor ogen te hebben.

Vertrokken uit Den Haag dit keer. Lijkt heel gewoon, je trekt je jas aan, doet de rugzak om en gaat lopen. Het geeft een bijzonder gevoel, om vanaf huis zo een lange tocht te mogen maken. En nu ik wat verder weg ben: het is te lópen vanaf huis naar Antwerpen. Je doet er even over, maar het kán.

De eerste paar nachten heb ik geslapen bij bekenden: bij Einar en Nienke in Delft en daarna bij 2 collega's, in Rotterdam en Dordrecht. Er werd heerlijk voor me gezorgd. Het is heel bijzonder om bij bekenden te slapen, waar je anders weleens gaat eten of bij collega's die ik ken van werk. Je leert elkaar over en weer anders kennen.

Verder slaap ik onderweg bij Vrienden op de fiets, Pelgrims voor pelgrims, in een bed and breakfast of soms een hotel. Iedere avond anders en altijd een verrassing waar je komt. Vooral de Vrienden op de fiets adressen bevallen goed.

Nu nog geen medewandelaars onderweg naar Santiago ontmoet en ik denk dat dat nog even kan duren. De eerste paar dagen wel bekenden die meegelopen zijn voor een dag of een paar uur. Karin Astrid is afgelopen weekend van Antwerpen 2 dagen meegelopen. Fijn ook om de ervaring van het lopen én de ontmoetingen te kunnen delen. En gezellig voor de afwisseling.

Verschillende ontmoetingen gehad onderweg. Al meteen de eerste dagen op de koffie genodigd in de pastorie van de Jacobuskerk aan

de Parkstraat en bij de Jacobuskerk in Kethel, bij Schiedam. Verder mensen die me onderweg aanspreken en vragen waar ik heen ga met de rugzak of de schelp op mijn rugzak herkennen en vragen of ik naar Santiago ga. De meeste van deze mensen zijn er zelf ook geweest of willen er nog naar toe. Midden op een pad worden herinneringen gedeeld en 2x kreeg ik spontaan een slaappleats aangeboden, maar ik liep de plaats dan net uit. Karin Astrid en ik kregen van een meneer een fles zelfgeperst appelsap, omdat hij persé iets voor ons wilde doen. Zó aardig!

Leuke gesprekken vaak, zomaar ergens op straat of op een terrasje. Men weet meestal niet dat er een route loopt naar Santiago door hun woonplaats.

En tot nu toe (13 dagen op weg) alle dagen zon, das ook heel bijZONder.

De ongemakken zijn er ook: blaren, pijntjes, moeie voeten, weer kiespijn.... het hoort er allemaal bij, blijkbaar. Hoe moe ook de dag ervoor, na een nachtrust altijd weer zin in een nieuwe wandeldag.

Het is fijn zo te lopen, te genieten van het landschap (niet overal even boeiend), de vogels en dingen te zien waar je anders aan voorbij loopt. En dan de Belgen en de Vlaamse taal, ik vind het prachtig.

Mijn hoofd is nog niet rustig. Ben veel bezig met de route, en soms met de ongemakken, waar slaap ik vannacht en van alles wat voorbij komt aan gedachten. Tot nu toe weinig kerken die open zijn, om even rustig te kunnen zitten of een kaarsje te kunnen branden. Maar dat komt, hoop ik.

Dit zijn nog maar de eerste 2 weken, ik hoop dat ik nog even door kan en mag lopen. Morgen verwacht ik in Leuven aan te komen.

Wordt vervolgd...

..*

Haagse kerken organiseren Groene Inspiratiedag op 23 april 2022

De Groene Lukas en een aantal andere groene kerken uit Den Haag hebben het initiatief genomen een Groene Inspiratiedag te organiseren voor alle Haagse kerken en andere belangstellenden. Zij doen dit in samenwerking met Initiatives of Change, de Haagse Gemeenschap van Kerken en A Rocha Den Haag. Verschillende kerken, groene moskeeën en andere betrokkenen zullen op de inspiratiedag groene initiatieven en inspiratiebronnen delen. De dag wordt ingeleid door Martin van den Hoorn, stadsecoloog van Den Haag.

Aanleiding voor het organiseren van de Groene Inspiratiedag is de toenemende zorg over de toekomst van de aarde. Steeds meer mensen zijn zich ervan bewust dat we nu op moeten staan om de aarde te beschermen tegen klimaatverandering en verlies van biodiversiteit. Er zijn dan ook al veel initiatieven op het gebied van duurzaamheid, klimaat en zorg voor de schepping in Den Haag. Op de Groene Inspiratiedag komen deze initiatieven bij elkaar, om elkaar en anderen te inspireren en ideeën bij elkaar op te doen.

Op het programma staan onder andere een inleiding door de stadsecoloog Martin van den Hoorn, muzikale bijdragen door stadstroubadour Martijn Breeman, een reizende tentoonstelling over bomen, vlaggetjes van de klimaatwakers en een open podium. Daarnaast is er veel tijd voor ontmoeting. Het programma wordt afgesloten met een (vegetarische) lunch. De Groene Inspiratiedag wordt gehouden bij de Doopsgezinde Gemeente (Paleisstraat 8, Den Haag).

Datum: 23 april. Tijd: 10-13u. Deelname is gratis. Iedereen is welkom of je nu bij een groen initiatief betrokken bent of niet. Aanmelden graag via groenelukaskerk@gmail.com.

Speciaal voor jongeren wordt er nog aan een middagprogramma gewerkt.

..*

Emmausgangers

*Ik wil dat je weet
dat mijn hart net zo brandende is
als van die twee
die ook niets van het lijden begrepen
en zozeer hadden gehoopt
dat jij verlossing wezen zou
je was verwonderd
over hun traagheid
ik ben net zo
traag
de vraag
brandt me op
ik weet dat je naast me loopt
en me uitlegt waarom
maar ik kan niet luisteren
niet horen
ben een en al vraag
onbereikbaar
neem me maar mee
en geef me weer
van jou te eten*

Djoa van
Oostenrijk



Belangrijke gironummers:

NL73INGB0006206900, BIC INGBNL2A – **PGG Lukaskerk**
met vermelding van bestemming

NL41INGB0000600100, BIC: NGBNL2A **tnv Diaconie Lukaskerk, Den Haag**

NL27INGB0000551852, BIC: NGBNL2A
t.n.v. Protestantse Stichting Wijkvereniging Binnenstad
(o.a. bijzondere projecten in de Haagse binnenstad, onkosten voor het wijkblad, zondagse liturgieën)

Maaltijdce Lukaskerk
IBAN: NL67ASNB0708520936; BIC: ASBNL21 t.n.v. Jan Becht en/of Margriet Quarles o.v.v. maaltijdproject

NL66INGB0006981862; BIC INGBNL2A t.n.v. Buurt en Lukaskerkprojecten

Collectebonnen: NL46 INGB 0000 076792 t.n.v. Diaconie vd Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage onder vermelding van uw naam en adres.

* . * . *

Kerkomroep

U kunt onze diensten ook online volgen via kerkomroep.nl.

Houd voor de meest actuele informatie ook steeds onze website in de gaten: www.lukaskerk-den Haag.nl

**Pagina's 11 t/m 14
rooster activiteiten in april**

Houd voor actuele informatie ook onze website in de gaten:

www.lukaskerk-den Haag.nl

