

lukaskerk

**December 2021**  
**Maandblad Lukaskerk**  
**Om en Bij 2**  
**2512 XK Den Haag**

# Om en Bij de Lukaskerk

Jaargang 28

nummer 12

**Predikant:****Jannet van der Spek**[domineelukaskerk@xs4all.nl](mailto:domineelukaskerk@xs4all.nl)

telefonisch bereikbaar:

dinsdag, woensdag en donderdag  
op 06-41728662

vrijdag en zaterdag 070-4062077

**Diaconaal Werker:** Esther Israëltelefoon: 06 57 73 49 87, [eisrael@stekdenhaag.nl](mailto:eisrael@stekdenhaag.nl)**Secretariaat:**

mw Els Bisschops

telefoon: 070 346 33 66, [elcabiss@kpnplanet.nl](mailto:elcabiss@kpnplanet.nl)

postadres: Lukaskerk, Om en Bij 2, 2512 XK Den Haag

**Koster Lukaskerk** – [kosterlukaskerk@outlook.com](mailto:kosterlukaskerk@outlook.com)

de heer Frederik Ekkelboom – 070 737 04 47

Telefoon Lukaskerk – 070 389 72 63

**Verhuur ruimten:** De heer Paul Blom

telefoon 070 4277261 (bellen tussen 18.00 en 19.00 u)

**Colofon**

Om en Bij de Lukaskerk is het wijkblad van de Protestantse Gemeente Lukaskerk en verschijnt 12 x per jaar op de laatste zondag van de maand.

Opgave abonnementen en adreswijzigingen:

Om en Bij 2, 2512 XK Den Haag, t.a.v. administratie wijkblad

of per email: [lukaskerk@hotmail.com](mailto:lukaskerk@hotmail.com)**Uitgave**

Protestantse Stichting Wijkvereniging Binnenstad

*zie voor gironummers achterzijde binnenblad.**Kopijdatum voor het wijkblad van januari 2021*

uiterlijk 12 december

*Mail voor informatie naar [lukaskerk@hotmail.com](mailto:lukaskerk@hotmail.com)*

## Inhoudsopgave

Advent en Kerst	Jannet van der Spek	4
Over corona	Margriet Quarles van Ufford	6
Solidariteitsmaaltijden: 'verwachten en het onverwachte'	Esther Israël	6
'Uitzien in verwachting'	Hilly Merx	7
Koekjes van het Wereldhuis	Esther Israël	8
Seniorenkring in december	Els Pellen	9
Kerst en Oudjaar		10
<b>Agenda december 2021</b>		11
Nationaal Ouderenfonds kaartenactie		15
Inspiratie en ontmoeting	Frederik Ekkelboom	15
Van de Groene Lukas	Waltraut Stroh	16
Lief en leed delen	Berdien Penning	17
Collectes	Kees Ton en Corrie Hoogendoorn	18
Zo was de ouderendienst	Christine Scheurkogel	19
Paradijsvogel coachen?	STEK	20
Opvoeden in verbinding	Esther Israël en Christine Scheurkogel	22

## **Advent en kerst**

***Door: ds Jannet van der Spek***

---

'n Vrou het stil geword van baie wag:  
die aarde het gegly deur die spiraal  
van dag na nag, was beurtelings groen en vaal,  
en sy het soms gehuil en soms gelag.  
Ook was sy dikwels wakker in die nag,  
maar sy het in haar wonings en op straat  
gewoon gehandel en gewoon gepraat  
en niemand het geweet hoedat sy wag.  
Verlange word aanvaarding, langsaamaan,  
want wag is beurtelings hoop en wanhoop, tot  
die twee versmelt en stilte alleen bestaan.  
En deur die jare het sy self die slot  
van die verhaal geword: haar stilte en krag  
was skoner as die ding waarop sy wag.

*Elisabeth Eybers*

\*.\*.\*

### ***Advent 2021***

Advent, de tijd van aandacht en verstillings. De tijd van je huis mooi maken en elke week een lichtje meer. En daar vier weken de tijd voor hebben. Het is niet erg als je te laat begint en eerst nog moet hollen voor Sinterklaas. Zomaar een avond kan genoeg zijn. Advent is eigenlijk nog mooier dan Kerst, zeggen mensen tegen mij. Kerst, wanneer er zoveel moet in twee dagen en de lat soms veel te hoog ligt.

In de kerk lezen we dit jaar op de Adventszondagen Lucas 1 en 2. Daar is sprake van vier oude mensen, een oude priester en zijn echtgenote, een profetes die al heel lang weduwe is en 'een rechtvaardig en vroom man': Zacharias, Elisabeth, Simeon en Hanna. Allen hebben zij hun hele leven met hart en ziel en huid en haar vertrouwd op God. Ze hebben het Koninkrijk van God verwacht in

hun handelen en in hun gebeden. Ze hebben met grote trouw verwacht en dan ineens gebeurt dat volkomen onverwachte. Elisabeth die op zeer hoge leeftijd zwanger wordt en de geboorte van Johannes en Jezus.

Hun wachten werd vervuld. Maar ik denk ook in het wachten zelf breekt al iets door van dat Koninkrijk van God. Advent, we oefenen in wachten en kijken naar het licht dat gekomen is en komende is op onze aarde, in ons leven.

*Wij bidden u, God, dat wij  
wij mensen het steeds weer mogen proberen  
om naar U uit te zien, u te verwachten  
uw komst in ons bestaan, in onze wereld*

*dat wij niet denken  
dat alles al klaar is  
dat wij er zelf al zijn  
dat wij niet denken  
dat er nooit meer iets nieuws zal komen  
iets dat ons verrast  
en ons vervult van hoop op een betere wereld*

(uit *Gebeden*, Severien Bouman)

\*.\*.\*



## Corona

**Door: Margriet Quarles van Ufford**

---

Het is lastig om iets te schrijven over de coronamaatregelen. Als ik dit schrijf, weet ik dat er 47 mensen in de kerkzaal passen en dat we dan goed op afstand zitten. Ook drinken we weer koffie in de kerkzaal. Draaien de stoelen naar elkaar toe en houden afstand. We dragen een mondkapje wanneer we lopen, wassen onze handen en we laten ons testen als we klachten hebben.

Hoe het volgende week is, of over veertien dagen, daar kunnen we niets over zeggen. Als moderamen volgen we, waarschijnlijk net als u, het nieuws, en stellen we bij wanneer het nodig is. We houden u op de hoogte via de zondagmail, en wanneer u die nog niet ontvangt, kunt u zich daarvoor aanmelden via de website:  
[www.lukaskerk-den Haag.nl/weekmail](http://www.lukaskerk-den Haag.nl/weekmail)

\*.\*.\*

## **Solidariteitsmaaltijden: 'verwachten en het onverwachte'**

***Door: Esther Israël, diaconaal werker***

---

Tijdens de eerste solidariteitsmaaltijd op 24 november was het thema: 'uitzien in verwachting'. Fatmata Tholley vertelde waarom zij Stichting Adamsey heeft opgericht. De opbrengst van de solidariteitsmaaltijden is bestemd voor dit mooie doel. Op de volgende pagina leest u hier meer over. De thema's van de overige solidariteitsmaaltijden en vieringen:

1 december: wachten op verzoening

8 december: een Taizéviering, voorbereid door jongeren

15 december: houd het klein!!

We houden vanwege de coronamaatregelen een maximum aan van 25 mensen, maar laat u zich niet weerhouden om deel te nemen.

Opgeven via: [eisrael@stekdenhaag.nl](mailto:eisrael@stekdenhaag.nl) of telefonisch: 06 577 34 987.

Laat u ook weten of u kunt meehelpen met opruimen en afwassen?

\*.\*.\*

## **'Uitzien in verwachting'**

**Door: Hilly Merx**

---

In de komende Adventstijd zal de opbrengst van de solidariteitsmaaltijden bestemd zijn voor 'Stichting Adamsey'. Fatmata Tholley, afkomstig uit Sierra Leone en al jaren wonend in Voorburg, kon er na haar laatste bezoek aan Sierra Leone en aan haar geboortedorp niet meer omheen: alle kinderen van de wereld verdienen het om naar school te gaan. Maar hoe anders was de situatie daar op het platteland.

Voor veel, vaak alleenstaande, ouders en grootouders is het onmogelijk hun (klein)kinderen naar school te laten gaan in het verplichte uniform; er is geen geld voor schrift of pen, soms zelfs geen geld om 's ochtends iets te eten. Over de bescheiden schoolbijdrage hebben we het maar niet.

Ze heeft gesproken met het hoofd van het schooltje in het dorp en ze heeft voor een schoolontbijt gezorgd. Daarnaast heeft ze ervoor gezorgd dat bij het begin van het nieuwe schooljaar alle kinderen een boek, schrift en pen kregen.

Terug in Nederland besloot ze naast haar werk als verzorgende extra werk in de thuiszorg te gaan doen om het schooltje enigszins te blijven ondersteunen. Dat werd toch wel zwaar en ze besloot mensen te vragen om haar te helpen.

Het liefst zou Fatmata meerdere dorpsschooltjes willen ondersteunen. Met hulp van anderen richtte zij de Stichting Adamsey op, waarvan zij de voorzitter is. Doel is het ondersteunen van kleinschalige projecten ter bevordering van betere levensomstandigheden van kinderen op het platteland van Sierra Leone. Dit wil de Stichting bereiken door het verstrekken van financiële en andere middelen ten behoeve van het onderwijs op het platteland.

Een breed doel, maar begonnen wordt met de ondersteuning van de meest kwetsbare ouders en kinderen in het dorp, opdat de kinderen naar school kunnen gaan. Het schoolteam heeft er goed oog op om wie dit gaat. Maten van de betreffende kinderen zijn al opgenomen door de kleermaker van het dorp.

“Stap voor stap”; zegt Fatmata. Vol vertrouwen een begin maken en mensen daar het gevoel geven dat ze er niet alleen voor staan.

Het zou mooi zijn indien de opbrengst van de maaltijden hier een bijdrage aan kan leveren, als ook aan het bekostigen van schoolmateriaal. Schoolteam en kinderen ‘zien uit in verwachting’ naar de samenwerking die steeds meer vorm krijgt.

Tijdens de eerste maaltijdviering op 24 november vertelde Fatmata over Adamsey en waarom zij onderwijs voor kinderen een levensbehoefte vindt.

\*.\*.\*

## **Koekjes van het Wereldhuis** ***Esther Israël, diaconaal werker***

---

Kerst komt eraan. Denkt u aan het Wereldhuis als u koekjes nodig heeft als cadeautje of gewoon voor iets lekkers bij de koffie?

In het Wereldhuis hebben we het koekjesproject waar onze vrijwilligers de koekjes bakken en deze verkopen voor 20 eurocent per stuk. De vrijwilligers zijn ongedocumenteerd en kunnen deze inkomsten goed gebruiken!

[dhwereldhuis@stekdenhaag.nl](mailto:dhwereldhuis@stekdenhaag.nl) of  
070 3181673





\*.\*.\*

## Seniorenkring in december

*Door: Els Pellen*

---

Op het moment dat ik dit stukje schrijf, worden er weer nieuwe coronamaatregelen aangekondigd. Toch hopen we, dat we als kring bij elkaar kunnen blijven komen. We volgen de richtlijnen van het RIVM, ontsmetten onze handen, houden afstand, hebben een mondkapje op als we rondlopen en komen weer bijeen in de kerkzaal in plaats van in de (knussere en warmere, maar ook veel kleinere) gemeentenzaal.

In december is er een spelletjesmiddag gepland op **dinsdag 7 december** van 13.30 tot 15.30 uur op de Lutherse Burgwal 7 in Den Haag.

Op **dinsdag 21 december** staat de kerstviering gepland. Vanaf 10.00 uur ontvangen de vrijwilligers u graag met een heerlijk kopje koffie of thee. Om 10.30 uur begint het liturgische gedeelte. Ds. Erwin de Fouw is onze voorganger. Roelfien Folkersma begeleidt ons op de piano en zingt voor ons.

Na de lunch kijken en luisteren we naar het verhaal "Het mooiste geschenk".



In verband met de lunch en vanwege de coronamaatregelen is het nodig dat u zich van te voren aanmeldt voor deze dag. Graag voor **dinsdag 14 december** aanmelden bij Jowien de Klerk (tel. 070 3559858 / [jo.klerk@planet.nl](mailto:jo.klerk@planet.nl)) of bij Joke Momberg, tel 06 22750242 / [fredenjokemomberg@hetnet.nl](mailto:fredenjokemomberg@hetnet.nl) ).

Indien u moeite heeft om zelfstandig naar het kerkgebouw te komen, kan Jowien taxivervoer voor u regelen.

U bent van harte welkom. Met een hartelijke groet, ook namens de vrijwilligers.

\*.\*.\*

## **Kerst en oudjaar, alvast voor in de agenda**

(En houd ook goed de weekmail en website in de gaten in verband met mogelijk veranderende coronamaatregelen)

### **Kinderkerstspel 24 december**

Toelichting: 24 december kerstspel in de Lutherse Kerk, Lutherse Burgwal 7. Kinderen die mee willen spelen graag aanwezig om 13.30 uur. Jong en oud die wil komen kijken: Welkom om 15.30 uur. Uiteraard alles onder coronavorbehoud. Kijk op de website en in de nieuwsbrieven!

**24 december, 19.30: kerstavondviering in de Lutherse Kerk**

**24 december, 22.00: kerstnachtviering in de Grote Kerk**

**25 december, 10.15: kerstochtend in de Lukaskerk**

**25 december, 10.15: kerstochtend in de Lutherse Kerk**

**25 december, 17.30: Kerstviering en diner in de Lukaskerk**

Toelichting: Op 25 december wordt een kringviering met een eenvoudige, maar feestelijke kerstmaaltijd gehouden. We zingen, bidden bij de kaarsenboom om licht voor onszelf en de wereld, en luisteren naar een kerstverhaal. Vanwege het beperkte aantal plekken, is de maaltijd in eerste instantie bedoeld voor mensen die weinig mensen om zich heen hebben om kerst mee te vieren.

Aanmelden kan via [eisrael@stekdenhaag.nl](mailto:eisrael@stekdenhaag.nl) of telefonisch bij Esther: 06 577 34 987.

**26 december, 10.15: Viering in de Lukaskerk**

**31 december: Oudjaar in de Lukaskerk**

op 31 december vieren we oudjaar in de Lukaskerk. We beginnen om 17.00 uur met koffie, thee en iets lekkers. Rond 18.00 uur eten we samen en om 19.00 uur sluiten we af met een kringviering.

\*.\*.\*

Heeft u vanwege corona vragen over activiteiten? Weet u niet zeker of iets doorgaat? Mail gerust naar [lukaskerk@hotmail.com](mailto:lukaskerk@hotmail.com), bel of app de dominee en houd ook onze website in de gaten.

Activiteiten december 2021			
<b>Zondag 28 november</b>	Gezamenlijke viering in de Lutherse Kerk, voorganger Jannet van der Spek	Lutherse kerk, geen viering in de Lukas	10.15
<b>Dinsdag 30 november</b>	Open kerk, welkom voor een praatje, een kopje koffie, aansteken van een kaarsje.	Lukaskerk	13.30 - 15.30
<b>Woensdag 1 december</b>	Solidariteitsmaaltijd, zie voor meer info blz. 6	Lukaskerk	18.00
<b>Donderdag 2 december</b>	Voedselbank	Lukaskerk	
	Inloopspreekuur, welkom met vragen van allerlei aard	Lukaskerk	10.30 - 12.00
	Open kerk, welkom voor een praatje, een kopje koffie, aansteken van een kaarsje.	Lukaskerk	13.30 – 15.30
<b>Zondag 5 december</b>	Viering in de Lukaskerk, voorganger Folly Hemrica	Lukaskerk	10.15
	Eredienst in de Lutherse Kerk, voorganger Erwin de Fouw	Lutherse Kerk	10.15

<b>Dinsdag 7 december</b>	Open kerk: welkom voor een praatje, een kopje koffie of het aansteken van een kaars.	Lukaskerk	13.30 – 15.30
	Seniorenkring spelletjesmiddag	Lutherse Kerk	13.30
<b>Woensdag 8 december</b>	Solidariteitsmaaltijd, zie voor meer info blz. 6	Lukaskerk	18.00
<b>Donderdag 9 december</b>	Voedselbank	Lukaskerk	
	Inloopspreekuur, welkom met vragen van allerlei aard	Lukaskerk	10.30 - 12.00
	Open kerk, welkom voor een praatje, kopje koffie, aansteken van een kaarsje.	Lukaskerk	13.30 – 15.30
<b>Zondag 12 december</b>	Viering in de Lukaskerk, voorganger Klaas Koffeman	Lukaskerk	10.15
	Eredienst Lutherse Kerk, voorganger Jannet van der Spek	Lutherse kerk	10.15
<b>Maandag 13 december</b>	Inspiratiemiddag met Frederik Ekkelboom, zie blz. 15 voor meer info		
<b>Dinsdag 14 december</b>	Open kerk, welkom voor een praatje, een kopje	Lukaskerk	13.30 – 15.30

	koffie, aansteken van een kaars.		
<b>Woensdag 15 december</b>	Solidariteitsmaaltijd, zie voor meer info blz. 6	Lukaskerk	18.00
	Gesprekskring Zien en Gezien worden	Lukaskerk	20.00
<b>Donderdag 16 december</b>	Voedselbank	Lukaskerk	
	Inloopspreekuur, welkom met vragen	Lukaskerk	10.30 - 12.00
	Open kerk, welkom voor een praatje, een kopje koffie, aansteken van een kaars.	Lukaskerk	13.30 – 15.30
<b>Zondag 19 december</b>	Kringviering Lukaskerk, voorganger Jannet van der Spek	Lukaskerk	10.15
	Eredienst Lutherse Kerk, voorganger Erwin de Fouw	Lutherse Kerk	10.15
	Verwonderwandeling wintereditie, zie voor meer info blz. 17		14.00
<b>Dinsdag 21 december</b>	Open kerk, welkom voor een praatje, kopje koffie, aansteken van een kaars.	Lukaskerk	13.30 – 15.30
	Seniorenkring Kerstviering, zie voor meer info blz. 9	Lutherse Kerk	10.00

<b>Woensdag 22 december</b>	Leerhuis	Lukaskerk	14.00
<b>Donderdag 23 december</b>	Voedselbank	Lukaskerk	
	Inloopspreekuur, welkom met vragen van allerlei aard	Lukaskerk	10.30 - 12.00
	Open kerk, welkom voor een praatje, kopje koffie, aansteken van een kaars.	Lukaskerk	13.30 – 15.30
<b>Vrijdag 24 december</b>	Kinderkerstfeest, zie voor meer informatie blz. 10. Kinderen die meedoen: start 13.30	Lutherse kerk	Voor kijkers: 15.30
	Kerstavondviering	Lutherse kerk	19.30
	Kerstavondviering	Grote Kerk	22.00
<b>Vrijdag 25 december</b>	Kerstviering in de Lukaskerk, voorganger Christiaan Donner	Lukaskerk	10.15
	Kerstviering in de Lutherse Kerk, Jannet van der Spek	Lutherse Kerk	10.15
	Kerstdiner en viering, zie voor meer info blz. 10	Lukaskerk	17.30
<b>Zondag 26 december</b>	Viering in de Lukaskerk, samen met de Lutheranen	Lukaskerk	10.15
<b>Dinsdag 28 december</b>	Open kerk, welkom voor een praatje, kopje koffie, aansteken van een kaars.	Lukaskerk	13.30 – 15.30

<b>Donderdag 30 december</b>	Voedselbank	Lukaskerk	
	Open kerk, welkom voor een praatje, een kopje koffie, aansteken van een kaars.	Lukaskerk	13.30 – 15.30
<b>Vrijdag 31 december</b>	Oudjaar in de Lukaskerk, meer info, zie blz. 10	Lukaskerk	Vanaf 17.00

\*.\*.\*

### **Kerstkaartjes versturen voor ouderen**

Eén van de dames van het Mamaverhalenkoor stuurt elk jaar kerstkaarten naar eenzame ouderen via het Nationaal Ouderenfonds.

Ze wil deze actie graag onder de aandacht van de Lukaskerk brengen, zodat we hieraan mee kunnen doen en meer ouderen een kaartje krijgen.

Het adres is: Stichting Nationaal Ouderenfonds, Postbus 115, 3800 AC Amersfoort. Voor 16 december moeten de kaarten daar binnen zijn.

\*.\*.\*

### **Inspiratie en ontmoeting, 13 december**

Maandagmiddag 13 december zijn we er weer met Inspiratie en Ontmoeting, als de coronamaatregelen het toelaten.

Eenieder is van harte welkom, maar wel graag aanmelden. We hebben muziek, verbeelding, gesprek en mooie teksten van overal vandaan. Deze keer onder andere een korte uitspraak van Hannah Arendt. We beginnen om 15 uur met koffie en thee. Uw gastheer is Frederik Ekkelboom.

Graag aanmelden via: [airole@outlook.com](mailto:airole@outlook.com)



\*.\*.\*

## Van de Groene Lukas

*Door: Waltraut Stroh, namens de groene lukas*

---

Herfst is de tijd om bollen te planten. Op zondag 14 november hebben we samen met kinderen van de kinderkerk bollen geplant. Elk kind maakte twee potjes, één voor het eigen gezin en één om weg te geven. In de gouden doos zat een zakje met bollen waar op stond 'een bos bloemen'. Ds. Nienke van Dijk zei erbij tegen de kinderen, 'de inhoud van dit zakje is de belofte van een bos bloemen'. In de kinderkerk lazen we het verhaal van Jezus over het mosterdzaadje uit

Woord voor Woord. Leuk om op deze manier ook met kinderen 'groen' bezig te zijn. Want verwondering en eerbied voor het Leven en de Schepper kan niet vroeg genoeg beginnen.





### *Verwonderwandeling*

Na een leuke verwonderwandeling aan het begin van de herfst op 19 september plannen we de volgende verwonderwandeling: editie winter op **zondag 19 december** van 14 tot 16 uur.



*Een rustmoment tijdens de zonnige herfstwandeling in september*

Meer informatie volgt. Voor vragen kunt u/kun jij terecht bij de Groene Lukas, [groenelukaskerk@gmail.com](mailto:groenelukaskerk@gmail.com).

\*.\*.\*

### **Lief en leed delen in de Lukaskerk in 2021**

***Door: Berdien Penning***

---

#### ***Bloemen gaven we in de maand oktober aan:***

Coby en Ment, Elly P, Iet (ziek), Riekje, Rosita, oma Corrie, Jannet en Cees (omdat de Nobelprijs voor de vrede naar journalisten is gegaan), Wouter, Anna, Linde en Lieven, Hans en Thea ( 30 jaar getrouwd), Janny, Fokke (omdat hij weer in de kerk was), Cornelien, Els W, Coos (zijn oma is overleden),

#### **Een verjaardagskaart** stuurden we naar:

Marij Huijgen (jarig én getrouwd met Joeri), ds Arjen C, Luitsen Hoekstra, Lot, Naomi, Cordula, Jeannette, Susan, Léonne, Evina, Corné, Jan, Els, Hans W, Abel, Gerry, Christine K, Marco, Tamia, Tamara, Metha, Rowan

#### **Een extra kaart** stuurden we naar:

Jos v.d. Brand (man van Léonne) omdat hij 60 werd. Rowan en Anton, omdat ze gingen trouwen.

\*.\*.\*

## **Collectes**

**Door: Kees Ton en Corrie Hoogendoorn**

---

*Afgelopen collectes (alleen de contante bedragen uit de kerkdiensten, digitale opbrengst hier niet meegeteld).*

3 oktober: diaconie 60,50 euro en wijkgemeente 60,00 euro

10 oktober: diaconie 28,25 euro en wijkgemeente 40,00 euro

17 oktober: wijkdiaconie 82,00 euro, PKN Jong Protestant 82,00 euro

24 oktober: diac. opbouwwerk 43,05 euro, wijkgemeente 43,05 euro

7 november: wijkdiaconie 108,00 euro en wijkgemeente 108,00

14 november: diaconie wereldhuis 60,55 euro en Kia Colombia 60,50 euro

*Aankomende collecten:*

5 december: Wijkdiaconie en Wijkgemeente

12 december: KIA Werelddiaconaat en KIA Zending Colombia Jeannet Bierman

19 december: De Brug en PKN Jong Protestant

25 december: KIA Kinderen in de Knel en Wijkgemeente

26 december: Wijkdiaconie en PGG Eindejaarscollecte

### **KIA Werelddiaconaat – Moldavië**

In Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn naar het buitenland vertrokken of zoeken troost in alcohol. Kinderen lopen het risico om uitgebuit te worden in bijvoorbeeld de seksindustrie. De kerken en Youth for Christ vangen hen op en zorgen voor huiswerkbegeleiding en een maaltijd. Veel kinderen ontdekken hier voor het eerst hoe je op een liefdevolle manier met elkaar kunt omgaan: een ervaring die ze de rest van hun leven meenemen. Meer lezen

<https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-werelddiaconaat-moldavie-advent/>

### **KIA Zending Colombia Jeannet Bierman**

Eindelijk gaat het er dan toch van komen. Jeannet Bierman kan op uitnodiging van de Protestantse Universiteit in Cali in november op

oriëntatieris naar Colombia om te onderzoeken of het mogelijk is om daar vanaf het voorjaar 2022 aan de slag te gaan.

De rector van de universiteit en ook andere partnerorganisaties van Kerk in Actie willen haar laten zien wat op het ogenblik de mogelijkheden zijn om les te geven, studenten te begeleiden op hun stageplekken en te reizen naar gemeentes voor o.a. Bijbelstudie. Gelukkig neemt het aantal corona besmettingen af en het aantal vaccinaties toe waardoor er ook weer studenten naar de universiteit komen.

Het zijn interessante en spannende tijden in Colombia. Vanaf april laten steeds meer groepen in de samenleving weten dat ze snakken naar gerechtigheid en vrede. De vredesakkoorden die 5 jaar geleden zijn ondertekend worden niet nageleefd door de huidige regering en de hoop is dat komend voorjaar een nieuwe regering daar verandering in gaat brengen. Met veel van deze groepen, oecumenische vrouwen- en vredesgroepen, heeft Kerk in Aktie al jarenlang contact en ook de Universiteit is betrokken bij veel van deze initiatieven. Zodra Jeannet terug is zal ze graag verslag doen van haar indrukken.

### **De Brug**

De Brug is een nieuw project van en voor jongeren tussen jongeren van 18-25 jaar. Stek voert verschillende projecten uit met jongeren en jongvolwassenen in allerlei buurten van Den Haag. Wat daarbij opvalt is dat veel jongeren leven in een kleine 'bubbel': hun eigen wijk, groep, cultuur. Zij zijn wel geïnteresseerd in andere jongeren, maar komen er niet zelf toe om uit hun eigen kring te stappen. In een stad als Den Haag, één van de meest gesegeerde steden van Nederland, is een project dat 'een brug' weet te slaan belangrijk. Het jongerenbestuur geeft samen met de projectleider van Stek invulling aan het programma. De Brug faciliteert ontmoetingen tussen mensen die elkaar spontaan niet zo snel zouden treffen. Doel van deze ontmoetingen is dat jongeren zichzelf, elkaar en de stad beter te leren begrijpen. Door met elkaar te praten, te discussiëren en samen te werken, kunnen jongeren leren om verschillen te 'overbruggen'.

**PKN Jong Protestant: Jongeren doorleven het verhaal van Kerst**  
Elk jaar doen meer dan zesduizend jongeren, verdeeld over zo'n zeshonderd plaatselijke groepen, mee aan de KerstChallenge, een spel van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. In de KerstChallenge kruipen de jongeren in de huid van bijvoorbeeld de wijzen uit het Oosten of de herders. Zo ervaren ze het bijzondere kerstverhaal van binnenuit en ontdekken ze waarom God zich verbonden heeft met kwetsbare mensen en dat Hij voor ons een leven van vrede mogelijk maakt. Meer lezen <https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-protestantse-kerk-jong-protestant-advent/>

### **Kerstcollecte KIA – Vluchtelingenkinderen in Griekenland**

Een gammele tent. Extreme kou of juist de ondraaglijke hitte. Onveiligheid. Gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen, sanitaire voorzieningen. Maar misschien wel het ergst van alles: de uitzichtloosheid, het jarenlange, onzekere wachten. Dat is de realiteit waarin duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen opgroeien. Wij gunnen hun een beter leven! Daarom komen we in actie. Doe mee! Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland. De opbrengst van deze collecte wordt verdubbeld door de Centrale Diaconie. Meer lezen op <https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/kerstcollecte-kerk-in-actie-kinderen-in-de-knel/>

\*.\*.\*

### **Ouderendienst in de Lutherse kerk**

***Christine Scheurkogel***

---

Er waren 24 gasten en half zoveel vrijwilligers, dus op corona-afstand was de Lutherse kerk bijna vol... Een erg 'plechtige dienst' zei een van de dames mij. Ze vond het mooi. Ze vindt het iedere keer fijn als ze deel kan nemen aan zo'n samenkomst met een wat lager tempo – een pauze na de preek. Voor het eerst weer Avondmaal vieren. Als je niet de afstand zelf kan overbruggen (zij loopt ca 500 meter met de rollator) dan kunnen we je laten ophalen met een taxi dienst. De

chauffeurs en de gasten kennen elkaar al. Dat vertrouwde is misschien nog belangrijker dan ‘het plechtige’.

We zijn dankbaar voor de inzet van zoveel mensen, en de predikanten, de organisten. Maar we hebben wel afgesproken dat de dienst in het nieuwe jaar ook eens wat meer het karakter mag krijgen van de vieringen in de Lukaskerk. Want een ‘echte’ Lutherse dienst... die moet je leren proeven.

\*.\*.\*



## **Paradijsvogel coachen?**

***Door: Stichting Stad en Kerk***

---

Al ruim 25 jaar helpt ‘Over de Drempel’ mensen met een te volle woning om hun huis op te ruimen. Het gaat vaak om bijzondere mensen met een geheel andere levensstijl.

‘Over de Drempel’ zoekt creatieve vrijwillige coaches die met geduld en aandacht deze mensen helpen hun overvolle woning te ordenen en weer beter voor zichzelf te zorgen. Coaches die goed kunnen luisteren en mensen kunnen motiveren die anders zijn dan doorsnee. Zij bezoeken hen één keer per week een dagdeel.

Vrijwilligers krijgen een introductie in onderwerpen als psychische ziektebeelden, alcoholverslaving en hygiënische probleemsituaties. Jaarlijks is er een training, een vrijwilligersuitje en een etentje met cliënten. Vrijwilligers steunen elkaar in de intervisiebijeenkomsten en krijgen begeleiding van professionele hulpverleners.

Voor meer informatie: Jan Grotendorst, 070 318 16 16, of [jgrotendorst@stekdenhaag.nl](mailto:jgrotendorst@stekdenhaag.nl) Zie ook [stekdenhaag.nl/overdedrempel](http://stekdenhaag.nl/overdedrempel)

\*.\*.\*

## **Opvoeden in verbinding... wat een goed idee!**

***Christine Scheurkogel en Esther Israël***

---

Twee bijeenkomsten hebben we al gehad, en als u dit leest, drie. Moeders uit onze wijk komen bij elkaar, doen oefeningen in bemoediging en leren kijken naar gedrag van kinderen. Denken na over het verschil in opvoeding dat ze zelf hebben gehad en wat er hier in Nederland gebeurt. Waar ze uit een ander land komen (o.a. Bangladesh, Marokko, Nederland ) is het veel gewoner dat ouders en kinderen samen met grootouders en ongetrouwde tantes en ooms in de buurt leven. Kom je voor het trouwen naar Nederland, dan beseft je nog niet wat dat betekent – hoe eenzaam je kan zijn als je kinderen krijgt. En de weg door zorg nog niet kent, of niet alles verstaat.

Er was eens een Nederlandse kleuteronderwijzeres, die terecht kwam in vluchtelingenkampen in Jordanië... ze begon een cursus te geven (er is veel tijd en weinig te doen in zo'n kamp). Opzet is zo: om de twee weken bijeenkomst, met oefeningen en theorie, de weken er tussenin gaan deelnemers bij elkaar op bezoek om de huiswerkopdrachten te doen. Zij heeft de cursus verder vormgegeven toen ze weer in Nederland terugkwam en biedt die aan in het Nederlands, het Engels en het Arabisch.

Heel veel nadruk ligt op 'elkaar bemoedigen' en 'van elkaar leren'. Je leert niet alleen je kinderen (beter) kennen, maar ook jezelf. Waar leg je grenzen? Mag /moet je ook voor jezelf zorgen? Enz. enz.

Graag vraag ik u om eens om u heen te kijken en jonge ouders te vragen of ze eens mee willen doen. In het nieuwe jaar komt er beslist een vervolg – en het is nog veel leuker als de deelnemers echt van diverse achtergrond meedoen. Je raakt verrast door de kennis en kunde van de anderen!

## **Belangrijke gironummers:**

NL73INGB0006206900, BIC INGBNL2A – **PGG Lukaskerk**  
met vermelding van bestemming

NL41INGB0000600100, BIC: NGBNL2A **tnv Diaconie Lukaskerk, Den Haag**

NL27INGB0000551852, BIC: NGBNL2A  
t.n.v. Protestantse Stichting Wijkvereniging Binnenstad  
(o.a. bijzondere projecten in de Haagse binnenstad, onkosten voor  
het wijkblad, zondagse liturgieën)

Maaltijdce Lukaskerk  
IBAN: NL67ASNB0708520936; BIC: ASBNL21 t.n.v. Jan Becht en/of  
Margriet Quarles o.v.v. maaltijdproject

NL66INGB0006981862; BIC INGBNL2A t.n.v. Buurt en  
Lukaskerkprojecten

Collectebonnen: NL46 INGB 0000 076792 t.n.v. Diaconie vd  
Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage onder vermelding van uw  
naam en adres

\* . \* . \*

## **Kerkomroep**

U kunt onze diensten ook online volgen via [kerkomroep.nl](http://kerkomroep.nl).

Houd voor de meest actuele informatie ook steeds onze website in de  
gaten: [www.lukaskerk-den Haag.nl](http://www.lukaskerk-den Haag.nl)

**Pagina's 11 t/m 15  
rooster activiteiten in december**

**Houd voor actuele informatie ook onze website in de gaten:**

**[www.lukaskerk-denhaag.nl](http://www.lukaskerk-denhaag.nl)**

