



lukaskerk

Januari 2023
Maandblad Lukaskerk
Om en Bij 2
2512 XK Den Haag

Om en Bij de Lukaskerk

Jaargang 30

nummer 1

Predikant:**Jannet van der Spek**domineelukaskerk@xs4all.nl

telefonisch bereikbaar:

dinsdag, woensdag en donderdag
op 06-41728662

vrijdag en zaterdag 070-4062077

Diaconaal Werker: Esther Israëltelefoon: 06 57 73 49 87, eisrael@stekdenhaag.nl**Secretariaat:**

mw Els Bisschops

telefoon: 070 346 33 66, elcabiss@kpnplanet.nl

postadres: Lukaskerk, Om en Bij 2, 2512 XK Den Haag

Koster Lukaskerk – kosterlukaskerk@outlook.com

de heer Frederik Ekkelboom – 070 737 04 47

Telefoon Lukaskerk – 070 389 72 63

Verhuur ruimten: De heer Paul Blom

telefoon 070 4277261 (bellen tussen 18.00 en 19.00 u)

Colofon

Om en Bij de Lukaskerk is het wijkblad van de Protestantse Gemeente Lukaskerk en verschijnt 12 x per jaar op de laatste zondag van de maand.

Opgave abonnementen en adreswijzigingen:

Om en Bij 2, 2512 XK Den Haag, t.a.v. administratie wijkblad

of per email: lukaskerk@hotmail.com**Uitgave**

Protestantse Stichting Wijkvereniging Binnenstad

*zie voor gironummers achterzijde binnenblad.**Kopijdatum voor het wijkblad van februari 2023*

uiterlijk zondag 15 januari

Mail voor informatie naar lukaskerk@hotmail.com

Inhoudsopgave

Open plekjes in de muren van de Lukaskerk	Christine Scheurkogel	4
Straatkrantontmoeting	Van Coby Toet	4
Energie besparen	Margriet Quarles	5
Buurt- en Lukaskerk in 2022: een terugblik	Esther Israël	6
Agenda januari 2023		9
Jubileum ds. Fokke Fennema	Jannet van der Spek	13
Seniorenkring in januari 2023	Els Pellen	14
Christelijke meditatie	Jannet van der Spek	14
Jozef! In hemelsnaam	Jannet van der Spek	14
Lief en leed delen	Berdien Penning	15
Ontmoeting en inspiratie	Frederik Ekkelboom	15
Collectes	Kees Ton, Petra Hamerslag en Fokke Brouwer	16
Gebedsweek voor de eenheid van christenen	Waltraut Stroh, Christine Scheurkogel, Margriet Quarles	18
Een nieuwe baan; vrijwilliger in House Martin!	Corrie Hoogendoorn	19

Open plekje in de muren van de Lukaskerk

Door: Christine Scheurkogel

Nee, 'tochten' doet het niet – maar poreus zijn de muren van ons kleine kerkje wel. Als ik terugkijk naar het voorbije jaar waren er op heel veel middagen en avonden mensen binnen onze muren, die zich niet tot de kerk rekenen. Maar ze komen wel, en ze blijken zich welkom te voelen. Denk eens terug aan de inloopmiddagen. Kijk eens naar de open maaltijden en die bij de kringvieringen, zowel de gewone, elke maand, als de 'extra' weken voor de Paastijd, en in de Adventstijd.

Na corona is er weer meer variatie gekomen. Verwonderwandelingen naar buiten toe. Woensdagen Luisterkracht. Woensdagen met huiswerk hulp en bijles. Maar ook de groepen rond opvoeding van jonge kinderen. Het inloopspreekuur naast de voedselbank en nu ook een 'jobcoach'. Even zoveel mogelijkheden om mensen steeds een beetje beter te leren kennen, en een stukje met elkaar 'mee te lopen', goeiedag te zeggen, even te vragen hoe het gaat. Te zien hoe nieuwe binnekomers ontdooien van hun eerste onzekerheid, als ze door Robert worden aangesproken, (net zo makkelijk in het Engels of Frans), of door Majid in het Farsi. Hoe verrast een kopje soep wordt genoten.

Zelf geniet ik van het 'oefenen in gewoon Nederlands' praten met een kleine groep vrouwen, over dagelijkse dingen en gewoonten, maar ook over herinneringen en verdriet en bidden. Zomaar elke keer een druppeltje in het geheel. En al die ontmoetingen helpen mee om het leven iets gemakkelijker te laten worden voor één of twee mensen per dag... We boffen maar, met elkaar! En met al die mensen die zich wel tot kerk mensen rekenen, en klaarzetten, opruimen, reparaties doen... en vergaderen, en bezoeken doen, enzovoort enzovoort.

Gezegend nieuw jaar!

..*

Bericht van Coby Toet

Bij Albert Heijn zat een mevrouw met de straatkrant. Ik had kleingeld bij me en ik vroeg aan de dame wat de straatkrant kost. Zij wees het aan op de krant. Ik zei: “mevrouw, 2,50 euro”. Ze keek me aan en wees weer op de krant. Ze keek me aan en wees weer op de krant. Ik zei weer: “mevrouw, 2,50 euro”. En toen zei de dame het na, en we hebben het een paar keer geoefend, lachten naar elkaar en groetten. Een dag later ging ik weer naar Albert Heijn, en de mevrouw met de straatkrant zat er weer ze lachte, en zei, 2,50 euro, en we groetten.

Ik moest denken aan wat Hilly jaren geleden vertelde over de mensen van de straatkrant, dat er niet naar ze gekeken wordt. Als ik dan zo naar de mevrouw kijk, ze is nog niet zo oud, maar ze mag nu wel binnen in de winkel zitten, wat ben ik dan bevoorrecht. Ik neem van de week de straatkrant weer mee, dan kan mevrouw hem weer verkopen.

..*

Energie

Door: Margriet Quarles

Met een groep gemeenteleden hebben we gesproken over het bezuinigen op energie. Misschien heeft u het overzicht met acties zien hangen in de vergaderzaal, een aantal, die ons wellicht raken, noem ik er hier.

- 1.** De thermostaat gaat van 19.5 naar 18. Dat betekent een besparing van ongeveer 1650 euro per jaar. (We worden dus een warmetruienkerk, zo schreef onze voorzitter). Overigens, herinnert u zich de tijd dat we altijd onze jas aanhielden in de kerk?
- 2.** Verwarmingen in de wc's blijven uit. Als we ergens een verwarming hoger zetten, draaien we die weer laag als we de ruimte verlaten.
- 3.** We houden de deuren zoveel mogelijk dicht, lichten uit waar we niet zijn.
- 4.** vaat voor de afwasmachine sparen we zoveel mogelijk op, zodat

we de afwasmachine zo min mogelijk gebruiken. In verband met hygiëne, wassen we niet met de hand af.

5. de kraan in de keuken blijft een uitdaging. afgesproken is dat de bovenste kraan opengedraaid blijft en de onderste kranen (warm/koud) dicht.

Tot slot werd opgemerkt dat het vooral om bewustwording gaat, en aanpassing van het gedrag. We wensen elkaar een warme winter toe

..*

Buurt- en Lukaskerk in 2022:

Een terugblik op een aantal activiteiten van het diaconale werk in het afgelopen jaar.

Door: Esther Israël, diaconaal werker

Elke donderdag worden voedselpakketten uitgedeeld. Omdat het aantal mensen dat een pakket nodig heeft stijgt, delen we inmiddels 120 pakketten uit in plaats van de gebruikelijke 100. Vanwege de lege magazijnen van Voedselbank

Haaglanden zijn de pakketten de laatste tijd wat minder gevuld. Blij zijn we daarom met alle donaties, zowel in de houten kist in de kerkzaal als op de bankrekening. Hartelijk dank!



Nu we niet meer geregeerd worden door corona, kunnen we weer uitgebreid koffiedrinken en soep of pannenkoeken eten met bezoekers van de voedselbank. Steeds meer mensen maken daar gebruik van. Tijdens de uitgifte van de voedselpakketten is ook het inloopspreekuur open. Twee vrijwilligers buigen zich over vaak complexe vragen en 'luisteren' naar vragen die niet hardop gesteld worden. Dank aan het toegewijde team, waardoor ons uitgiftepunt draait als een geoliede machine!

Mamaverhalenkoor

Het Mamaverhalenkoor zingt weer uit volle borst. Ze traden viermaal op en er zijn nieuwe leden aangehaakt. Volgend jaar vieren ze hun 15-jarig jubileum, wat wordt voorbereid door onder meer het schrijven van nieuwe liederen. Daartoe hebben de Mama's onder begeleiding van een professional verhalen uit hun leven op een poëtische manier verwoord.

Tweemaal deden we de korte oudercursus: 'Opvoeden in Verbinding'. Moeders uit verschillende culturen gaan door middel van verschillende werkvormen met elkaar in gesprek over het opvoeden van jonge kinderen. Ze treden even binnen in elkaars wereld, bemoedigen elkaar, zien dat andere moeders tegen dezelfde opvoedproblemen aanlopen en geven elkaar tips. 'Wat ik geleerd heb is dat ik rustig blijf als mijn kinderen niet willen luisteren en niet meer zo snel schreeuw', zei een moeder. Een andere moeder: 'Ik heb geleerd om grenzen aan te geven, bij mezelf en bij mijn kind'.

Luisterkracht

Het project 'Luisterkracht', mede begeleid door Jannet van der Spek, is nu ruim een jaar onderweg. Twaalf mensen delen hun verhalen over hun leven in armoede en/of uitsluiting. Inmiddels is het een hechte groep geworden. Eén van hen, een man zonder papieren, kent u wellicht. Hij vertelde zijn verhaal tijdens een zondagse kringviering. We zijn nu in de fase beland dat we 'mensen met invloed' benaderen die aan de groep worden toegevoegd. Zij gaan luisteren, diep luisteren, naar de verhalen van de ervaringsdeskundigen, om zich daardoor te laten raken. En er zal samen gezocht worden naar manieren om regels, werkwijzen of beleid daadwerkelijk te veranderen.



We komen samen tijdens de kringvieringen en solidariteitsmaaltijden. Na corona zagen we het aantal deelnemers weer groeien. Een gemêleerde groep, samen in de kring, zingend, biddend rond de kaarsenboom, verhalen delend tijdens de maaltijd. Elke keer ben ik weer dankbaar dat ik onderdeel mag uitmaken van zo'n mooie kring van mensen.

De kerk is nu viermaal per week in de middag open voor ontmoeting, koffie en thee of het aansteken van een kaarsje. Een warme plek voor iedereen die daar behoefte aan heeft, letterlijk of figuurlijk.

Maaltijd en spreekvaardigheid oefenen

Tot slot twee activiteiten die afgelopen jaar gestart zijn. Om de week wordt er gekookt en gegeten door zo'n vijftien mensen. De gang van zaken wordt door hen zelf bepaald. Iemand zei: 'De hele samenleving zit hier aan tafel'. Je eet en werkt dan ook samen met mensen die je anders niet zo snel tegenkomt. Een verrijking en soms een uitdaging.

Dames die we kennen van andere activiteiten wilden graag hun Nederlandse spreekvaardigheid vergroten. Samen kwamen we op het idee om een gespreksgroepje in het leven te roepen waar verzin-het-maar aan onderwerpen ter sprake kan komen. Het draait daarom niet alleen om taal, maar ook om ontmoeting, gezelligheid en het ontdekken van elkaars cultuur. Christine Scheurkogel is de enthousiaste begeleider van dit taalgroepje.

Uiteindelijk gaat het in het diaconale werk niet (alleen) om de activiteiten, maar om het creëren van een plek waar ieder zich thuis voelt, zijn verhaal kan delen, vriendschappen kan sluiten, zijn talenten kan inzetten, waar kwetsbaarheid mag zijn en levenskracht ontdekt wordt. Zo vormen we met elkaar een gemeenschap. En langzamerhand is die aan het groeien.

Veel dank aan iedereen die zijn/haar steentje bijdraagt aan het bouwen van deze gemeenschap!

Activiteiten januari 2022			
Dinsdag 27 december	Open kerk, welkom voor een praatje, kopje koffie, aansteken van een kaars.	Lukaskerk	13.30 – 15.30
Woensdag 28 december	Open kerk, welkom voor een praatje, kopje koffie, aansteken van een kaars.	Lukaskerk	13.30 – 15.30
Donderdag 29 december	Voedselbank	Lukaskerk	
	Inloopspreekuur, welkom met vragen	Lukaskerk	10.30 - 12.00
	Open kerk, welkom voor een praatje, kopje koffie, aansteken van een kaars.	Lukaskerk	13.30 – 15.30
Zaterdag 31 december	Open kerk vanaf 13.30 uur met oliebolletjes en appelflappen, om 18.00 uur kringviering met erwtensoep	Lukaskerk	Vanaf 13.30. start viering 18.00
Zondag 1 januari 2023	Lulumorgengebed in de Lutherse kerk	Lutherse kerk, niet in de Lukaskerk	Let op! 11.00
Maandag 2 januari 2023	Open kerk, welkom voor een praatje, kopje koffie, aansteken van een kaars.		
Dinsdag 3 januari	Open kerk, welkom voor een praatje, een kopje koffie, aansteken kaarsje.	Lukaskerk	13.30 – 15.30

	Ontmoeting en inspiratie	Lukaskerk	16.00
Dinsdag 3 januari	Seniorenkring, spelletjesmiddag	Lutherse kerk	13.15
Woensdag 4 januari	Open kerk, welkom voor een praatje, een kopje koffie, aansteken kaarsje.	Lukaskerk	13.30 – 15.30
	Viering door de week, vanaf 18.00 welkom voor een kop soep	Lukaskerk	18.00
Donderdag 5 januari	Voedselbank	Lukaskerk	
	Inloopspreekuur, welkom met vragen	Lukaskerk	10.30 - 12.00
	Open kerk, welkom voor een praatje, kopje koffie, aansteken van een kaars.	Lukaskerk	13.30 – 15.30
Zondag 8 januari	Viering in de Lukaskerk, voorganger NTB	Lukaskerk	10.15
	Eredienst Lutherse Kerk, voorganger Jannet van der Spek	Lutherse Kerk	10.15
Maandag 9 januari	Open kerk, welkom voor een praatje, kopje koffie, aansteken van een kaars.	Lukaskerk	13.30 – 15.30
Dinsdag 10 januari	Open kerk, welkom voor een praatje, kopje koffie, aansteken van een kaars.		13.30 – 15.30

Woensdag 11 januari	Open kerk, welkom voor een praatje, kopje koffie, aansteken van een kaars.	Lukaskerk	13.30 – 15.30
	Kringviering en maaltijd in de Lukaskerk	Lukaskerk	18.00
Donderdag 12 januari	Voedselbank	Lukaskerk	
	Inloopspreekuur, welkom met vragen	Lukaskerk	10.30 - 12.00
	Open kerk, welkom voor een praatje, kopje koffie, aansteken van een kaars.	Lukaskerk	13.30 – 15.30
Zondag 15 januari	Kringviering in de Lukaskerk, voorganger Jannet van der Spek	Lukaskerk	10.15
	Eredienst in de Lutherse kerk, voorganger NTB	Lutherse Kerk	10.15
Maandag 16 januari	Open kerk, welkom voor een praatje, kopje koffie, aansteken van een kaars.	Lukaskerk	13.30 – 15.30
Dinsdag 17 januari	Open kerk, welkom voor een praatje, kopje koffie, aansteken van een kaars.	Lukaskerk	13.30 – 15.30
	Seniorenkring spelletjesmiddag	Lutherse Kerk	13.15
Woensdag 18 januari	Open kerk, welkom voor een praatje, kopje koffie, aansteken van een kaars.	Lukaskerk	13.30 – 15.30

Donderdag 19 januari	Voedselbank	Lukaskerk	
	Inloopspreekuur, welkom met vragen	Lukaskerk	10.30 - 12.00
	Open kerk, welkom voor een praatje, kopje koffie, aansteken van een kaars.	Lukaskerk	13.30 – 15.30
	Interactieve voorstelling Jozef! (over burnout)	Lutherse kerk	20.00
Zondag 22 januari	Viering in de Lukaskerk, voorganger Jeannet Bierman	Lukaskerk	10.15
	Eredienst in de Lutherse kerk, Erwin de Fouw	Lutherse Kerk	10.15
Maandag 23 januari	Open kerk, welkom voor een praatje, kopje koffie, aansteken van een kaars.	Lukaskerk	13.30 – 15.30
Dinsdag 24 januari	Open kerk, welkom voor een praatje, kopje koffie, aansteken van een kaars.	Lukaskerk	13.30 – 15.30
Woensdag 25 januari	Open kerk, welkom voor een praatje, kopje koffie, aansteken van een kaars.	Lukaskerk	13.30 – 15.30
	Christelijke meditatie	Lukaskerk	19.30
	Startviering gebedsweek, zie pagina 18	Lukaskerk	19.30
Donderdag 26 januari	Voedselbank	Lukaskerk	

	Inloopspreekuur, welkom met vragen	Lukaskerk	10.30 - 12.00
	Open kerk, welkom voor een praatje, kopje koffie, aansteken van een kaars.	Lukaskerk	13.30 – 15.30
Zondag 29 januari	Jubileum ds Fokke Fennema, feestelijke dienst in de Lutherse Kerk, voorgangers Fokke Fennema, Jannet van der Spek, Erwin de Fouw	Lutherse Kerk, let op: geen viering in de Lukas	LET OP 11.00 uur
Maandag 30 januari	Open kerk, welkom voor een praatje, kopje koffie, aansteken van een kaars.	Lukaskerk	13.30 – 15.30
Dinsdag 31 januari	Open kerk, welkom voor een praatje, kopje koffie, aansteken van een kaars.	Lukaskerk	13.30 – 15.30
	Seniorenkring spelletjesmiddag	Lutherse Kerk	13.15

..*

Ds. Fokke Fennema zestig jaar predikant

Op 27 januari is het zestig jaar geleden dat ds Fokke Fennema in het ambt van predikant werd bevestigd. Een uniek jubileum. Wij willen dat vieren op zondag 29 januari in een feestelijke luluviering in de Lutherse kerk, waarin Fokke zelf voorgaat samen met ds Erwin de Fouw en Jannet vd Spek. **Aanvang van de viering is 11 uur.**

..*

Seniorenkring in januari 2023

Door: Els Pellen

Met frisse moed gaan we het nieuwe jaar in. Een jaar met hopelijk veel gezellige bijeenkomsten en een goede gezondheid voor ons allemaal. Op dinsdag 3, 17 en 31 januari willen wij weer bij elkaar komen voor gezellige spelletjesmiddagen. Van 13.15 tot 15.30 uur op de Lutherse Burgwal 7 in Den Haag.



Wilt u een keer komen kijken of wilt u informatie over de seniorenkring, neemt u dan even contact op met Els Pellen (tel 06 50434300). **Wij vinden het altijd gezellig om nieuwe deelnemers te ontvangen.**

Met de beste wensen voor 2023 en hartelijke groeten namens alle vrijwilligers.

..*

Christelijke meditatie

Door: Jannet van der Spek

Mediteren is in. Heel begrijpelijk als je rust zoekt en verdieping. Minder bekend is dat het christendom een lange traditie heeft van meditatie en verstilling. Daar gaan we mee kennis maken. Zeven keer in de Lukaskerk, de eerstvolgende keer: 25 januari, 19.30 uur. Info en opgave bij Jannet van der Spek.

..*

Jozef! In hemelsnaam

Een interactieve voorstelling over burnout

Door: Jannet van der Spek

Met zelfgeschreven composities voor gitaar en strijkers omlijst Jozef! vanuit zijn eigen verhaal de belevingswereld van een

jongere met een burn-out. Muzikant Bram Ruiter kruipt in deze voorstelling in de huid van Jozef!, een mens die weet wat het is om in de put te belanden en er uit te komen.

Deze avond wordt georganiseerd door LUX en de Lutherse kerk Den Haag. In de Lutherse kerk op 19 januari van 20.00 tot 21.30 uur. Zaal open 19.30 uur. Toegang 10 euro

..*

Lief en leed delen in de Lukaskerk: november 2022

Door: Berdien Penning

Bloemen gaven we in de maand november aan:

Joeke, ds. Mark v.d. Laan, Jeanette v.d. P. schoondochter Corrie, Ment (88!), ds. Willem (via Heleen, die het via Jannet aan Jonne gaf, Josefien, Janny en Myrthe voor hun bijdrage aan de Taizé-viering, stoelensjouwer Margriet.

Een verjaardagskaart stuurden we naar:

Ment, Charmain, Danique, Djoa, Leo T. Thea G. Tineke Wilzing, Imke v.d.B. Margriet Q. Martine, Louisa.

Een extra kaart stuurden we naar:

Elleke, Hanna en Coos, Richtje, Gerry v.d.B. Gerrie v.d.Ven, Jan en Florence. Felicitatie met de geboorte van hun zoon, Lucas Smit aan Suzanne Ossewaarde en haar man. Mascha de Haan ('zag Sara'), Joeke, Sander en Folly, Tanca (nieuwe baan).

..*

Ontmoeting en inspiratie

Door: Frederik Ekkelboom

We beginnen ons anderhalf uur met het programma de Verwondering. Annemiek Schrijver heeft een gesprek met een gast over hun inspiratie en alledaagse spiritualiteit.

Naar aanleiding daarvan hebben we ons eigen gesprek. Daarna luisteren we naar een lied met een mooie inspirerende tekst en

kijken we waar onze verbeeldingskracht ons brengt. Dinsdagmiddag 17 januari 2023 beginnen we om 16 uur en we stoppen om 17.30 uur. Welkom! Uw gastheer: Frederik Ekkelboom.

airole@outlook.com

..*

Collectes van oktober

Door: Kees Ton, Petra Hamerslag, Fokke Brouwer

Opbrengsten 'eerste' collecte voor diaconie in november

06-11	Wijkdiaconie	€ 117,70
13-11	KiA Werelddiaconaat arbeidsmigranten Golfstaten,	€103,75
20-11	Wereldhuis	€ 81,15
27-11	Lutherse kerk	

De collectes die gehouden worden in de Luludiensten die in de Lutherse kerk plaatsvinden zijn bestemd voor de doelen die in het Lutherse collecterooster zijn opgenomen.

Opbrengsten 'tweede' collecte voor kerk/wijkgemeente, november

6-11	Kerk in Actie Najaarszending	€ 109,95
13-11	Eigen wijkgemeente	€ 49,65
20-11	Protestantse Kerk Pastoraat	€ 49,50
27-11	Lutherse kerk	

Collectedoelen in januari

- 1-1 Naar de Lutherse Kerk
- 8-1 Wijkdiaconie, Haastu Studentenpastoraat
- 15-1 Aandachtscentrum, Protestantse Kerk Ondersteuning gemeenten
- 22-1 Buurt en Kerkhuis Paardenberg, Pioniersplekken
- 29-1 Naar de Lutherse Kerk

Haastu Studentenpastoraat

Haastu organiseert verschillende activiteiten voor alle studenten in Den Haag. Denk dan aan ontmoetingen met elkaar, om nieuwe

dingen te ontdekken over jezelf en je te verdiepen in spannende onderwerpen. Haastu heeft een eigen website waarop een programmaboekje en diverse activiteiten staan vermeld. Meer lezen: www.haastu.nu

Aandachtscentrum

Het Oecumenisch Aandachtscentrum is een rustpunt, een plaats van ontmoeting, waar men vrijblijvend kan praten over geloof en levensvragen en zijn of haar zorgen met de ander delen. Een deel van de ruimte is ingericht met een leestafel en een leeshoek. Er is een stilteruimte voor rust, meditatie en gebed. Iedereen is welkom! Onze gasten worden met respect benaderd en kunnen hier even op adem komen en een luisterend oor vinden. Zoals in een huiskamer, gewoon onder elkaar met een kopje thee of koffie. Meer lezen: www.aandachtscentrumdenhaag.nl

Buurt en Kerkhuis Paardenberg

De Paardenberg is al 30 jaar als buurt-en-kerkhuis gevestigd in de Julianakerk, gelegen in de wijk Transvaal, een wijk waar mensen uit de hele de wereld wonen. Om hen te bereiken gaan we nu ook zelf de wijk in met een bakfiets met koffie en thee. Zo maken we contact met mensen en hopen we de drempel te verlagen voor het vragen om hulp of het deelnemen aan een activiteit. Deze activiteiten zijn o.a. Nederlandse les, fietsles, koffie-inloop en maaltijden. Meer lezen: www.stekdenhaag.nl/paardenberg

Pioniersplekken

De Protestantse Kerk Den Haag zet in op kerkvernieuwing, in de wijkkerken en op nieuwe plekken in de stad. Via kleinschalige, laagdrempelige initiatieven komt zij in contact met nieuwe mensen en laten we zien dat God voor mensen in deze tijd van grote betekenis kan zijn. In onze stad zijn op dit moment 6 pioniersplekken van de Protestantse Kerk Den Haag actief die uw financiële ondersteuning goed kunnen gebruiken. Lees meer op: www.protestantsekerkdenhaag.nl/haagspionieren

..*

Gebedsweek voor de eenheid van christenen

Door: Waltraut Stroh, Christine Scheurkogel, Margriet Quarles

DOE GOED, ZOEK RECHT, is het thema van de jaarlijkse gebedsweek voor de eenheid van christenen van 15 t/m 22 januari. Christenen van verschillende kerken uit de Amerikaanse staat Minnesota hebben dit thema gekozen en een uitgebreide liturgie voorbereid die over de hele wereld gebruikt gaat worden. Bij het thema speelt een rol dat de zwarte jonge man George Floyd in deze staat in mei 2020 om het leven gebracht werd wat weer aanleiding was voor de wereldwijde Black Lives Matter beweging. Het zoeken naar eenheid gaat samen met het overwinnen van discriminatie en racisme. De afgelopen twee jaar konden we de gebedsweek maar beperkt vieren door corona. Deze keer hopen we op brede deelname. Als initiatiefgroep vanuit de Lukaskerk hebben we andere geloofsgemeenschappen benaderd in het centrum van Den Haag. Er is een oecumenische viering aan het begin van de week op **zondag 15 januari in de Lukaskerk en aan het einde op 22 januari in de Lutherse Kerk**. Van maandag t/m zaterdag worden er op

verschillende locaties om 19:30 avondgebeden gehouden. Het definitieve programma wordt nog bekend gemaakt.

Deze gebedsweek is altijd een mooie gelegenheid om met christenen van andere geloofsgemeenschappen en hun manieren van bidden en vieren kennis te maken en de onderlinge band te versterken. Wij zijn allemaal lidmaten van één lichaam, het lichaam van Christus.



..*

Een nieuwe baan; vrijwilliger in House Martin!

Door: Corrie Hoogendoorn

In een andere keuken dan die van de Lukaskerk ga ik kijken. De Lukaskerk waar ik me mijn halve leven al beweeg.

Aan het einde van afgelopen zomer was ik op de slotmanifestatie van de walk for peace. Daar liep een mevrouw met haar dochtertje folders uit te delen met erbij een eigen gebakken koekje. Het waren hangers om aan je deur te hangen als bewijs dat je op je kamer bent. Evenals in hotels. House Martin stond erop. Het was een actie om vrijwilligers te werven om mee te helpen om dakloze mensen een prettige warme plek te geven als ze tijdelijk niet meer verder kunnen door ziekte. Even op adem komen.

House Martin, op de Hoofthofskade waar ik 1x per week avond/slaapwacht ga doen. Ik heb begrepen dat ze daar best nog wat mensen kunnen gebruiken; mensen die van mensen houden. Volgende keer zal ik vertellen hoe het me vergaan is.

Belangrijke gironummers:

NL73INGB0006206900 **PGG Lukaskerk**
met vermelding van bestemming

NL41INGB0000600100 **tnv Diaconie Lukaskerk, Den Haag**

NL27INGB0000551852
t.n.v. Protestantse Stichting Wijkvereniging Binnenstad
(o.a. bijzondere projecten in de Haagse binnenstad, onkosten voor
het wijkblad, zondagse liturgieën)

NL66INGB0006981862 t.n.v. Buurt en Lukaskerkprojecten

Collectebonnen: NL46 INGB 0000 076792 t.n.v. Diaconie van de
Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage onder vermelding van uw
naam en adres

* . * . *

Kerkomroep

U kunt onze diensten ook online volgen via kerkomroep.nl.

Houd voor de meest actuele informatie ook onze website in de gaten:
www.lukaskerk-den Haag.nl

Inschrijven voor de wekelijkse informatiemail? Laat het weten via
lukaskerk@hotmail.com

Pagina's 9 t/m 13

rooster activiteiten in januari

Houd voor actuele informatie ook onze website in de gaten:

www.lukaskerk-den Haag.nl

