

lukaskerk

Juni 2023
Maandblad Lukaskerk
Om en Bij 2
2512 XK Den Haag

Om en Bij de Lukaskerk

Jaargang 30

nummer 6

Predikant:**Jannet van der Spek**domineelukaskerk@gmail.com

telefonisch bereikbaar:

dinsdag, woensdag en donderdag
op 06-41728662

vrijdag en zaterdag 070-4062077

Diaconaal Werker: Esther Israëltelefoon: 06 57 73 49 87, eisrael@stekdenhaag.nl**Secretariaat:**

mw Els Bisschops

telefoon: 070 346 33 66, elcabiss@kpnplanet.nl

postadres: Lukaskerk, Om en Bij 2, 2512 XK Den Haag

Koster Lukaskerk – kosterlukaskerk@outlook.com

de heer Frederik Ekkelboom – 070 737 04 47

Telefoon Lukaskerk – 070 389 72 63

Verhuur ruimten: De heer Paul Blom – paulblom@casema.nl

telefoon 070 4277261 (bellen tussen 18.00 en 19.00 u)

Colofon

Om en Bij de Lukaskerk is het wijkblad van de Protestantse Gemeente Lukaskerk en verschijnt 12 x per jaar op de laatste zondag van de maand.

Opgave abonnementen en adreswijzigingen:

Om en Bij 2, 2512 XK Den Haag, t.a.v. administratie wijkblad

of per email: lukaskerk@hotmail.com**Uitgave**

Protestantse Stichting Wijkvereniging Binnenstad

*zie voor gironummers achterzijde binnenblad.**Kopijdatum voor het wijkblad van juli 2023*

uiterlijk maandag 12 juni

Mail voor informatie naar lukaskerk@hotmail.com

Inhoudsopgave

De Schilderswijk beter leren kennen	Esther Israël	4
Meer ruimte door VVV: ver voedsel vasten	Karin Astrid Siegmann	5
Dodenherdenking 2023	Corrie Hoogendoorn	6
Gezocht: taalmaatjes	Esther Israël	7
Recht op vergeving?	Door: Erwin de Fouw, Jannet van der Spek en Rik Zwalua (Lux)	7
Jozef in de kinderkerk	Jannet van der Spek	8
Agenda juni 2023		9
De seniorenkring in juni		13
Ontmoeting en inspiratie	Frederik Ekkelboom	17
Lief en leed delen	Berdien Penning	14
Collectes	Kees Ton, Petra Hamerslag en Fokke Brouwer	15
Uit de keuken van House Martin	Corrie Hoogendoorn	16
Theaterstuk De Nieuwe Profeten: 25 juni	Groene Lukas	17
Wake voor Vluchtelingen	STEK, PGG Den Haag	18

Lukaskerk in de Schilderswijk de wijk beter leren kennen

Door: Esther Israël, diaconaal werker

Wat betekent het dat we als Lukaskerk in de Schilderswijk staan? Hoe kunnen we ons verbinden met de wijk? Hoe kunnen we er van betekenis zijn? Vragen die te maken hebben met 'presentie'. In onze visie staat dat we als Lukaskerk zicht willen krijgen op onze presentie in de Schilderswijk. In de afgelopen maanden kwam het onderwerp dan ook al verschillende malen voorbij.

Uit de gesprekken die we hierover hadden, blijkt dat we het makkelijker vinden om ons in de Lukaskerk te verbinden met mensen uit de wijk, dan om dat in de wijk zelf te doen. Begrijpelijk, want de meeste gemeenteleden wonen niet in de wijk. Dus waar en hoe moet je beginnen?

Om de wijk beter te leren kennen en te ervaren wat de wijk met je doet, word je uitgenodigd een 'exposurewandeling' te maken. De kerkenraadsleden hebben al afgesproken om dit te gaan doen. Tijdens zo'n wandeling loop je rond in de wijk, je gaat bijvoorbeeld een winkel binnen, maakt een praatje, drinkt ergens een kopje koffie... En dan laat je je zintuigen hun werk doen. Je laat je raken. Geeft geen invulling of oordeel aan wat je registreert. Ieder maakt de wandeling van ongeveer 1,5 uur op haar/zijn eigen tijd. **Op 22 juni**, voorafgaand aan de kerkenraadsvergadering, bespreken we onder leiding van dominee Jannet wat het met ons heeft gedaan.

Een andere mogelijkheid is om rondgeleid te worden door de Schilderswijk. Heb je de Van Ostadewoningen wel eens gezien? Weet je waar het 'Schillepaard van de Schilderswijk' staat en welke betekenis dit beeld heeft? Heb je wel eens koffie of thee gedronken in een Marokkaans theehuis? Meld je aan en we prikken een datum om in juni een keer met elkaar de wijk in te trekken.

Verder zijn er twee moslima's in de wijk die het leuk zouden vinden om mensen uit de Lukaskerk bij hen thuis te ontvangen voor

koffie/thee en ontmoeting. Hoe verrijkend is het om als mensen uit verschillende culturen verhalen te delen over het leven!

Nieuwsgierig geworden? Bel (06 57734987) of mail me (eisrael@stekdenhaag.nl) voor meer info of om een afspraak te maken voor één van de activiteiten.

..*

Meer ruimte door VVV: ver voedsel vasten

Door: Karin Astrid Siegmann

Toen ik tijdens de Veertigdagentijd begon met Ver Voedsel Vasten – oftewel VVV – dacht ik dat dat meer bewustzijn zou opleveren over de vaak belabberde omstandigheden waaronder ons voedsel ver weg (en soms dichtbij) geproduceerd wordt. En over de voedselschatten van de regio.

Wat heeft mij VVV opgeleverd? Vasten geeft ruimte, verwachtte ik. In mijn kast is zeker meer ruimte ontstaan. Rijst (uit India), rozijnen (Turkije) en amandelen (Spanje) en veel ander houdbaar voedsel was op een gegeven moment op. Mijn ontbijt veranderde naar muesli zonder banaan (Dominicaanse Republiek) – maar wel met peer uit Zeeland. Ik werd heel zuinig op koffie (Bolivia). Tijdens dezelfde periode leerde ik veel over de onzichtbare kosten van het verplaatsen van ver voedsel (en andere spullen) op mens en natuur door de boeiende podcast ‘Containerbegrip’ (decorrespondent.nl/collectie/containerbegrip)

Wat doe ik met die ruimte? Ik weet het nog niet. Mijn kast is nog leger dan voorheen, ook al staat er ook nieuw voedsel in. Bijvoorbeeld kruidenthee uit de tuin van Pluk! in Loosduinen. Daar werk ik sinds februari een paar uur per week. In hun heemtuin heb ik afgelopen maand zuring ontdekt. Ik mocht plukken zoveel ik wilde en heb er risotto, soep en pannenkoeken van gemaakt. Héérlijk!

..*

Dodenherdenking 2023

Door: Corrie Hoogendoorn

In de vroege avond van 4 mei ben ik met de fiets op pad. Ik moet op de Binckhorst zijn. Het is half acht en om acht uur zal de dodenherdenking zijn. Mijn afspraak is snel afgehandeld en zo gebeurt het dat ik naar het Trekvlietplein kan gaan waar een gedenkplek is voor gevallen in de Tweede Wereldoorlog. Het is een terrein van gemeentewerken en het eerste wat ik zie als ik aan kom fietsen is een open hek met daarachter aan de linkerkant een rustig plekje waar drie kransen op standaards staan. Ook nog wat lossen bloemen en ik zie een man die vol aandacht een bosje bloemen bij een van de plakkaten tegen de muur aan legt.

Ik zet mijn fiets neer en ga op het bankje zitten wat er staat. De man staat nog wat te mijmeren en komt even later bij me zitten. We stellen vast dat het officiële gedeelte op een ander tijdstip heeft plaatsgevonden en dat we samen tot acht uur hier blijven. Een auto van de security komt door het hek rijden en de chauffeur meldt, dat als hij terugkomt, hij het hek gaat sluiten. Het is kwart voor acht, maar gelukkig heeft hij veel werk om alles verder op het terrein te controleren.

De man vraagt zich af hoe het komt dat ik juist hier ben voor de herdenking en ik vertel over de geboortedag van mijn moeder en dat we in Helenaveen altijd eerst naar de dodenherdenking gingen alvorens haar verjaardag te vieren. En dat ik vanwege mijn afspraak dus toevallig hier ben.

Hij vertelt dat hij vijftig is en voor het eerst naar deze plek komt. Dat zijn overgrootvader vijftig was en bij de gemeente werkte en dat dat niet meer mocht omdat hij Jood was en dus weggevoerd werd. En dat het een wonder is dat hij hier nu zit en heel veel bij zijn grootvader was die twintig was toen zijn vader weg was en dat hij nu zelf een zoon van twintig heeft. Ook dat er weinig over gesproken werd thuis en dat hij nu dit verhaal voor het eerst vertelde aan iemand.

Ineens is het acht uur, we staan op en zijn twee minuten stil. We drukken elkaar de hand met tranen in de ogen. In de verte de auto van de security, die nadat wij ieder ons weegs gaan, het hek zal sluiten.

..*

TAALMAATJES
GEZOCHT

Gezocht: taalmaatjes

Vind je het leuk om migranten te helpen hun taalvaardigheid te vergroten? We zoeken taalmaatjes die wekelijks 1,5 uur beschikbaar zijn om met iemand aan de slag te gaan om beter Nederlands te leren spreken en eventueel te schrijven.

Wellicht starten we daarnaast binnenkort met een groep mannen die door in gesprek te gaan over allerlei onderwerpen hun Nederlandse spreekvaardigheid oefenen en verbeteren. Hiervoor zijn we op zoek naar een vrijwilliger, die affiniteit heeft met zowel taal als het begeleiden van een groepsproces.

Bel voor meer informatie 06 57734987 (Esther Israël)

..*

Recht op vergeving?

Door: Erwin de Fouw, Jannet van der Spek en Rik Zwalua (Lux)

Vergeving is een van de kernpunten van het christelijk geloof. Het is een scheppende kracht die nieuw begin mogelijk maakt. Maar een kerk die al te makkelijk over vergeving spreekt loopt het gevaar de kant van de sterken te kiezen en geen oog te hebben voor de slachtoffers. Als je de Bijbel leest, weten we dat we Gods barmhartigheid nooit los mogen zien van zijn gerechtigheid.

Hoe werkt dat in onze samenleving waar debatten zich verharderen? Waar sommige slachtoffers op hun strepen staan en anderen zoals altijd worden vergeten? Waar goed en kwaad onlosmakelijk door elkaar heen lopen? Voor de zomer organiseren we samen met Lux twee avonden om over dit thema na te denken, een van de avonden is al geweest als dit blad is verschenen: Op donderdagavond 25 mei sprak advocaat Richard over het recht doen aan daders en slachtoffers en op welke manier het Nederlands strafrecht hier nu wel of niet behulpzaam bij is. Korver is landelijk bekend als advocaat die vaak de kant van de slachtoffers vertegenwoordigt.

Op **dinsdag 27 juni** zal het gaan over omgaan met woede. Iedereen ervaart wel boosheid, maar het gaat er natuurlijk om hoe je hieraan uiting geeft en hoe je vervolgens vanuit die boosheid kunt bewegen naar iets dat de vrede tussen mensen dient. Barbara Zwaan zal een korte inleiding geven over de methodiek van de geweldloze communicatie die ontwikkeld is door Marshall B. Rosenberg (1931-2015). Hierna gaan we onder haar leiding zelf oefenen in het zogenaamde 'Hyenacafé' en zullen we een door haar geleide meditatie volgen. **Aanvang 20.00 uur.**

(En o ja, ook al organiseren we deze avond samen met Lux, toch zijn mensen van boven de veertig ook van harte welkom!)

..*

Jozef in de kinderkerk

Door: Jannet van der Spek, namens de kinderkerk

Meestal volgen wij voor de kinderkerk het oecumenisch leesrooster van de Raad van Kerken. Dat is handig, want dan kunnen we vaak het materiaal van *Kind Op Zondag* gebruiken. Maar wij vonden dat daardoor de mooie oudtestamentische verhalen te weinig aandacht krijgen. In juni zullen we daarom vijf weken de Jozefverhalen behandelen. Onze gastvoorgangers hebben uiteraard de vrijheid of ze daar wel of niet iets meedoen in de rest van de viering. Op 2 juli houden we een gezinsdienst voorbereid door de kinderkerk.

Activiteiten juni 2023			
Donderdag 1 juni	Voedselbank	Lukaskerk	
	Inloopspreekuur, welkom met vragen	Lukaskerk	10.30 - 12.00
	Open kerk, welkom!	Lukaskerk	13.30 – 15.30
Zondag 4 juni	Viering (avondmaal) in de Lukaskerk, Jannet van der Spek. (Vorbereid met gemeenteleden)	Lukaskerk	10.15
	Eredienst Lutherse Kerk, voorganger Gert Scholten	Lutherse Kerk	10.15
Maandag 5 juni	Open kerk, welkom voor een praatje, kopje koffie, aansteken van een kaars.		13.30 – 15.30
Dinsdag 6 juni	Open kerk, welkom voor een praatje, kopje koffie, aansteken van een kaars.	Lukaskerk	13.30 – 15.30
Woensdag 7 juni	Open kerk, welkom voor een praatje, kopje koffie, aansteken van een kaars.	Lukaskerk	13.30 – 15.30
	Viering door week, vanaf 18.00 welkom voor een kop soep	Lukaskerk	18.00
Donderdag 8 juni	Voedselbank	Lukaskerk	

	Inloopspreekuur, welkom met vragen	Lukaskerk	10.30 - 12.00
	Open kerk, welkom voor een praatje, kopje koffie, aansteken van een kaars.	Lukaskerk	13.30 – 15.30
Zondag 11 juni	Taizéviering in de Lukaskerk	Lukaskerk	10.15
	Eredienst in de Lutherse kerk, voorganger Erwin de Fouw	Lutherse Kerk	10.15
Maandag 12 juni	Open kerk, welkom voor een praatje, kopje koffie, aansteken van een kaars	Lukaskerk	13.30 – 15.30
Dinsdag 13 juni	Open kerk, welkom voor een praatje, kopje koffie, aansteken van een kaars.	Lukaskerk	13.30 – 15.30
	Seniorenkring spelletjesmiddag	Lutherse Kerk	13.15
	Ontmoeting en inspiratie met Frederik Ekkelboom		16.00
Woensdag 14 juni	Open kerk, welkom voor een praatje, kopje koffie, aansteken van een kaars.	Lukaskerk	13.30 – 15.30
	Bijbelgesprek met Jannet van der Spek	Lukaskerk	15.30
	Kringviering en maaltijd in de Lukaskerk	Lukaskerk	18.00

Donderdag 15 juni	Voedselbank	Lukaskerk	10.15
	Inloopspreekuur, welkom met vragen	Lukaskerk	10.30 - 12.00
	Open kerk, welkom voor een praatje, kopje koffie, aansteken van een kaars	Lukaskerk	13.30 – 15.30
Zondag 18 juni	Kringviering de Lukaskerk, voorganger Esther Israël	Lukaskerk	10.15
	Eredienst in de Lutherse Kerk, voorganger Jannet van der Spek	Lutherse Kerk	10.15
Maandag 19 juni	Open kerk, welkom voor een praatje, kopje koffie, aansteken van een kaars.	Lukaskerk	13.30 – 15.30
Dinsdag 20 juni	Open kerk, welkom voor een praatje, kopje koffie, aansteken van een kaars	Lukaskerk	13.30 – 15.30
Woensdag 21 juni	Open kerk, welkom voor een praatje, kopje koffie, aansteken van een kaars	Lukaskerk	13.30 – 15.30
Donderdag 22 juni	Voedselbank	Lukaskerk	
	Inloopspreekuur, welkom met vragen	Lukaskerk	10.30 - 12.00
	Open kerk, welkom voor een praatje, kopje koffie, aansteken van een kaars.	Lukaskerk	13.30 – 15.30

Zondag 25 juni	Gezamenlijke dienst in de Lukaskerk, voorganger Erwin de Fouw	Lukaskerk	10.15
Maandag 26 juni	Open kerk, welkom voor een praatje, kopje koffie, aansteken van een kaars	Lukaskerk	13.30 – 15.30
Dinsdag 27 juni	Open kerk, welkom voor een praatje, kopje koffie, aansteken van een kaars	Lukaskerk	13.30 – 15.30
	Seniorenkring	Lutherse Kerk	13.15
	Avond met thema: Recht op vergeving?, zie pagina 7 voor meer info	Lutherse Kerk	20.00
Woensdag 28 juni	Open kerk, welkom voor een praatje, kopje koffie, aansteken van een kaars	Lukaskerk	13.30 – 15.30
	Bijbelgesprek o.l.v. ds Jannet van der Spek	Lukaskerk	15.30
Donderdag 29 juni	Voedselbank	Lukaskerk	
	Inloopspreekuur, welkom met vragen	Lukaskerk	10.30 - 12.00
	Open kerk, welkom voor een praatje, kopje koffie, aansteken van een kaars.	Lukaskerk	13.30 – 15.30
Zondag 2 juli	Viering in de Lukaskerk, Jannet van der Spek	Lukaskerk	10.15

Zondag 2 juli	Eredienst Lutherse Kerk, voorganger Erwin de Fouw	Lutherse Kerk	10.15
--------------------------	---	---------------	-------

..*

De seniorenkring in juni

Door: Els Pellen

De seniorenkring komt bijeen op **dinsdag 13 en dinsdag 27 juni**. Het zijn spelletjesmiddagen. Aanvang 13.15 uur, Lutherse Burgwal 7 in Den Haag. We zijn blij dat wij in de afgelopen tijd een nieuw lid en een nieuwe vrijwilligster welkom konden heten.

We kijken alvast uit naar het uitstapje op **dinsdag 11 juli**. Dit jaar gaan we naar de stoomtrein in Valkenburg (ZH) bij Leiden.

Het programma gaat er als volgt uitzien:
We verzamelen om 10.15 uur. In het maandblad van juli leest u of wij vertrekken vanaf de Lukaskerk of vanaf de Lutherse Burgwal.

We gaan met busjes en auto's naar de stoomtrein.

Na aankomst in het museum drinken we koffie en om 12 uur maken we een ritje met de stoomtrein rond het Valkenburgse Meer. We hebben een hele coupé voor ons groepje en het museum en de trein zijn rolstoeltoegankelijk. We lunchen om 13.00 uur lunch bij brasserie Buitenhuis naast het museum. Voor en na de lunch is er gelegenheid om rond te kijken op het museumterrein. Om 14.30 uur verzamelen we op de parkeerplaats voor de terugrit. Rond 15.30 uur verwachten wij weer terug te zijn bij ons verzamelpunt.



De kosten van dit dagje uit zijn hoog. Daarom vragen wij dit keer een bijdrage van € 15,-- per persoon. U kunt dit op de dag zelf aan Jowien betalen. Wilt u graag mee met ons dagje uit, meldt u dan **voor 1 juli** aan bij Jowien de Klerk (tel. 070 3559858 / jo.klerk@planet.nl) of bij Joke Momberg (tel 06 22750242 / fredenjokemomberg@hetnet.nl).

Dit dagje uit is de afsluiting van het seizoen. Na de zomervakantie komen wij weer bij elkaar op dinsdag 15 augustus.

..*

Inspiratie en Ontmoeting

Door: Frederik Ekkelboom

Dinsdag 13 juni zijn we er weer om 16 uur. Deze keer met het programma de Geknipte Gast. Op de kapperstoel praten Ozcan Akyol en Hedy d'Ancona. Zij vertelt onder andere over het overlijden van haar Joodse vader tijdens de oorlog. Hoe die gebeurtenis er mede voor gezorgd heeft dat zij zich is gaan inzetten voor vrijheid voor iedereen. En de kracht van verontwaardiging, die zij nog altijd heeft.

Naar aanleiding van deze dialoog hebben wij aan de ontmoetingstafel ons eigen gesprek. Ook is er toepasselijke muziek en soms een begeleide meditatie. Welkom! Uw gastheer Frederik Ekkelboom: airole@outlook.com

..*

Lief en leed delen in de Lukaskerk: april 2023

Door: Berdien Penning

Bloemen gaven we in de maand april aan:

Ellen, Gerrie v.d. Bijl, Hanna, Rowan, Kees (zoon van Coby en Ment), Idris, Doris, Jana H. Ans

Een verjaardagskaart stuurden we naar:

Jan, Imma, Joshua, Saskia, Ria, Richtje, Anne Lutje S. Wilco de V. Liza M. Annie Tjin, Idris, Marianne, Doris Bats, Martin Br. Stefanie, Eric, Hellena

Een extra kaart stuurden we naar:

Ds. Joline van Poppel en gezin (er was brand in hun woning), ds. Marja Flipse en echtgenoot (vertrekken naar Engeland), Henk Baars (heeft lintje gekregen van de koning).

..*

Collectes van april 2023

Door: Kees Ton, Petra Hamerslag, Fokke Brouwer

Opbrengsten 'eerste' collecte voor diaconie in april

2 april	Maatjesproject 2GO	€ 153,55
9 april	Kerk in Actie / Werelddiaconaat: Moldavië	€ 204,70
9 april	wijkdiaconie	€ 115,25
16 april	School van Barmhartigheid	€ 95,70
23 april	Vakantieweken diaconale locaties	€ 50,20
30 april	Buurt en Lukaskerk	€ 90,70

Opbrengsten 'tweede' collecte voor kerk/wijkgemeente, april

2 april	PKN Kinderen en jongeren	€ 141,30
9 april	Eigen Wijkgemeente	€ 198,16
16 april	Eigen Wijkgemeente	€ 109,90
23 april	Eigen Wijkgemeente	€ 46,70
30 april	Eigen Wijkgemeente	€ 71,10

Collectedoelen in juni

4 juni	Zomerstek en Winterstek en Wijkgemeente
11 juni	Straatpastoraat en Wijkgemeente
18 juni	Individuele hulpverlening en Wijkgemeente
25 juni	Wijkdiaconie en Jeugdwerk eigen gemeente

Toelichting op de collectedoelen

Zomerstek en Winterstek

Zomerstek en Winterstek worden uitgevoerd door Stek Ouderenwerk. In dit project worden in de stille zomer- en wintermaanden tientallen activiteiten aangeboden aan mensen die niet op vakantie kunnen gaan of anderszins niet gemakkelijk kunnen aansluiten bij het aanbod van welzijnswerk en buurtactiviteiten. De

activiteiten zijn laagdrempelig, vrijwel altijd gratis toegankelijk en worden uitgevoerd door enthousiaste vrijwilligers op diverse locaties in de stad.

Straatpastoraat

De mensen van het Straatpastoraat Den Haag zetten zich in voor mensen die op straat leven of die daar een groot deel van hun tijd doorbrengen. Het gaat om dak- en thuislozen, verslaafden, mensen met psychische problemen en andere sociaal kwetsbare mensen. Het Straatpastoraat is onvoorwaardelijk aanwezig voor mensen die aandacht of steun nodig hebben.

Individuele hulpverlening

De Haagse Diaconie helpt mensen die dringend financiële hulp nodig hebben om de eerstvolgende weken door te komen. Het betreft vooral financiële noodhulp, bijvoorbeeld wanneer mensen wekenlang moeten wachten op de betaling van hun uitkering en in die tijd geen inkomen hebben. Via de gemeente en welzijnsorganisaties komen de hulpaanvragen binnen. Deze worden beoordeeld door de Stek-medewerker Individuele Hulpverlening en verschillende vrijwilligers in de diaconale locaties. Er is jaarlijks een fors bedrag mee gemoeid; er worden ongeveer duizend mensen per jaar mee geholpen.

..*

Uit de keuken van House Martin

Door: Corrie Hoogendoorn

Daar is nog wel eens wat op! De boter voor op brood bijvoorbeeld. Zo zijn er twee volle kuipen en zo zijn ze er niet meer! Wat doe je als je niets hebt, maar wel honger hebt; of nogal eens honger had! Je ziet brood op tafel liggen: een heel brood. Je ziet boter; een heel pak.

Het is bijna niet uit te leggen. Het lijkt een beetje op een muurtje bouwen en niet te zuinig zijn met specie. Vier jonge mannen; twee broden per maaltijd!

Aan de keukentafel is het ook wel gezellig. Sommigen zijn in voor een spelletje Yatzee. En er wordt gekletst. Dit is soms wel ingewikkeld als je elkaars taal niet spreekt. Maar met een vertaalapp kom je wel ergens.

Soms is het ook gewoon stil aan de tafel. Iedereen is dan op de eigen kamer of wandelt naar het rookhok, of even buiten.

Om vier uur is de keuken van de kok. Of kookster. Dan wordt de warme maaltijd voorbereid die door de gasten bijzonder op prijs wordt gesteld. Ondergetekende doet een keer per week de slaapwacht en ontbijt met de gasten. Soms twee keer per week.

Voor de nacht kunnen we best nog iemand gebruiken.

..*

Theaterstuk De Nieuwe Profeten: 25 juni

Door: Groene Lukaskerk

Het Weilandklooster uit Gouda presenteert **op zondag 25 juni** met De Nieuwe Profeten een toneelstuk voor en door jongeren, o.l.v. Joyce Schoon. In het toneelstuk strandt een groep jongeren op een onbewoond eiland. Ze gaan aan de slag met survivals en contact leggen met de buitenwereld. Ze starten enthousiast en vol goede bedoelingen maar de werkelijkheid is weerbarstig. In de avond vertellen ze elkaar verhalen rond het vuur. Ze ontdekken gaandeweg wat er in het leven werkelijk toe doet en proberen dit te verwoorden in flessenpost die ze aan de zee toevertrouwen.

In het stuk komen allerlei vragen aan de orde het leven op deze aarde. Hoe zit het met de Homo Sapiens - de wijze mens? Hoe wijs is die mens eigenlijk? Zijn we in staat om de juiste keuzes te maken voor een leefbare aarde? Wat zou vandaag een profetische boodschap zijn aan de wereld?

De Nieuwe Profeten komt op uitnodiging van de Groene Kerken van Den Haag i.s.m. Initiatives of Change naar de inspiratiedag op zondag

25 juni. Voorafgaand aan het toneelstuk is er een maaltijd en gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan.

Praktische informatie

Zondag 25 juni - 17:30 - 20:30 – Doopsgezinde kerk, Paleisstraat 8, Den Haag. Kosten incl. maaltijd: € 5

Aanmelden graag via de website van IofC: www.iofc.nl/theaterstuk-nieuwe-profeten. Neem voor vragen contact met ons op via groenelukaskerk@gmail.com

..*

Wake voor Vluchtelingen

Stek en de Protestantse Kerk Den Haag organiseren op 16 juni weer een Wake voor Vluchtelingen. Dit in vervolg op het Kerkasiel, een drie maanden durende kerkdienst voor de bescherming van een Armeens gezin en een ruimhartige toepassing van het Kinderpardon. Iedereen is vrijdag 16 juni aanstaande op elk moment tussen 13.00 en 22.00 van harte welkom in buurt- en kerkhuis Bethel.

Waken over grenzen

Schrijfster Rosita Steenbeek, Tweede Kamerlid Don Ceder (CU) en Rian Ederveen (Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt) nemen deelnemers mee in hun ervaringen met de grenzen van Europa, het absorptievermogen van onze samenleving en de barrières die nieuwkomers in ons land tegenkomen. Vrijwilligers en vluchtelingen zelf delen ook hun verhalen.

Belangrijke gironummers:

NL73INGB0006206900 **PGG Lukaskerk**
met vermelding van bestemming

NL41INGB0000600100 **tnv Diaconie Lukaskerk, Den Haag**

NL27INGB0000551852
t.n.v. Protestantse Stichting Wijkvereniging Binnenstad
(o.a. bijzondere projecten in de Haagse binnenstad, onkosten voor
het wijkblad, zondagse liturgieën)

NL66INGB0006981862 t.n.v. Buurt en Lukaskerkprojecten

Collectebonnen: NL46 INGB 0000 076792 t.n.v. Diaconie van de
Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage onder vermelding van uw
naam en adres

* . * . *

Kerkomroep

U kunt onze diensten ook online volgen via kerkomroep.nl.

Houd voor de meest actuele informatie ook onze website in de gaten:
www.lukaskerk-den Haag.nl

Inschrijven voor de wekelijkse informatiemail? Laat het weten via
lukaskerk@hotmail.com

Pagina's 9 t/m 13

rooster activiteiten in juni

Houd voor actuele informatie ook onze website in de gaten:

www.lukaskerk-den Haag.nl



