

lukaskerk

Mei 2022
Maandblad Lukaskerk
Om en Bij 2
2512 XK Den Haag

Om en Bij de Lukaskerk

Jaargang 29

nummer 5

Predikant:**Jannet van der Spek**domineelukaskerk@xs4all.nl

telefonisch bereikbaar:

dinsdag, woensdag en donderdag
op 06-41728662

vrijdag en zaterdag 070-4062077

Diaconaal Werker: Esther Israëltelefoon: 06 57 73 49 87, eisrael@stekdenhaag.nl**Secretariaat:**

mw Els Bisschops

telefoon: 070 346 33 66, elcabiss@kpnplanet.nl

postadres: Lukaskerk, Om en Bij 2, 2512 XK Den Haag

Koster Lukaskerk – kosterlukaskerk@outlook.com

de heer Frederik Ekkelboom – 070 737 04 47

Telefoon Lukaskerk – 070 389 72 63

Verhuur ruimten: De heer Paul Blom

telefoon 070 4277261 (bellen tussen 18.00 en 19.00 u)

Colofon

Om en Bij de Lukaskerk is het wijkblad van de Protestantse Gemeente Lukaskerk en verschijnt 12 x per jaar op de laatste zondag van de maand.

Opgave abonnementen en adreswijzigingen:

Om en Bij 2, 2512 XK Den Haag, t.a.v. administratie wijkblad

of per email: lukaskerk@hotmail.com**Uitgave**

Protestantse Stichting Wijkvereniging Binnenstad

*zie voor gironummers achterzijde binnenblad.**Kopijdatum voor het wijkblad van juni 2022*

uiterlijk woensdag 11 mei (Let op: vervroegd ivm Hemelvaart)

Mail voor informatie naar lukaskerk@hotmail.com

Inhoudsopgave

Pasen in de Grote Kerk	Margriet Quarles	4
Uitzending Jeannet Bierman naar Colombia	Kees Ton	6
Om moederdag	Christine Scheurkogel	7
De voedselbank van Asma Bennejma	Esther Israël	7
Cursus Opvoeden in Verbinding	Christine Scheurkogel	8
Van huis naar....	Anna Leest	9
Zoldergeheimen (deel 2)	Petra Hamerslag	10
Agenda mei 2022		13
Ouderendienst 15 mei	Christine Scheurkogel	16
Seniorenkring in mei	Els Pellen	16
Lief en leed	Berdien Penning	17
Collectes	Kees Ton, Petra Hamerslag en Fokke Brouwer	17
Oorlog in Oekraïne. Hoe kunnen wij helpen?	Diaconieën Lutherse Kerk en Lukaskerk	19
Update vervanging keuken	Petra Hamerslag	22
Kerken met Stip-dag	Christine Scheurkogel	22
Stek-fototentoonstelling	STEK	24
SIV-vakantieweken	SIV	24
Van de groene Lukas	Waltraut Stroh	25

Pasen vier je in de Grote Kerk *Door: Margriet Quarles*

Als we om 8 uur in de Grote Kerk binnen stappen is deze helemaal leeg. Rustig en stil.

Daaraan vooraf een rustig fietstochtje naar de Lukaskerk. De automobilisten verbazen zich over een stille stad. Paasmorgen, de bijzonderste ochtend van het jaar.

Drie autos en een camperbusje volgeladen, nog tijd voor koffie en naar de Grote Kerk waar al een paar mensen rondliepen. En dan begint het. Voor 200 mensen stoelen klaarzetten, brood smeren. Corrie had van 60 eieren omelet gebakken. Rond het graskruis stonden prachtige, vrolijke bloemen. om 9.30 uur was het klaar voor de viering.



Deuren wijd open. De Heer is waarlijk opgestaan, weet je welkom.

Een prachtige paasviering, een bijzondere zending naar Colombia, koffie met een broodje en vele handen maken licht werk en zo zag de Grote Kerk ziet er weer uit alsof er niets gevierd was.

Dankbaar dat we dit weer met elkaar voor elkaar hebben gekregen.

Pasen vier je in de Grote Kerk. Waar anders?!



* * *

Uitzending Jeannet Bierman naar Colombia

Door: Kees Ton, diaken

Op Paasmorgen 17 april werd Jeannet Bierman in de Grote Kerk gezegend ter gelegenheid van haar uitzending door Kerk in Actie naar Colombia. Jeannet gaat lesgeven aan de Fundación Universitaria Bautista in Cali, een theologisch instituut waar studenten worden voorbereid op hun taak als predikant of kerkelijk werker. Deze universiteit wil hen een goede opleiding aanbieden, zodat zij in hun kerk en buurt de mensen kunnen bijstaan in de moeilijke situatie in Colombia.

Hiervoor werkte Jeannet als coördinator van buurt- en kerkhuis De Paardenberg in de multiculturele en multireligieuze Haagse wijk Transvaal. Veel van die ervaring kan ze ook inzetten in haar toekomstig werk in Colombia. *"Net zoals ik als diaconaal werker begin met luisteren naar de vragen van de buurtbewoners van de wijk Transvaal zal ik ook in Colombia eerst proberen te verstaan wat er leeft onder de studenten en in de samenleving en de kerk voordat ik les ga geven. Zending bestaat immers bij de gratie van wederkerigheid"*, aldus Jeannet Bierman.

Tijdens de dienst op Paasmorgen sprak Kees Ton haar namens de Lukaskerk toe:

"Als Lukaskerk zijn we heel blij dat je tijdens je uitzending naar Colombia met ons verbonden wilt zijn. We zien er naar uit deelgenoot te worden van je verhalen, je ontmoetingen. Zijn heel benieuwd.

We wilden je een hele grote kaars meegeven, want je kunt best wat licht gebruiken straks. Maar bedachten dat dat toch niet zo handig is, zo'n kaars in je koffer. We geven je vanuit de Lukaskerk daarom wat anders mee, in verbondenheid. Een engel, een tinnen engel, zoals Jan Eerbeek ze uitdeelde. Het is niet zomaar een engel. Een engel kiest jou en kijkt je aan. Het is een symbool van geborgenheid bij God. Maar ook een boodschapper die zegt dat er in de wereld van God voor ieder mens toekomst is, iedereen erbij hoort en niemand ooit afgeschreven

is. Waar ook ter wereld. De engel wil graag met je mee gaan - ontvang haar met liefde, met een glimlach en met de zegen van de Allerhoogste. Het ga je goed, Jeannet. Ga in vrede.”

..*

Om moederdag

Door: Christine Scheurkogel

De stille week is net voorbij – elke avond bijeen: vespers in de Lutherse kerk, een Taizéviering, en de laatste dagen (vóór we aan Pasen toekwamen) ook weer bij ons in de Lukaskerk. Uit de vele mooie haal ik één moment terug (met een computer kunt u er heel veel terugkijken)

Christiaan vertelde van de ruïne van een vrouwenklooster uit 380 na Christus, waar aan alle bezoekers wordt gevraagd om te roepen. Hardop de namen te roepen van vrouwen die jou in het leven op weg hebben geholpen of gehouden. Opdat zelfs de stenen doordrongen zullen zijn van die niet benoemde en niet geroemde vrouwen... die lerares, een oudtante die je elk jaar een verjaardagskaart stuurde, een buurvrouw die je bij name kende en een pleister gaf, een boerin die je leerde wat goed eten is – of iemand van wie je gelezen hebt, wat ze zoal deed, hoe ze je hielp met denken en leven. Het mag ook een moeder zijn. En het hoeft echt niet alleen bij die ene ruïne.

..*

De voedselbank van Asma Bennejma

Door: Esther Israël, diaconaal werker

671 euro. Dat is het mooie bedrag dat we opgehaald hebben tijdens de solidariteitsmaaltijden in de veertigdagentijd. Het is bedoeld voor gezinnen die in energiearmoede leven. We geven het geld aan Asma Bennejma. Zij runt vanuit haar woonkamer in de Schilderswijk een voedselbank voor mensen die net boven de norm van de reguliere voedselbank zitten, maar wel dringend hulp nodig hebben.

Elke twee weken maakt ze voor 25 gezinnen een groot voedselpakket. 43 gezinnen staan op de wachtlijst. Mensen kunnen maximaal een jaar gebruik maken van de pakketten. Asma stimuleert hen om weer zelfredzaam te worden en verwijst ze zo nodig voor extra ondersteuning hierbij.

Asma was bij één van de solidariteitsmaaltijden om over haar voedselbank te vertellen. Die avond bood zij aan om een keer voor ons te koken en zo is het plan geboren om een Iftarmaaltijd te bereiden en die in de Lukaskerk te houden. (De Iftar is de maaltijd die tijdens de Ramadan na zonsondergang wordt gegeten).

In dit geval is die Iftar bestemd voor 'haar' gezinnen en voor mensen die vanuit de Lukaskerk willen deelnemen. Weer een mooi moment van ontmoeting!

Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan dit goede doel!

..*

Cursus Opvoeden in Verbinding

Door: Christine Scheurkogel

Het materiaal voor 'Opvoeden in Verbinding' is bedacht door een Nederlandse kleuterleidster, toen ze in een internationaal vluchtelingenkamp werkte in Jordanië. Terug in Nederland zag ze mogelijkheden om ook hier de ontmoeting tussen jonge ouders aan te moedigen. Bij ons in de Schilderswijk komt het van pas.

Voor de tweede keer in dit werkjaar is een groep vrouwen samen door de cursus heen gewerkt. Uit Soedan, Nederland, Angola, Marokko om maar iets te noemen, elk met kinderen onder de 12 jaar. (Het cursus materiaal is er in het Arabisch, Engels en Nederlands). Het samen kunnen praten over wat je doet en hoe je het doet, is het fijnste voor vrouwen hier. In het Nederland van nu sta je er tamelijk alleen voor. Als je vragen hebt bij lastigheden die opvoeden nu eenmaal met zich meebrengt (Zoals: mijn kind van 3 wil niet eten, mijn zoon van 9 wil niet thuis komen van het spelen met

vriendjes, enz.) kan het helpen om je hart te luchten en tips van anderen te krijgen. Maar ook gaat het om nadenken over je eigen keuzes, je eigen opstelling als ouder.

Wanneer en hoe zijn huisregels gemaakt, passen die bij de leeftijd van de kids? Bij de cultuur van 'hier'? Deden jouw ouders het ook zo, of moet je je eigen weg vinden? En de samenleving verandert zo snel... Het is echt leuk om te sparren over dit soort vragen. Tussen elke bijeenkomst (er zijn er 4) en de volgende ligt een week voor huiswerkopdrachten, die de deelnemers 2 aan 2 kunnen doorwerken.

Ditmaal kwam uit de vierde bijeenkomst de wens voort om een workshop te hebben over vragen rond seksuele voorlichting. Die zal dus ook in mei een plekje vinden, een 'extraatje'. We zien uit naar de feestelijke afronding (met een certificaat), dinsdag 31 mei. Daar mogen ook belangstellenden komen voor de volgende ronde...

Als u jonge ouders kent: tip ze hierover. Het is prettig om steeds een gevarieerde groep te hebben. Informatie is bij Esther Israël, bij Daniëlle (Havenkerk) en Christine Scheurkogel te krijgen.

..*

Van huis naar....

Door: Anna Leest

Gisteren was het eerste Paasdag. Ik heb er niet veel van meegekregen en miste jullie en de vieringen in de Lukaskerk. Ik kreeg goede paaswensen door en foto's van deze en gene. Zaterdagavond heb ik de viering in de Lukas mee kunnen luisteren. Dat was fijn. De dorpjes waar ik afgelopen dagen was, zijn te klein om de kerk open te houden, en dat gaat hier bij toerbeurt, net als bij ons in kleinere dorpen. Dus geen Paasviering in Frankrijk kunnen meemaken.

Behalve dit gemis gaat het mij goed. Het lopen gaat goed, ik heb gelukkig weinig klachten, mijn lijf is nu wel aan het lopen en de rugzak gewend. En ik ben al zo vér, ik sta er zelf versteld van.

Vandaag 18 april, kom ik aan in Nevers. Ik geniet van het landschap,

dat steeds verandert, van landbouw, naar wijngaarden van Champagne en Chablis, naar hier steeds meer heuvels en vooral grasland en bos.



Een week geleden kwam ik aan in

Vezelay, een mijlpaal. Toen had ik er ongeveer 800 km opzitten. De basiliek en het dorpje zijn zo mooi op een heuveltop gelegen!

Er zijn veel pelgrims op weg, zeker vanaf Vezelay. Leuke, mooie, ontroerende ontmoetingen, soms heel vluchtig, soms intens. Er zijn meer en meer pelgrims herbergen, van de kerk of een gemeente of bij particulieren en dat wordt nu vaker slapen met meer personen op een kamer, dat even wennen.

Sommige plekken zijn erg bijzonder, door de sfeer, aandacht en zorg die je krijgt of door het huis zelf en het gezelschap van die dag. En soms ben ik helemaal alleen op een plek. Afgelopen week was de grootste tegenstelling dat ik de ene nacht in een oud postkantoor sliep, met vijf andere pelgrims, waar we 's nachts bezoek hadden van muizen. En de volgende dag sliep ik, als enige, op een particulier adres in een landhuis. En het had allebei z'n charme!

Het alleen lopen vind ik fijn. Het geeft rust, soms hoor je alleen de vogels en de vliegen en het gekraak onder m'n schoenen. Kilometers lang. Er gebeuren mooie dingen onderweg, zoals dat ik net op tijd een spontane lift kreeg van een meneer voor er noodweer uitbrak.

Hoe verder ik kom, hoe minder ik bezig ben met het willen bereiken van Santiago. En ik ben blij dat ik nog tijd heb en door kan lopen.

Het ga jullie goed. Een hartelijke groet uit Frankrijk

..*

De geheimen van de zolder van onze kerk (deel 2)

Door: Petra Hamerslag, kerkrentmeester

In de wekenlange opruimactie van de zolder waren er vele bijzondere vondsten, sommige met een eigen Lukaskerkverhaal en andere waarvan we geen idee hebben hoe we eraan zijn gekomen.

Zo zag ik mijn grote verrassing ineens in een hoekje een oude schrijfmachine staan. Een *Gabriele 20* van het merk Adler, vroeger een heel bekend merk. Deze schrijfmachine was ook nog heel compleet, met koffer, schoonmaakborstels en de originele gebruiksaanwijzing. Voor de ouderen onder ons, deze schrijfmachine is jarenlang gebruikt door mevrouw Miep Jonker. Zij verzorgde jarenlang de ledenadministratie en typte uw en mijn gegevens op de leden kaarten, dat was voor dat de computers hun intrede deden. Een leuke vondst!



De stickers op de schrijfmachine verwezen naar twee Haagse



bedrijven die beide nog bestaan, ze verkopen nog steeds kantoorartikelen. Geen schrijfmachines meer, maar wel computers. Ik heb de schrijfmachine via Marktplaats voor een leuke prijs kunnen verkopen aan een liefhebber.

Ook vonden we twee hele oude landkaarten van Wolters Noordhoff die vroeger o.a. op scholen en ook in kerken werden gebruikt: één van Palestina (toen er nog geen Israël en Gazastrook bestonden!) en één

zendingskaart van Nederlands Oost Indië en Suriname. Deze laatste kaart is waarschijnlijk ook een erfenis geweest van mevrouw Jonker die zeer betrokken was bij de zendingsactiviteiten van de Evangelische Broedergemeenschap in Den Haag. De Palestina-kaart heeft een nieuw thuis gevonden bij Pax Christi en de andere kaart gaan we aan de EBG aanbieden.

Wat we natuurlijk wel wisten is dat er heel veel borden, glazen etc. op zolder stonden die werden ingezet bij de Paasontbijten, Kerstmaaltijden, recepties etc. Die zijn uitgezocht door Margriet Quarles en Esther Israël; er is het een en ander meegenomen naar de kringloopwinkel door Christine Scheurkogel en door Christiaan Donner en Ellen Los voor hun nieuwe stek in de Vogezes in Frankrijk. Corona heeft ons doen inzien dat we in de toekomst alleen nog kleinschalige activiteiten zullen houden en zo konden we er anderen weer blij mee maken.

Een leuke vondst achter een grote stapel hout en plastic zakken was een elektrisch bedienbaar projectiescherm. Dit hebben we een aantal jaren geleden gekregen via het werk van Ralph Jansen dat toen ophield te bestaan. Door ons vergeten, maar het werkt nog! Binnenkort krijgt het een plaatsje in de kerkzaal (aan de wand achter de liedboekenkast) en dat kunnen we dan gebruiken voor kleinschalige filmvoorstellingen etc. We zijn soms rijker dan we denken!

De keukenvoorraad van de koster, de voorraad tl-buizen, lampen en sloten hebben een nieuwe plaats gekregen in een nieuw gecreëerde ruimte op de eerste etage. In de oude kosterwoning was nog steeds een geheel complete, maar zeer gedateerde badkamer. Christiaan Donner heeft deze ontmanteld en er voor een ruimte van gemaakt waar diverse kasten van de zolder geplaatst konden worden (met dank aan Paul Blom, Christiaan en Ralph Jansen voor het sjuwwerk!). Ook de notulen van kerkenraadsvergaderingen en oude bankafschriften staan daar nu. Dat scheelt veel loopwerk naar zolder nu het een etage lager staat. In het volgende nummer het laatste deel over de geheimen van de zolder.

Activiteiten mei 2022			
Zondag 1 mei	Viering in de Lukaskerk, voorganger Christiaan Donner	Lukaskerk	10.15
	Eredienst Lutherse Kerk, voorganger Fokke Fennema	Lutherse Kerk	10.15
Dinsdag 3 mei	Open kerk, welkom voor een praatje, een kopje koffie of het aansteken van een kaars.	Lukaskerk	13.30 – 15.30
Donderdag 5 mei	Voedselbank	Lukaskerk	
	Inloopspreekuur, welkom met allerlei vragen	Lukaskerk	10.30 - 12.00
	Open kerk, welkom voor een praatje, kopje koffie, aansteken van een kaars.	Lukaskerk	13.30 – 15.30
Zondag 8 mei	Viering Lukaskerk, voorganger Christiaan Donner	Lukaskerk	10.15
	Eredienst in de Lutherse Kerk, voorganger Jannet van der Spek	Lutherse Kerk	10.15
Dinsdag 10 mei	Open kerk: welkom voor een praatje, een kopje koffie of het aansteken van een kaars.	Lukaskerk	13.30 – 15.30

Dinsdag 10 mei	Seniorenkring, spelletjesmiddag	Lutherse Kerk	13.30
Woensdag 11 mei	Kringviering en maaltijd	Lukaskerk	18.00
Donderdag 12 mei	Voedselbank	Lukaskerk	
	Inloopspreekuur, welkom met vragen van allerlei aard	Lukaskerk	10.30 - 12.00
	Open kerk, welkom voor een praatje, kopje koffie, aansteken van een kaars.	Lukaskerk	13.30 – 15.30
Zondag 15 mei	Kringviering in de Lukaskerk, Jannet van der Spek	Lukaskerk	10.15
	Eredienst Lutherse Kerk, voorganger Erwin de Fouw	Lutherse kerk	10.15
	Ouderendienst	Lutherse kerk	14.30
Dinsdag 17 mei	Open kerk, welkom voor een praatje, een kopje koffie, aansteken kaarsje.	Lukaskerk	13.30 – 15.30
Donderdag 19 mei	Voedselbank	Lukaskerk	
	Inloopspreekuur, welkom met vragen	Lukaskerk	10.30 - 12.00
	Open kerk, welkom voor een praatje, kopje koffie, aansteken van een kaars.	Lukaskerk	13.30 – 15.30

Zondag 22 mei	Viering Lukaskerk, voorganger Heleen Joziase	Lukaskerk	10.15
	Eredienst Lutherse Kerk, voorganger Jannet van der Spek	Lutherse Kerk	10.15
Dinsdag 24 mei	Open kerk, welkom voor een praatje, kopje koffie, aansteken van een kaars.	Lukaskerk	13.30 – 15.30
	Seniorenkring, Lutheranen uit het Gooi op bezoek	Lutherse Kerk	12.30
Woensdag 25 mei	Voedselbank	Lukaskerk	
	Leerhuis	Lukaskerk	14.00
Donderdag 26 mei	Dauwtrappen, informatie volgt	In de natuur	n.t.b.
	Viering Hemelvaart in de Lukaskerk, voorganger Christiaan Donner, we vieren samen met de Lutheranen	Lukaskerk	10.15
Zondag 29 mei	Gezamenlijke viering in de Lutherse, voorganger Erwin de Fouw	Lutherse, geen viering in de Lukas	10.15

..*

Ouderendienst 15 mei

***Door: Christine Scheurkogel (Lukaskerk),
Sara de Weerd (Lutherse gemeente)***

Van harte kondigen we deze bijzondere dienst bij U aan. Bijzonder, omdat het een dienst is op de zondagmiddag. Speciaal, voor U die niet meer zo gemakkelijk op eigen gelegenheid naar de eredienst in de kerk kan. Vertrouwd, om samen met de ouderen van de Lukaskerk elkaar weer te zien, het orgel te horen bij het samenzingen, met vrijwilligers die er zijn genieten van thee en koffie.

Dominee Erwin de Fouw leidt de dienst en bedient het Heilig Avondmaal. De uitnodigingsbrief volgt, maar hier alvast leest u waar en wanneer:

Waar: Lutherse kerk

Wanneer: 15 mei van 14.30u - 16.30u (De kerk is open vanaf 14.00u)

..*

Seniorenkring in mei

Door: Els Pellen

Wat was het fijn om weer met elkaar het Paasfeest te vieren. We hebben genoten van de ontmoeting met elkaar, de woorden van Ds. Erwin de Fouw, de muziek van Roelfien Folkersma, de lunch en het optreden van Baboes in de middag.

Er staan in mei 2 bijeenkomsten gepland.

Op dinsdag 10 mei is er een spelletjesmiddag. Aanvang 13.30 uur.

Op dinsdag 24 mei komt de Lutherse gemeente 't Gooi op bezoek in de Lutherse kerk. Zij luisteren eerst naar een orgelconcert en vanaf 12.30 uur zijn wij allemaal welkom om de lutheranen uit 't Gooi te ontmoeten en samen met hen te lunchen.

Wij hopen dat alle deelnemers van onze seniorenkring hierbij aanwezig kunnen zijn.

..*

Lief en leed delen in de Lukaskerk, maart 2022

Door: Berdien Penning

Bloemen gaven we in de maand maart aan:

Willem J. (uit Berkel en Rodenrijs), Coby, Jan J. Froukje, echtgenote ds. Derk Stegeman, ds. Julia van Rijn, Els B. verzorgenden verpleeghuis Mariahoeve (via Berdien), Riet (via Willem), Corrie, mevrouw ? (kennis van Robert), Hannie (via Marjan), Jolien

Een verjaardagskaart stuurden we naar:

Felicia, Joran, Rijk, Willem Bor, Petra, Ineke Taal, Corrie, Lonneke, Esther, Elly, Paul, Joshua V. mevr. J. Blom-de Bruin, Ursula Hout, Jana H.

Een extra kaart stuurden we naar: Eric Kruit (nieuw huis), Baby Maud, geboren in het gezin van Joline van Poppel

..*

Collectes

Door: Kees Ton, Petra Hamerslag, Fokke Brouwer

Opbrengsten 'eerste' collecte voor diaconie, maart 2022

6 maart	Wijkdiaconie	€ 69,30
13 maart	Kerken met Stip	€ 58,02
20 maart	Kerk in Actie Werelddiaconaat: Straatkinderen in Indonesië	€ 69,60

Oekraïne

Inmiddels zijn de opgetelde opbrengsten van de Oekraïne-collectes in de Lukaskerk opgelopen tot het prachtige bedrag van € 1527,70. Alles ging naar de Centrale Diaconie Den Haag en wordt door hen verdubbeld.

Opbrengsten 'tweede' collecte voor kerk/wijkgemeente, maart 2022

6 maart	Kerk in Actie; Columbia Jeannet Bierman	€ 71,65
13 maart	Eigen wijkgemeente	€ 24,15

20 maart, Eigen wijkgemeente € 32,10
27 maart Waren we in de Lutherse kerk

Collectedoelen de komende periode

1 mei Wijkdiaconie en Wijkgemeente
8 mei KIA noodhulp: Nigeria, werken aan vrede en
Wijkgemeente
15 mei Kariboe Bibi en Wijkgemeente
22 mei Kies! Voedselbankwinkel en Protestantse Kerk Missionair
26 mei Wijkdiaconie en Wijkgemeente
29 mei Zomerstek en Winterstek en Protestantse Kerk Jong
Protestant

Toelichting op de collectedoelen

Nigeria: Noodhulp en werken aan vrede

In het noorden van Nigeria zijn ruim 2 miljoen christenen en moslims op de vlucht voor geweld in eigen land. Een deel van hen wordt opgevangen in vluchtelingenkampen, maar de meesten zijn terecht gekomen in dorpen waar de inwoners zelf al nauwelijks rond kunnen komen. Met de komst van de vluchtelingen is er een tekort aan voedsel, water en hygiëne. Nigeriaanse kerken steunen de vluchtelingen op hun nieuwe plek, maar ook bij een mogelijke terugkeer en het verwerken van trauma's.

Meer lezen: kerkinactie.nl/vluchtelingen-nigeria

Kariboe Bibi is hét centrum in Den Haag waar Afrikaanse vrouwen elkaar steunen, stimuleren en inspireren en waar zij andere vrouwen laten proeven van de rijkdom van de Afrikaanse cultuur. Kariboe Bibi is er voor Afrikaanse vrouwen en hun kinderen (van baby tot tiener) voor ontmoeting en hulpverlening. Verder staat Kariboe Bibi open voor kleine Afrikaanse zelforganisaties die op zoek zijn naar een ruimte en ondersteuning. Het centrum wordt gedragen door de vrouwen zelf. Meer lezen: stekdenhaag.nl/kariboebibi

Kies! Voedselbankwinkel

Mensen die leven in armoede hebben vaak weinig te kiezen. Door hun beperkte budget zijn veel eigen uitgaven onmogelijk en hebben

zij vaak maar te accepteren wat hen aan (voedsel)hulp wordt aangeboden. Bij de Kies! Voedselbankwinkel kunnen klanten wel zelf de producten kiezen die zij van de Voedselbank willen afnemen. Voor sommigen is dat echt wennen. Daarnaast kunnen de klanten in gesprek met getrainde vrijwilligers die met hen kijken naar hun dromen voor de toekomst. Samen zoeken ze naar mogelijkheden om die droom een stukje dichterbij te brengen, in de vorm van een opleiding, vrijwilligerswerk, sollicitatiehulp, schuldsanering of iets anders. Als het maar is waar de klant zelf voor kiest!

Meer lezen: stekdenhaag.nl/kies

Zomerstek en winterstek vormen een tweeluik van activiteiten van het diaconaal ouderenwerk, uitgevoerd door Stek ouderenwerk. In dit project wordt in de stille wintermaanden en zomermaanden een keur aan activiteiten aangeboden voor mensen die niet op vakantie kunnen gaan of anderszins niet gemakkelijk kunnen aansluiten bij het aanbod van welzijnswerk en buurtactiviteiten. De activiteiten zijn laagdrempelig, vrijwel altijd gratis toegankelijk en worden uitgevoerd door enthousiaste vrijwilligers op diverse locaties in de stad.

Meer lezen: stekdenhaag.nl/zomerstek & stekdenhaag.nl/winterstek

..*

Oorlog in Oekraïne. Hoe kunnen wij helpen?

De diaconieën van de Evangelisch-Lutherse gemeente Den Haag en de Lukaskerk Den Haag

Het is oorlog op het Europese continent. De gevolgen van de Russische invasie in Oekraïne zijn elke dag zichtbaar: bombardementen en gevechten op steeds meer plaatsen in het land, met vele doden tot gevolg. Elke dag wordt de situatie voor de mensen die er nog leven slechter. Ook heeft het geweld een voor Europa ongekend hoog aantal mensen op de vlucht doen slaan. Het is verschrikkelijk om te zien en het geeft ons een machteloos gevoel.

Wat kunnen wij doen? De oorlog stoppen ligt niet binnen onze macht, maar bidden en hulp bieden wel.

Bidden

*Elke dag kunt u om 12.30 uur bij de Russische ambassade aan de Andries Bickerweg 2 terecht voor een kleine protestbijeenkomst waarbij ook regelmatig gebeden en gezongen wordt.

*Elke dinsdag in de Lutherse kerk wordt sinds 8 maart het avondgebed tijdens het Citykwartier ingevuld als een vredesgebed, dat begint om 17.30 uur.

*Elke eerste vrijdag van de maand is er een Coventrygebed op het Vredesplein voor de Rooms Katholieke St. Jacobuskerk aan de Parkstraat.

*Via de website van de Haagse gemeenschap van kerken www.oecumenedenhaag.nl ziet u waar in onze stad op nog meer plekken vredesgebeden worden gehouden. f

Financiële hulp

We kunnen ook daadwerkelijk steun bieden door te geven wat we kunnen missen aan de mensen daar, aan de landen waarheen ze gevlucht zijn en ook aan de mensen die in Nederland terecht zijn gekomen of nog zullen komen.

Er zijn gelukkig veel mogelijkheden, die u en wij als Evangelisch-Lutherse gemeente en Lukaskerk via onze diaconieën ook al gebruikten en nog zullen blijven gebruiken.

Zo kunt u een bijdrage overmaken op NL28INGB 0000043360 ten name van het Nederlands Luthers Genootschap, Woudrichem. Deze bijdrage wordt dan direct overgemaakt naar de Lutherse Wereldfederatie. Zij heeft een groot netwerk in zowel Oekraïne als in de omringende landen waarnaar veel Oekraïners uitgeweken zijn.

Ook kunt u natuurlijk geld overmaken aan Giro 555 van de Samenwerkende Hulporganisaties, waartoe ook Kerk in Actie behoort, de diaconale hulporganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. Verder zijn er ook organisaties in de regio Haaglanden die u kunt steunen. U leest hierover in de volgende link (druk tegelijkertijd op ctrl en linkermuisknop): [Den Haag - Oekraïne](#). U kunt via deze website dan ook verder naar [Vluchtelingenwerk \(externe](#)

[link](#)) en [Den Haag Doet \(externe link\)](#). Ook via www.oecumenedenhaag.nl kunt u lezen hoe u geld kunt doneren.

Gastvrijheid bieden

Tenslotte kunt u ook overwegen om thuis tijdelijk onderdak te bieden aan Oekraïense vluchtelingen of aan vluchtelingen met een andere nationaliteit. Ook voor die laatste groep zijn immers nog steeds verblijfsplaatsen nodig, in afwachting van permanente woonruimte. Dit is mogelijk via de bemiddeling van de organisatie Takecarebnb. Op hun website Takecarebnb vindt u meer informatie. U kunt ook mailen naar info@takecarebnb.org.

Deze organisatie geeft u informatie over de mogelijkheden en ook over alle praktische en financiële zaken waarmee u rekening dient te houden. Zij zijn eerlijk en reëel over wat het betekent om tijdelijk uw huis te delen met vaak getraumatiseerde mensen. Takecarebnb vraagt een verblijfperiode van maximaal drie maanden. Mocht u het willen overwegen, maar zijn de kosten voor u misschien te hoog, schroomt u dan niet contact op te nemen met de Lutherse diaconie (Gerard van der Laan, gerardvanderlaan033@gmail.com). Dan zal er worden gekeken of er financiële ondersteuning kan worden geboden. Dit geldt zowel voor leden van de Evangelisch-Lutherse gemeente als de Lukaskerk.

..*

Tip, schrijf een kaart voor een vluchteling

Vanuit het Mamaverhalenkoor is er een tip gekomen dat u ook mee kunt doen aan een particulier initiatief via vrijwilligersorganisatie NL Voor Elkaar: nlvoorelkaar.nl/hulpvragen/260810

Schrijf, knutsel, of teken een kaartje met daarin een steunende boodschap. Zo laten we ze samen welkom voelen! Stuur je kaart(en) naar onderstaand adres, wij zorgen dat de kaarten op de juiste plek terecht komen:

NLvoorelkaar
Reditlaan 33
4814 DC Breda

..*

Update vervanging keuken

Door: Petra Hamerslag, kerkrentmeester

De nieuwe keuken is besteld, heel spannend allemaal!
Naar verwachting wordt de keuken geplaatst in juni en als alles loopt zoals verwacht nemen de werkzaamheden 2 werkdagen in beslag. We zorgen er uiteraard voor dat de eventuele overlast tot een minimum beperkt zal worden.

Nu we gaan koken op inductie in plaats van op gas moeten we wel alle pannen gaan vervangen. De oude pannen gaan we verkopen en met de opbrengst daarvan nieuwe pannen aanschaffen. Dat bedrag zal niet genoeg zijn en we bezinnen ons op een ludieke actie. Daar hoort u nog meer van, het zou zo maar kunnen zijn dat we een beroep gaan doen op uw bak- en kooktalenten!

..*

Ontmoetingsdag Kerken met Stip

Door: Christine Scheurkogel

Op 9 april was er – eindelijk weer – een mogelijkheid dat de Kerken met Stip (ca 70 stuks) elkaar echt konden ontmoeten. Wij horen daarbij, dat weet u wel. Een voedzame bijeenkomst!

Ds. Jan Eerbeek opende de dag met de opmerking dat het ons werk is om ‘mensen thuis te brengen’ – in Mensenland. Met deftige woorden: radicaal inclusief zijn, niemand buitensluiten. Er waren dan ook – behalve ‘kerkvolk’ – ook mensen die aan den lijve hadden ondervonden wat dat is. Mee kunnen doen, je (weer) thuis kunnen gaan voelen bij de samenleving.

De voedzame toespraak kwam van Erik Borgman (theoloog en dominicaan). In heel heldere taal en vrolijke uitspraken legde hij het thema uit. “Veel kerkwerk is geklungel.” Zo moet het ook zijn: je kan er pas voor iedereen zijn als je weet dat jezelf ook wat aanmoddert.

Als je beseft dat mensen niet zónder elkaar kunnen. We zijn in onze samenleving nogal gewend geraakt aan het sorteren: die past wel, die past niet. Als je je maar aan die en die regel houdt, hoor je erbij. Wie geld kosten, die zijn een probleem, 'wij' weten wat/wie een bijdrage levert en wat/ wie niet. Als je tegen die stroom ingaat, het ánders doet – zoals de kerken met Stip – dan is dat niet gemakkelijk. Is opstandig zijn.

Denk niet aan het verhaal van de barmhartige Samaritaan – denk liever aan dat van Zacheüs: hij werd erbij geroepen, om weer mee te doen... en het veranderde hem totaal, van een graaier in een geveer. Of denk aan het verhaal van de man die een schat vond in een akker en werkelijk alles deed om die akker te kunnen kopen, zó graag wou hij de schat. Wij allemaal zijn die schat! Niet schattig, maar van betékenis, gevonden. Trouwens, Onze lieve Heer kan niet tellen: hij denkt dat 1 schaap net zoveel waard is als 99 anderen. De wereld is niet compleet als er mensen onzichtbaar blijven, kwijt zijn.

Mensenland worden. Daar zijn goede voorbeelden voor te vinden, zoals Het 'Kansfonds'. Het programma 'Inside out writers' (waarbij mensen in de bajes leren te schrijven, een stem krijgen). Mensen die waardigheid vooropstellen als iemand weer 'buiten' komt en zorgen dat-ie niet maanden op een plek moet wachten, zoals Exodus of De Instap. Kerken kunnen dit – als geen ander – steunen omdat ze weerbarstig kunnen zijn, dwarsliggers in de heersende cultuur. De tirannie van verdienste heerst in de samenleving. Die zegt: pas als er een diagnose is, geven we hulp. Die stelt voorwaarden, maar die beseft niet dat er altijd mensen zijn die NIET kunnen, NIET weten of hebben – of NIEMAND. Systemen worden bij ons veel te ingewikkeld. Je maakt daarmee dat mensen tekortschieten, niet voldoen. Blijf kijken. Blijf aan de kaak stellen. Je kan er niet omheen!

Natuurlijk was er ook tijd om met andere deelnemers ervaringen uit te wisselen, de huishoudelijke mededelingen te horen en er was een boekentafel. Afsluitend een prettige lunch. Het is immers een gezamenlijke ontmoetingsdag. Groeten uit Naaldwijk en Veenendaal, enz. Gaat u volgend jaar mee?

..*

Menselijke maat in woord en daad

Stek – voor stad en kerk zet met een fototentoonstelling 12 van haar 750 vrijwilligers in de schijnwerpers. Zij zijn actief in verschillende Stekprojecten verspreid over Den Haag. ‘



In de tentoonstelling ‘Vrijwilligers in beeld’ laten de twaalf vrijwilligers zien hoe zij zich liefdevol inzetten voor inwoners van onze stad, die zich in een kwetsbare situatie bevinden. De

vrijwilligers zijn geportretteerd door de Haagse fotograaf Rogier Chang. De bijbehorende verhalen geven een inkijkje in de grote diversiteit in achtergrond, leeftijd, motivatie en het soort activiteiten.

De expositie is van 29 april tot en met 15 mei te bezoeken, van donderdag tot en met zondag van 13.00 tot 17.00 uur, in de tentoonstellingsruimte de Binnenhofzaal, ruimte Expo 5, van Anna Vastgoed en Cultuur aan de Korte Vijverberg 2, in Den Haag.

..*

Vakantieweken met goede zorg en warme aandacht

Is het voor u lastig om op vakantie te gaan, omdat u hulp nodig heeft bij de dagelijkse verzorging of omdat u verpleegkundige zorg nodig heeft? Stichting SIV

organiseert

vakantieweken, speciaal voor u. SIV is opgericht door de protestantse kerken uit Den Haag en omgeving, met als doel mensen met een lichamelijke beperking een fijne week vakantie te bieden. We verblijven op



een mooie, aangepaste en rolstoelvriendelijke plek. We genieten er van de natuur, leuke activiteiten en de gezelligheid. Tijdens de vakantie staan vrijwilligers, waaronder verpleegkundigen, voor u klaar. Er zijn nog plekken beschikbaar in onze vakantieweken van komende zomer. Wilt u meer informatie? Kijk op www.stichting-siv.nl, of neem contact op via 070-3181654 of buro@stichting-siv.nl.

..*

Van de Groene Lukas

Door: Waltraut Stroh

Deze foto van een bloeiende amandelboom kreeg ik een paar weken geleden van een vriend uit Israël. De amandelboom is de eerste die daar bloeit aan het einde van de winter lang voor de andere bomen. Daarmee is hij een teken van hoop en nieuw leven.

In Jeremia 1:11 lezen we hoe God Jeremia roept om profeet te zijn. Hij vraagt hem: 'Wat zie je, Jeremia?' en deze antwoordt: 'Ik zie een amandeltwigg.' De bloeiende amandeltwigg in het voorjaar wordt voor Jeremia een belofte en geeft hem moed en hoop voor zijn taak.

In het jaar 1942 maakte de Joodse schrijver Shalom Ben-Chorin (1913 - 1999) onderstaand gedicht in zijn moedertaal Duits. In 1935 was hij uit Duitsland naar Palestina gevlucht.



Daar hoorde hij van de verschrikkingen van de holocaust en de oorlog in Europa. Midden in deze tijd schrijft hij zijn gedicht over de amandeltwigg. Wat haalt de tere bloesem aan een boom uit in een tijd van onmeetbaar moorden en geweld? Voor Ben-Chorin gaat van

deze bloesem een enorme kracht uit, leven dat overwint, liefde die blijft.

De natuur schenkt ons zo veel tekenen van hoop en is een bron van kracht om het vol te houden. God geeft ons de natuur als leermeester. Ga de natuur in met open ogen... 'wat zie je?'

Das Zeichen

Freunde, dass der Mandelzweig
wieder blüht und treibt,
ist das nicht in Fingerzeig,
dass die Liebe bleibt?

Dass das Leben nicht verging,
so viel Blut auch schreit,
achtet dieses nicht gering
in der trübsten Zeit.

Tausende zerstampft der Krieg,
eine Welt vergeht.
Doch des Lebens Blütensieg
leicht im Winde weht.

Freunde, dass der Mandelzweig
sich in Blüten wiegt,
das bleibt mir ein Fingerzeig
für des Lebens Sieg.

Het teken

Vriend, wat de amandeltwijg,
weer in bloei, beschrijft,
is hoe ik te lezen krijg
dat de liefde blijft.

Dat het leven niet verging
zelfs niet nu jij lijdt,
denk daarover niet gering
in je droefste tijd.

Oorlog trapt tot woestenij,
levenstijd vervliegt,
maar het leven bloesemblij
wordt door wind gewiegd.

Vrienden, waar dat twiggje
zwaait, -lees de stille hint-,
bloeit ons toe terwijl het waait,
hoe het leven wint.

Belangrijke gironummers:

NL73INGB0006206900, BIC INGBNL2A – **PGG Lukaskerk**
met vermelding van bestemming

NL41INGB0000600100, BIC: NGBNL2A **tnv Diaconie Lukaskerk, Den Haag**

NL27INGB0000551852, BIC: NGBNL2A
t.n.v. Protestantse Stichting Wijkvereniging Binnenstad
(o.a. bijzondere projecten in de Haagse binnenstad, onkosten voor
het wijkblad, zondagse liturgieën)

Maaltijdce Lukaskerk
IBAN: NL67ASNB0708520936; BIC: ASBNL21 t.n.v. Jan Becht en/of
Margriet Quarles o.v.v. maaltijdproject

NL66INGB0006981862; BIC INGBNL2A t.n.v. Buurt en
Lukaskerkprojecten

Collectebonnen: NL46 INGB 0000 076792 t.n.v. Diaconie vd
Protestantse Gemeente te 's-Gravenhage onder vermelding van uw
naam en adres.

* . * . *

Kerkomroep

U kunt onze diensten ook online volgen via kerkomroep.nl.

Houd voor de meest actuele informatie ook steeds onze website in de
gaten: www.lukaskerk-den Haag.nl

**Pagina's 13 t/m 15
rooster activiteiten in mei**

Houd voor actuele informatie ook onze website in de gaten:

www.lukaskerk-den Haag.nl

