

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Den Haag, januari 2023

Beste mensen,

Het jaar 2023 is begonnen en januari betekent in onze kerk dat de actie Kerkbalans start. U ontvangt deze brief omdat u bij de Lukaskerk ingeschreven staat.

Wilt u liever niet een hele brief lezen maar gelijk bijdragen? Zie dan de bijlage bij deze brief.

De Lukaskerk, aan de rand van de Schilderswijk, is een plek van ontmoeting, een open huis voor iedereen. Het gebouw is juist ook in deze tijd geopend om in alle opzichten warmte te bieden, nu zelfs van maandag- t/m donderdagmiddag als warme huiskamer. We zijn een groene kerk met aandacht voor de wijk en de schepping.

We willen omzien naar elkaar, elkaar recht doen en elkaar de ruimte geven. Méér zijn dan alleen een gebouw in de Haagse Binnenstad: een veilige plek voor mensen die hier binnenlopen, wat je afkomst ook is, om te kunnen schuilen **en** om met elkaar na te denken over het leven van vandaag en de plaats van de kerk daarin.



Wij zijn dankbaar dat er in en rond de Lukaskerk mensen zijn die aanwezig willen en kunnen zijn, dat er mensen zijn die onze groeten rondbrengen en dat ons werk financieel ondersteund wordt door u. De Kerkenraad is blij met uw steun.

Dankzij uw financiële bijdrage kunnen wij niet alleen ons werk in 2023 voort blijven zetten, maar ook de basis leggen voor het behouden van onze kerk in de toekomst. Het is van onschatbare waarde dat we dat met elkaar kunnen doen.

Om u inzicht te geven in wat onze kerk kost, geven wij u graag inzicht in onze begrote kosten en opbrengsten voor 2023 :



We komen een groot bedrag te kort, namelijk € 50.000. En we willen er met elkaar alles aan doen om dat tekort zo klein mogelijk te maken. Mogen we ook in 2023 rekenen op uw financiële steun rekenen? Hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,

De Kerkenraad van de Lukaskerk

Staat u niet ingeschreven bij de Lukaskerk, maar wilt u wel bijdragen aan ons werk, maak dan uw bijdrage over naar NL73INGB0006206900, PGG Lukaskerk onder vermelding van bijdrage vriend van de Lukaskerk - 2023

Behoeft u contact met iemand van de Lukaskerk? Laat het ons dan weten:

Predikant: ds. Jannet van der Spek: domineelukaskerk@xs4all; telefonisch bereikbaar: 070- 4062077

Diaconaal werker: Esther Israël, eisrael@stekdenhaag.nl; telefonisch bereikbaar: 06 57 73 49 87.

Doe uw toezegging en/of betaling online of per QR-code!

Ga via de QR-code naar de website van de Protestantse Kerk Den Haag en klik op de knop Toezegging (voor toezeggen) of Bijdrage (voor betalen).

Als u de eerste keer via deze website toezegt of betaalt, moet u eerst een account aanmaken door onder 'Nieuwe bezoeker' op 'Volgende' te klikken. Hiervoor heeft u uw registratienummer nodig, deze staat op het toezeggingsformulier. Vervolgens krijgt u per e-mail een wachtwoord toegestuurd, waarmee u kunt inloggen als 'Terugkerende bezoeker'. Komt u er niet uit? Vraag ons om hulp.

Geen interesse?

Mocht u geen post van de Lukaskerk meer willen ontvangen, dan kunt u dat met een e-mail aan Els Bisschops laten weten (elcabiss@kpnplanet.nl). U kunt aangeven of u geen post meer van ons wilt ontvangen, of dat u uitgeschreven wilt worden bij de Protestantse Kerk in Nederland. U kunt ook een briefje in de bus doen, Om en Bij 2, 2512 XK Den Haag.