

## De visie van de Lukaskerk 2022-2025

---

### De Lukaskerkgemeente

In 1985 ontstond aan de rand van de Schilderswijk een kerkplek in een gebouw met meerdere gebruiksmogelijkheden, op de plek waar eerder de diaconale bakkerij van de hervormde gemeente was gevestigd. Decennialang werd vanuit hier dagelijks brood bereid voor de armen in de stad.

De Lukaskerk is met haar grote keuken en multifunctionele ontmoetingszaal heel geschikt als plek voor ontmoeting, kleinschalig of grootschalig, waar ook regelmatig samen gegeten wordt. Er

groeide een gemeenschap rond deze kerk op wekdagen en zondagen, waar ook mensen van buiten de buurt bij betrokken raakten. Iedereen telt mee, was van begin af aan het uitgangspunt.



Inmiddels zijn veel oorspronkelijke bewoners uit de wijk verhuisd. De meeste zondagse kerkgangers komen niet meer uit de wijk.

De Haagse Diaconie heeft het diaconale werk in de Lukaskerk tot een van de speerpunten van haar beleid gemaakt. STEK, de Haagse stichting voor stad en kerk, voert dit uit en dat maakt de Lukaskerk tot een zogeheten 'Buurt- en kerk huis', een kerk met een maatschappelijke buurtfunctie.

De gemeenteleden van de Lukaskerk worden of zijn betrokken bij dit werk. Ze vinden het belangrijk dat er aandacht voor is, maar kunnen

of willen niet altijd een actieve rol spelen. Wel willen zij er over horen.

De meeste bewoners in de wijk hebben hun wortels buiten Europa en een groot deel daarvan is moslim of hindoe. Ook voor hen wil de Lukaskerk een gastvrije plek zijn.



## **De kaarsenboom**

Het hart van de Lukaskerk is de kaarsenboom in de kerkzaal. Daarnaast speelt de keuken een heel belangrijke rol. Hierin wordt zichtbaar dat de Lukaskerk een huis is van ontmoeting en gebed, een huis waar eten wordt gedeeld en genoten, een huis van God en mensen, door de week en op zondag.

Onze belangrijkste drijfveer is 'het Koninkrijk van God', en daarmee bedoelen we: een goed leven en samenleven voor allen, Gods belofte van heelheid, gerechtigheid en vrede. Daarbij gaat het om de hele mens, alleen en samen, om lichaam en ziel, om voedsel en kleding,

om een luisterend oor, om het gesprek over zingeving en geloof ook met niet christenen en om zorg voor de hele schepping.

Voor de Lukaskerkgemeente staat de zondagse kerkdienst centraal. De gemeente kent een grote onderlinge betrokkenheid. De Lukaskerkgemeente wil open staan voor ontmoeting over religieuze en culturele grenzen heen én hoopt binnen haar mogelijkheden daadwerkelijk eraan bij te dragen dat mensen die dat nodig hebben hun situatie kunnen verbeteren. In de buurt, maar ook wereldwijd. Daarbij zoekt ze naar wederzijdse betrokkenheid: geven en ontvangen. Dit sluit goed aan bij het werk van de diaconaal werker van STEK.

Zo lopen in de praktijk de begrippen liturgie, pastoraat, diaconaal en missionair in elkaar over.

## **Wat doen we?**

### **Wij vieren**

Op zondag, rond de Bijbel. Wij luisteren naar verhalen van de A/ander, zingen, bidden en zijn stil. Voor iedereen, met kinderkerk, soms speciaal voorbereid door jongeren, soms middagdienst voor ouderen. Op woensdag, maandelijks en in de Adventstijd en veertigdagentijd wekelijks, nadrukkelijk open voor alle culturen en religies, mensen die niet(meer) of anders geloven, we eten samen, luisteren, gaan in gesprek, zingen, bidden en zijn stil.



### **Wij ontmoeten**

Op zondag in en na de kerkdienst; op dinsdag en donderdag in het open huis Tijdens maaltijden, voor of na vieringen, voor of na vergaderingen. Binnen en buiten (buiten bijvoorbeeld tijdens wandelingen, of met een schoonmaakgroepje in de buurt)

### **Wij hebben elkaar nodig in goede en kwade dagen.**

We bellen, mailen, en whatsappen. We gaan bij elkaar op bezoek, we organiseren ontmoetingen in en buiten de kerk.

### **Wij willen zorgen voor de schepping**

Met verwondering en dankbaarheid kijken we naar Gods goede schepping waar we zelf deel van zijn. Dit besef willen we stimuleren. De Lukaskerk wil als groene kerk duurzaam zijn, zorgen voor de buurt om ons heen, zorgen voor de schepping.

### **We zijn in gesprek met elkaar en leren**

Dit doen we bijvoorbeeld in gesprekskringen en in bij de kringvieringen.

### **Wij zetten elkaar in onze kracht**

Wij proberen elkaar bewust te maken van de kracht die in ons is. Kracht die wij zelf of anderen soms niet meer kunnen zien of ervaren. Waar de nadruk vaak ligt op wat niet (meer) kan, proberen we dat om te draaien. Samen zoeken wij naar mogelijkheden en talenten.

### **Wij zoeken**

We proberen met elkaar te zoeken naar wat gewenst of nodig is. Maar ook wat leuk is om samen te doen. We worden vrolijk van diversiteit. We willen het samen vol- en uithouden in een steeds harder wordende maatschappij.

### **Wij zijn open voor nieuwe initiatieven**

Wij zoeken naar nieuwe manieren om kerk van Jezus Christus te zijn. Er is ruimte voor experimenten. We durven ook met iets op te houden als het niet meer werkt

### **Wij willen gastvrij zijn**

De Lukaskerk wil een gastvrije kerk zijn, waar altijd een kopje koffie geschonken wordt. Waar mensen kunnen eten, maar nog belangrijker, waar ruimte is voor ontmoeting, gesprek en stilte.

## **Samen met**

De Lukaskerk is onderdeel van de Protestantse Kerk in Den Haag en werkt intensief samen met STEK en de Lutherse Gemeente Den Haag. Ze werkt ook samen met de Ekklesia, met buurtkerk Laak, met de Havenkerk en de Haagse Gemeenschap van Kerken. De Lukaskerk wil indien mogelijk haar ruimte beschikbaar stellen aan migrantenkerken tegen een reële prijs. Ze wil bondgenoot zijn van buurtorganisaties, al dan niet religieus en ze staat open voor samenwerking met anderen.

## **Wat is lastig**

De reguliere wijkgemeente ‘bedient’ een groot oppervlak aan wijken (de Zeeheldenbuurt, Kortenbosch, Centrum, Rivierenbuurt en de Schilderswijk), maar onze diaconale focus ligt op de Schilderswijk. Het merendeel van de actieve gemeenteleden is boven de vijftig. We zijn kennelijk minder aantrekkelijk voor de jongere generaties. We zijn blij met de betrokken en actieve jonge gezinnen, het bemensen van de kinder- en tienerkerk vraagt blijvend aandacht.

We zijn ook een streekgemeente. We zijn er niet helemaal zeker van of we op een goede manier contact houden met mensen die langere tijd niet naar de viering komen. We liggen niet in de loop, noch voor de Schildersbuurt, noch voor het centrum. Het leek erop of we door corona iets meer in de loop kwamen te liggen. We moeten nog zien of dat zich doorzet. Ook zal de toekomst moeten leren of het kerkbezoek weer op het peil van voor corona komt.

Er worden vele geloofs- en zingesprekken in de Lukaskerk gevoerd, maar de klassieke gesprekskring en andere vormen van leren van de traditie staan door de kleine aantallen onder druk.

Vooralsnog hebben we voldoende kader, maar de continuïteit is soms een reden tot zorg.



## De Lukaskerk komende jaren

### We gaan door op onze weg

We hopen door te gaan op deze weg. In alles wat we doen op alle dagen van de week weten we ons verbonden met het verhaal van God. Hopen wij de A/ander te ontmoeten. Zo vieren wij. We staan open voor nieuwe vormen van vieren en andere activiteiten. Waarin we meer ruimte geven aan momenten van stilte.

We gaan door met de activiteiten voor de buurt en kerk.

- voedselbank
- maaltijden voor en met de buurt
- mamaverhalenkoor
- mannengroep
- individuele (taal)lessen
- open kerk
- kringvieringen en solidariteitsmaaltijden
- schoonmaakgroepje in de Schilderswijk.

Dit is ook het werkterrein van de diaconaal werker.

We willen activiteiten waar we leren en ontmoeten levend houden.

De Lukaskerk is een buurthuis waarvan duidelijk is dat het een Goddelijk buurthuis is. Een plek waar vaak gelegenheid is om even binnen te lopen. Waar je je verhaal kwijt kan, maar waar je ook stil mag zijn. De Lukaskerk is een plek waar wordt gevierd, gegeten, gedebatteerd, gedanst, gebeden, gewaakt, en dat doen we allemaal samen.



De Lukaskerk is een plek waar iedereen met zijn/haar unieke talenten op zijn/haar tijd een bijdrage levert aan kerkzijn. De keuzes voor nieuwe initiatieven of voor het stoppen met activiteiten hangt samen met mensen die zich ervoor inzetten of dit niet meer kunnen doen.

De komende jaren willen we focus aanbrengen in onze ambities. We doen dat op **drie** hoofdlijnen, die we de komende tijd uitwerken om te komen tot meer specifieke doelen en activiteiten.

**1. Zicht op jongere generaties.** We willen in gesprek met de generatie onder de vijftig opdat we een realistischer beeld krijgen wat we kunnen betekenen voor elkaar. Dat betekent aandachtig luisteren naar tieners, jongvolwassenen, dertigers, veertigers. Wat verbindt hen met de Lukaskerk en wat missen ze? Samen zoeken hoe we dit kunnen vormgeven in de Lukaskerk en waarin we kunnen samenwerken met of doorverwijzen naar pioniers en andere wijkgemeenten. Denk aan pioniersgroepen als Zinzoekers, Lux, Stek Jong of stadsbreed tienerwerk en kliederkerk.





**2. Zicht op een toekomstbestendige vorm van kerk-zijn** die aansluit bij onze kernwaarden, maar ook realistisch is gezien de beschikbare financiële middelen en het teruglopende aantal kerkgangers. Op basis van onze huidige meerjarenbegroting zullen we over vijf à tien jaar een negatief saldo zien omdat we interen op onze reserves. Periodiek voeren we daarom een vitaliteitsscan uit om koers te houden. De predikantsformatie van 0,4 fte betekent dat er continu aandacht nodig is voor de hoeveelheid werk binnen die taakstelling. Ook vraagt het om vernieuwende manieren om het werk binnen de gemeente gezamenlijk op te pakken of anders te organiseren. Een vraag is bijvoorbeeld: onze predikant gaat dertien zondagen voor in de Lukaskerk, hoe vieren we de andere zondagen?

Hoe ondersteunt de gemeente de predikant bij het onderlinge pastoraat? En nog breder: Hoe kunnen we een vruchtbare invulling geven aan de verhouding tussen predikant en gemeente? Belangrijke vragen over gemeenschapsopbouw, die we niet zullen schuwen. We gaan ook op zoek naar inspiratie in andere kerken die nadenken over dezelfde vragen en we zoeken wanneer nodig procesbegeleiding en professionele ondersteuning.



**3. Zicht op onze presentie in de Schilderswijk** en daarbuiten. Om waar mogelijk samen te werken met burens als de Pakistaanse Moskee, Wereldhuis en de Havenkerk. Zicht krijgen op buurtorganisaties met wie we gezamenlijk kunnen optrekken om present te zijn in de wijk.

We willen graag meer in contact zijn met niet-christelijke burens, met hen geloof en inspiratie delen en gezamenlijk zoeken naar wegen om samen te leven in vrede. We willen de oecumene, de eenheid van christenen in de wijk en de stad bevorderen.



## **Wat heeft de Lukaskerk hiervoor nodig? Mensen!**

Mensen die de Lukaskerk weten te vinden en er zich welkom voelen.

Mensen die zich geïnspireerd weten door Gods beloftes.

Mensen die hun geloof willen verdiepen.

Mensen die handen en voeten willen geven aan hun geloof.

Mensen die met en voor elkaar een maaltijd bereiden.

Mensen die de bezoekers opvangen en een luisterend oor bieden.

Mensen die een luisterend oor nodig hebben.

Mensen die de verhalen kunnen vertalen en vertellen.

Mensen die anderen voor durven gaan.

Mensen die voor anderen durven gaan.

Mensen die tijd hebben.

Mensen die mee willen zorgen voor het onderhoud van het prachtige  
gebouw.

Mensen die kunnen meebetalen aan koster, predikant, musici en  
diaconaal werk.

[www.lukaskerk-den Haag.nl](http://www.lukaskerk-den Haag.nl)

